

Η ΕΛΕΥΣΗ ΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗΣ

Σόγι Εφέντι

ISBN 960-7521-25-0

Copyright Ελληνικής έκδοσης

Εκδότης:

© 2005 Πανελλήνιος Σύνδεσμος
των Μπαχάι, Αθήνα
Πέτρος Γκολεσάνη, Στυλίδα
Πρώτη Έκδοση

Τίτλος πρωτοτύπου: The Advent of Divine Justice

Copyright Αγγλικής Έκδοσης:

© 1971 National Spiritual Assembly
of the Bahá'ís of the United States

Η Έλευση της Θείας Δικαιοσύνης

Πρόλογος

Από τα πρώτα χρόνια της θητείας του σαν ο θεϊκά διορισμένος Φύλακας της Υπόθεσης του Θεού, ο Σόγι Εφέντι απένειμε στους Μπαχάι της Βορείου Αμερικής μια πολύ ειδική γενναιοδωρία απευθύνοντάς τους μια σειρά από ενθαρρυντικά και ενδιαφέροντα μηνύματα, σκιαγραφώντας προσεκτικά τα καθήκοντα που καλούνταν να εκπληρώσουν, και δίνοντας έμφαση (τονίζοντας τη)στη σχέση αυτών των στόχων με την εκπλήρωση του προορισμού τους ως εκλεγμένα εργαλεία για την εκτέλεση του Θεϊκού Σχεδίου του Αμπντολ-Μπαχά.

Απ' όλα αυτά τα μηνύματα ίσως το μόνο που σχετίζεται απευθείας με τη ζωή του Μπαχάι ως άτομο ήταν Η Έλευση της Θείας Δικαιοσύνης, γραμμένη το 1938, στο οποίο ο Φύλακας έθεσε τις πνευματικές προϋποθέσεις για επιτυχία σε κάθε δραστηριότητα για την πρόοδο της Πίστης. Ειδική έμφαση δόθηκε όχι μόνο στους αστάθμητους παράγοντες που συνδέονται με την εσωτερική ζωή του πνεύματος, αλλά επίσης πάνω στις ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις οι οποίες πρέπει να καλλιεργούνται και να κάνουν ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής κάθε Μπαχάι.

Περιγράφοντας με καταπληκτική ακρίβεια τις βασικές ασθένειες που πλήττουν τους Αμερικανούς ως σύνολο, όπως επίσης υποδηλώνοντας την πιθανή πορεία των γεγονότων του κόσμου που προορίζονταν να δημιουργήσουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για το Αμερικανικό έθνος, ο Σόγι Εφέντι σ' αυτό τα θαυμαστά μήνυμα χαράζει καθαρά το ρόλο που θα κληθούν να παίξουν οι Αμερικανοί Μπαχάι στα χρόνια που είναι μπροστά μας.

Αυτό τον καιρό που τόσο πολλοί από τους προφητικούς λόγιους και του Αμπντολ-Μπαχά και του Σόγι Εφέντι που σχετίζονται με την Αμερική έχουν μια βαθύτερη έννοια και σημασία από ποτέ πριν στην επιρροή τους στις των Αμερικανών πιστών, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο να γίνει διαθέσιμη (να υπάρχει) μια νέα έκδοση του βιβλίου Η Έλευση της Θείας Δικαιοσύνης, παρέχοντας την ευκαιρία για κάθε Μπαχάι να σταχυολογήσει (συλλέξει) από μια προσεκτική μελέτη των σελίδων του μια σαφή κατανόηση της Πίστης μας, της πνευματικής μοίρας της Αμερικής και του τρόπου (είδους) στον οποίο κάθε πιστός καλείται να προσφέρει στην επίτευξη αυτού του προορισμού και στην πατρίδα του και στους εξωτερικούς τομείς υπηρεσίας.

-PAUL HANEY

Νοέμβριος 1968

Η ΕΛΕΥΣΗ ΘΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

*Προς τους αγαπημένους του Θεού και τις δούλες του Ελεήμονα
στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά*

Πολυαγαπημένοι αδελφοί και αδελφές στην αγάπη
του Μπαχάολλα:

Θα ήταν πράγματι δύσκολο να εκφράσω επαρκώς τα αισθήματα ασυγκράτητης χαράς και αγαλλίασης που πλημμυρίζουν την καρδιά μου κάθε φορά που κάνω μια παύση για να σκεφτώ τις αδιάκοπες ενδείξεις της δυναμικής ενέργειας που ζωογονεί τους αφοσιωμένους σκαπανείς της Παγκόσμιας Τάξης του Μπαχάολλα στην εκτέλεση του Σχεδίου που τους έχει ανατεθεί. Η υπογραφή του συμβολαίου από τους εκλεγμένους εθνικούς αντιπροσώπους σας που σηματοδοτεί το ξεκίνημα της τελικής φάσης του μεγαλύτερου εγχειρήματος που επιχειρήθηκε ποτέ από τους οπαδούς της Πίστης του Μπαχάολλα στη Δύση, το ίδιο και η εξαιρετικά ενθαρρυντική πρόοδος που καταγράφηκε στις διαδοχικές αναφορές της Εθνικής Επιτροπής Διδασκαλίας τους, επιβεβαιώνει, πέρα από κάθε αμφιβολία, την αφοσίωση, το σθένος και την επιμέλεια με την οποία εσείς εκτελείτε τα πολλαπλά έργα τα οποία πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται στην εξέλιξη του Επταετούς Σχεδίου. Και στις δύο πλευρές του και σ' όλες του τις λεπτομέρειες το σχέδιο αυτό διεξάγεται με παραδειγματική τακτικότητα και ακρίβεια, με αμείωτη αποτελεσματικότητα και αξιόπαινη ταχύτητα.

Η επινοητικότητα που έχουν επιδείξει, τόσο ζωνηρά, οι εθνικοί αντιπρόσωποι των Αμερικανών πιστών, τους τελευταίους μήνες, όπως διαπιστώθηκε από τα διαδοχικά μέτρα που υιοθέτησαν, ήταν ανάλογη με την πίστη, την αναμφισβήτητη και γενναιοδωρή υποστήριξη που τους παρείχαν όλοι εκείνοι τους οποίους εκπροσωπούν, σε κάθε κρίσιμη φάση και με κάθε καινούργια πρόοδο στην εκτέλεση των ιερών τους καθηκόντων. Μια τόσο στενή αλληλεπίδραση, μια τόσο τέλεια συνοχή, τόσο συνεχή αρμονία και αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν στην οργανική ζωή και συνιστούν το βασικό πλαίσιο κάθε Μπαχάι κοινότητας που λειτουργεί σωστά, είναι ένα φαινόμενο που προσφέρει μια ζωνηρή αντίθεση στις διασπαστικές τάσεις που παρουσιάζουν τόσο τραγικά τα συγκρουόμενα στοιχεία της σημερινής κοινωνίας. Ενώ κάθε εμφανής δοκιμασία με την οποία η ανεξιχνίαστη σοφία του Παντοδύναμου κρίνει απαραίτητο να πλήξει την εκλεκτή Του κοινότητα, εξυπηρετεί μόνο στο να επιδείξει εκ νέου την ουσιαστική της αλληλεγγύη και να σταθεροποιήσει την εσωτερική της δύναμη, η κάθε μία από τις διαδοχικές κρίσεις στην τύχη μιας παρακμάζουσας εποχής εκθέτει πιο πειστικά από την προηγούμενή της, τις καταστρεπτικές επιδράσεις που εξασθενούν τη ζωτικότητα και υπονομεύουν τη βάση των υπό παρακαμή θεσμών της.

Εκείνοι που ταυτίζονται με την Κοινότητα του Μεγίστου Ονόματος πρέπει να νιώθουν αιώνια ευγνώμονες γι' αυτές τις επιδείξεις των παρεμβάσεων μιας συνεχώς άγρυπνης Πρόνοιας. Από κάθε καινούργιο δείγμα της αδιάκοπης ευλογίας Του, αφενός, και από τη δοκιμασία Του, αφετέρου, δεν μπορούν παρά ν' αντλήσουν απέραντη ελπίδα και θάρρος. Άγρυπνοι για ν' αρπάξουν κάθε ευκαιρία που τους προσφέρουν οι περιστροφές του τροχού της μοίρας μέσα στο πλαίσιο της Πίστης τους, και ατάραχοι από την προοπτική σπασμωδικών αναταραχών που πρέπει αργά ή γρήγορα να πλήξουν καιρία εκείνους που έχουν αρνηθεί ν' αγκαλιάσουν το φως της, αυτοί, κι εκείνοι που θα μοχθήσουν μαζί τους πρέπει να σπεύσουν μέχρι που κάθε μία από τις διαδικασίες που βρίσκονται σε λειτουργία να έχει καρποφορήσει και να έχει συμβάλει στη γέννηση της Τάξης που σαλεύει στα σπλάχνα μιας πονεμένης εποχής.

Επαναλαμβανόμενες Κρίσεις

Αυτές οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις οι οποίες, με ανησυχητική συχνότητα και ασυγκράτητη δύναμη, πλήττουν ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος της ανθρώπινης φυλής, πρέπει απαραίτητα να συνεχίσουν, έστω και προσωρινά, να ασκούν, μέχρις ενός ορισμένου βαθμού, την ολέθρια επίδρασή τους πάνω σε μία παγκόσμια κοινότητα που έχει απλώσει τα κλαδιά της στα απώτατα άκρα της γης. Πώς μπορούν οι απαρχές μιας παγκόσμιας αναστάτωσης, οι ορμητικές δυνάμεις που διαταράσσουν τόσο

σοβαρά την κοινωνική, τη θρησκευτική, την πολιτική και την οικονομική ισορροπία της οργανωμένης κοινωνίας, παραδίδοντας στο χάος και στη σύγχυση πολιτικά συστήματα, φυλετικά δόγματα, κοινωνικές αντιλήψεις, πολιτισμικά πρότυπα, θρησκευτικούς συλλόγους και εμπορικές σχέσεις -πώς μπορούν τέτοιες αναταραχές, σε μία τόσο τεράστια, μια τόσο άνευ προηγουμένου κλίμακα, να μην καταφέρουν να έχουν επιπτώσεις στους θεσμούς μιας Πίστης τόσο τρυφερής ηλικίας της οποίας οι διδασκαλίες έχουν μια άμεση και ζωτική επίδραση σ' αυτές τις σφαίρες της ανθρώπινης ζωής και συμπεριφοράς;

Δεν είναι άξιο απορίας επομένως αν εκείνοι που κρατούν ψηλά το λάβαρο μιας τόσο διεισδυτικής Πίστης, μιας με τόσες προκλήσεις Υπόθεσης νιώθουν να έχουν επηρεαστεί από αυτές τις δυνάμεις που συγκλονίζουν τον κόσμο. Δεν είναι άξιο απορίας αν διαπιστώσουν ότι στο κέντρο αυτής της δίνης των ανταγωνιστικών παθών η ελευθερία τους έχει περιοριστεί, οι δοξασίες τους έχουν καταφρονηθεί, οι θεσμοί τους έχουν δεχτεί επίθεση, τα κίνητρά τους έχουν διαβληθεί, η εξουσία τους έχει τεθεί σε κίνδυνο, η αξίωσή τους έχει απορριφθεί.

Στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου μια κοινότητα η οποία, όπως προείπε ο Αμπντολ-Μπαχά, προορίζεται, λόγω των πνευματικών της δυνατοτήτων και της γεωγραφικής της θέσης, να ακτινοβολήσει τη λάμψη του φωτός της Πίστης στις χώρες που την περιβάλλουν, έχει προς στιγμινή εκλείψει λόγω των περιορισμών που έχει επιλέξει να της επιβάλλει ένα καθεστώς το οποίο έχει οικτρά παρανοήσει το σκοπό και τη λειτουργία της. Η φωνή της, αλίμονο, έχει τώρα σωπάσει, οι θεσμοί της έχουν διαλυθεί, η λογοτεχνία της έχει απαγορευτεί, τα αρχεία της έχουν κατασχεθεί και οι συγκεντρώσεις της έχουν ανασταλεί.

Στην κεντρική Ασία, στην πόλη που απολαμβάνει την ξεχωριστή διάκριση επειδή ο Αμπντολ-Μπαχά την επέλεξε ως έδρα του πρώτου Μασρεγολ-Ασκάρ του Μπαχά κόσμου, καθώς και στις κωμοπόλεις και στα χωριά της επαρχίας στην οποία ανήκει, η οικτρά βασανισμένη Πίστη του Μπαχάολλα, σαν αποτέλεσμα της ασυνήθιστης και ξεχωριστής ζωντανίας την οποία, έχει επίμονα επιδειξεί στην πορεία μερικών δεκαετιών, βρίσκει τον εαυτό της στο έλεος δυνάμεων οι οποίες, τρομαγμένες από την αυξανόμενη δύναμή της, είναι τώρα αποφασισμένες να την καταστήσουν εντελώς ανίσχυρη. Ο Ναός της, παρόλο που ακόμη χρησιμοποιείται για σκοπούς Μπαχά λατρείας, έχει απαλλοτριωθεί, τα Συμβούλια και οι επιτροπές της έχουν διαλυθεί, οι διδασκαλικές της δραστηριότητες έχουν παραλύσει, οι κύριοι υποστηρικτές της έχουν απελαθεί και αρκετοί από τους πιο ενθουσιώδεις οπαδοί της, τόσο γυναίκες όσο και άντρες, έχουν φυλακιστεί.

Στον τόπο της γέννησής της, όπου διαμένει η τεράστια πλειονότητα των οπαδών της -μια χώρα της οποίας η πρωτεύουσα έχει ανακηρυχθεί από τον Μπαχάολλα ως η *“μητέρα του κόσμου”* και η *“χαραυγή της χαράς της ανθρωπότητας”*- μια πολιτική εξουσία, που μέχρι τώρα δεν έχει διαχωριστεί από τις παραλυτικές επιρροές ενός απηρχαιωμένου, ενός φανατισμένου και εξωφρενικά διεφθαρμένου κλήρου, συνεχίζει αμείλικτα την εκστρατεία της καταστολής σε βάρος των οπαδών μιας Πίστης την οποία έχει για τουλάχιστον έναν αιώνα αγωνιστεί να καταπιέσει ανεπιτυχώς. Αδιάφορη προς την αλήθεια ότι τα μέλη αυτής της αθώας και διωκόμενης κοινότητας μπορούν δικαίως να ισχυριστούν ότι κατατάσσονται ανάμεσα στους πιο ανιδιοτελείς, στους πιο επιδέξιους και στους πιο ένθερμους λάτρεις της πατρίδας τους, περιφρονώντας την υψηλή τους αίσθηση για παγκόσμια ιθαγένεια κάτι που οι υποστηρικτές ενός υπερβολικού και περιορισμένου εθνικισμού δεν μπορούν ποτέ να ελπίσουν ότι θα εκτιμήσουν, μια τέτοια εξουσία αρνείται να παρέχει σε μια Πίστη που επεκτείνει την πνευματική της δικαιοδοσία πάνω σε εξακόσιες τουλάχιστον τοπικές κοινότητες και που υπερτερεί αριθμητικά των οπαδών είτε της χριστιανικής, είτε της ιουδαϊκής είτε της ζωροαστρικής Πίστης σ' εκείνο τον τόπο, το απαραίτητο νομικό δικαίωμα, να εφαρμόζει τους νόμους της, να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, να διοικεί τα σχολεία της, να γιορτάζει τις γιορτές της, να κυκλοφορεί τη λογοτεχνία της, να τελεί τις ιεροτελεστίες της, να ανεγείρει τα οικοδομήματά της και να διασφαλίζει τις δωρεές της.

Και τώρα πρόσφατα στους ίδιους τους Αγίους Τόπους, στην καρδιά και στο επίκεντρο αυτής της παγκόσμιας Πίστης, οι φωτιές της φυλετικής έχθρας, της αδελφοκτόνου διαμάχης, της απτόητης τρομοκρατίας, έχουν ανάψει μια πυρκαγιά που συγκρούεται, από τη μια πλευρά, με το κύμα των προσκυνητών που αποτελεί το αίμα ζωής εκείνου του κέντρου και αναστέλλει, από την άλλη, τα διάφορα σχέδια που είχαν ξεκινήσει σε συνάρτηση με τη διαφύλαξη και επέκταση των περιοχών που περιβάλλουν τα ιερά Σημεία που διαφυλάσσει. Η ασφάλεια της μικρής κοινότητας των μόνιμων εγκατεστημένων οπαδών, αντιμέτωπη με το αυξανόμενο κύμα της παρανομίας, διατρέχει κίνδυνο, η θέση της ως μια

ουδέτερη και ξεχωριστή κοινότητα αμφισβητείται έμμεσα και η ελευθερία της να εκτελεί ορισμένα θρησκευτικά της καθήκοντα περιορίζεται. Μια σειρά δολοφονικών επιθέσεων, που εναλλάσσονταν με ξεσπάσματα οξύτατου φανατισμού, τόσο φυλετικού όσο και θρησκευτικού, και που συμπεριλάμβαναν τους αρχηγούς καθώς και τους οπαδούς των τριών βασικών θρησκειών σ' εκείνη την ταραγμένη χώρα, είχαν κατά καιρούς απειλήσει να διακόψουν κάθε ομαλή επικοινωνία, τόσο μέσα στα σύνορά τους, όσο και με τον έξω κόσμο. Παρόλο που η κατάσταση υπήρξε επικίνδυνη, οι Μπαχάι Άγιοι Τόποι, το αντικείμενο λατρείας μιας παγκόσμιας Πίστης, παρά τον αριθμό και την εκτεθειμένη τους θέση και παρόλο που επιφανειακά στερούνται μέσω προστασίας, τυγχάνουν μιας διαφύλαξης που λίγο απέχει από θαύμα.

Ένας κόσμος διαιρεμένος από συγκρουόμενα πάθη και αποσυντεθειμένος επικίνδυνα στο εσωτερικό του, βρίσκει τον εαυτό του αντιμέτωπο, σε μια τόσο κρίσιμη εποχή στην ιστορία του, με την ανερχόμενη μοίρα μιας νηπιακής Πίστης, μιας Πίστης που κατά καιρούς φαίνεται σαν να πνίγεται στις αντιθέσεις του, να περιπλέκεται στις διαμάχες του, να επισκιάζεται από τις συσσωρευμένες σκιές του και να κυριεύεται από το αυξανόμενο κύμα των παθών του. Στα έγκατά της, στην κοιτίδα της, στην έδρα του πρώτου και σεβαστού Ναού της, σ' ένα από τα μέχρι τώρα ακμάζοντα και δυνάμει ισχυρά κέντρα της, η Πίστη του Μπαχάολλα, μη χειραφετημένη ακόμη, φαίνεται πραγματικά να έχει υποχωρήσει μπροστά στις ορμητικές δυνάμεις της βίας και της παραχής στις οποίες η ανθρωπότητα σταθερά πέφτει θύμα. Τα οχυρά μιας τέτοιας Πίστης, το ένα μετά το άλλο, μέρα με τη μέρα, φαίνονται σαν να ερημώνονται διαδοχικά, να δέχονται επίθεση και να καταλαμβάνονται. Καθώς τα φώτα της ελευθερίας τρεμοπαίζουν και σβήνουν, καθώς ο θόρυβος της διχόνοιας γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο δυνατός, καθώς οι φωτιές του φανατισμού καίνε με αυξανόμενη σφοδρότητα στα στήθη των ανθρώπων, καθώς η ψυχρότητα από την έλλειψη θρησκείας υπεισέρχεται στην ψυχή της ανθρωπότητας, τα άκρα και τα όργανα που συνθέτουν το σώμα της Πίστης του Μπαχάολλα φαίνονται, σε ποικίλο βαθμό, να έχουν πληγεί από τις παραλυτικές επιδράσεις που ελέγχουν τώρα ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο.

Πόσο σαφή και εντυπωσιακά εμφανίζονται τα παρακάτω λόγια του Αμπντολ-Μπαχά αυτή τη στιγμή: *“Το σκοτάδι της πλάνης που έχει κατακλύσει την Ανατολή και τη Δύση, σ' αυτό το σπουδαίο κύκλο, μάχεται με το φως της Θείας Καθοδήγησης. Τα ξίφη και οι λόγχες του είναι πολύ αιχμηρά και μυτερά. Ο στρατός του εξαιρετικά αιμοβόρος.”* *“Αυτή την ημέρα,”* έχει γράψει σ' άλλο κείμενο, *“οι δυνάμεις όλων των θρησκευτικών αρχηγών κατευθύνονται προς τη διάλυση της συνάθροισης του Παντελεήμονα και την καταστροφή του Θείου Οικοδομήματος. Οι στρατιές του κόσμου, είτε υλικές, πολιτιστικές ή πολιτικές εξαπολύουν την επίθεσή τους από κάθε πλευρά, διότι η Υπόθεση είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη. Το μεγαλείο της, την ημέρα αυτή, είναι ξεκάθαρο και εμφανές στα μάτια των ανθρώπων.”*

Κύριο εναπομένον Προπύργιο

Το μοναδικό κύριο εναπομένον προπύργιο, το ισχυρό χέρι που ακόμη σηκώνει ψηλά το λάβαρο μιας ακατανίκητης Πίστης, δεν είναι άλλο από την ευλογημένη κοινότητα των οπαδών του Μεγίστου Ονόματος στην ήπειρο της βόρειας Αμερικής. Με τα έργα της και μέσω της αδιάκοπης προστασίας που της έχει χορηγηθεί από μια παντοδύναμη Πρόνοια, αυτό το ξεχωριστό μέλος του σώματος των συνεχώς αλληλεπιδρώντων Μπαχάι κοινοτήτων της Ανατολής και της Δύσης είναι δίκαιο να θεωρηθεί παγκοσμίως η κοιτίδα καθώς και το οχυρό εκείνης της μελλοντικής Παγκόσμιας Τάξης, η οποία είναι ταυτόχρονα η υπόσχεση και η δόξα της Θείας Αποκάλυψης που συνδέεται με το όνομα του Μπαχάολλα.

Οποιοσδήποτε έχει τη διάθεση είτε να μειώσει τη μοναδική θέση που έχει απονεμηθεί σ' αυτή την κοινότητα είτε να αμφισβητήσει το ρόλο που θα της ζητηθεί να παίξει στις μέρες που θα έρθουν, ως αναλογιστεί τη σημασία αυτών των βαρυσήμαντων και εξαιρετικά διαφωτιστικών λόγων που εκφράστηκαν από τον Αμπντολ-Μπαχά και αναφέρονταν σ' αυτήν σε μια εποχή όπου η τύχη ενός κόσμου που στέναζε κάτω από το βάρος ενός καταστροφικού πολέμου είχε φτάσει στη χειρότερη παρακμή της. *“Η ήπειρος της Αμερικής,”* έγραψε χαρακτηριστικά, *“αποτελεί, στα μάτια του ενός αληθινού Θεού, τον τόπο όπου θα αποκαλυφτούν οι λάμψεις του φωτός Του, όπου τα μυστήρια της Πίστης Του θα φανερωθούν, όπου θα κατοικούν οι δίκαιοι και θα συγκεντρωθούν οι ελεύθεροι.”*

Ήδη η κοινότητα των πιστών της ηπείρου της Βόρειας Αμερικής - που είναι ταυτόχρονα ο κύριος υποκινητής και το πρότυπο των μελλοντικών κοινοτήτων που προορίζεται να υψώσει η Πίστη του Μπαχάολλα σε όλο το μήκος και το πλάτος του δυτικού ημισφαιρίου - παρά το σκοτάδι που επικρατεί,

έχει δείξει την ικανότητά της να αναγνωριστεί ως φορέας εκείνου του φωτός, θησαυροφυλάκιο εκείνων των μυστηρίων, υπέρμαχος εκείνης της δικαιοσύνης και ιερό εκείνης της ελευθερίας. Ποιό άλλο φως θα μπορούσαν να υψαίνονται αυτά τα προαναφερθέντα λόγια, αν όχι το φως της δόξας της Χρυσής Εποχής της Πίστης του Μπαχάολλα; Ποιά μυστήρια μπορούσε να στοχαστεί ο Αμπντολ-Μπαχά εκτός από τα μυστήρια εκείνης της εμβρυακής Παγκόσμιας Τάξης που αναπτύσσεται τώρα στα σπλάχνα της Διαχείρισής Του; Ποιά δικαιοσύνη αν όχι τη δικαιοσύνη της οποίας την κυριαρχία μόνο εκείνη η Εποχή και εκείνη η Τάξη μπορούν να εδραιώσουν; Ποιά ελευθερία αν όχι την ελευθερία την οποία η διακήρυξη της κυριαρχίας Του πρέπει να απονείμει στο πλήρωμα του χρόνου;

Η κοινότητα των οργανωμένων υποστηρικτών της Πίστης του Μπαχάολλα στην αμερικανική ήπειρο - οι πνευματικοί απόγονοι των πρωτοπόρων μιας ηρωικής Εποχής, που με το θάνατό τους διακήρυξαν τη γέννηση εκείνης της Πίστης - πρέπει, με τη σειρά τους να εγκαινιάσουν, όχι με το θάνατό τους αλλά με ζωντανή αυτοθυσία, εκείνη την υποσχόμενη Παγκόσμια Τάξη, το όστρακο που προορίζεται να περικλείει εκείνο το ανεκτίμητο μαργαριτάρι, τον παγκόσμιο πολιτισμό, του οποίου ο μοναδικός γεννήτορας είναι η Πίστη. Ενώ οι αδελφές κοινότητές της λυγίζουν κάτω από τους θυελλώδεις ανέμους που τις πλήττουν από κάθε κατεύθυνση, αυτή η κοινότητα, προστατευμένη από τις αμετάβλητες εντολές του παντοδύναμου Εντολέα και αντλώντας διαρκή υποστήριξη από την εντολή που της έχει ανατεθεί στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, είναι τώρα ενεργά απασχολημένη με τη θεμελίωση και τη φροντίδα της ανάπτυξης εκείνων των θεσμών που πρόκειται να προαναγγείλουν την έλευση της Εποχής που έχει προοριστεί να ζήσει τη γέννηση και την ανατολή της Παγκόσμιας Τάξης του Μπαχάολλα.

Μια κοινότητα, σχετικά αμελητέα στην αριθμητική της δύναμη, που χωρίζεται από τεράστιες αποστάσεις τόσο από το επίκεντρο της Πίστης όσο και από τη χώρα όπου διαμένει η υπερισχύουσα μάζα των ομοϊδεατών της, που στερείται των βασικών υλικών πόρων και της λείπει η εμπειρία και η υπεροχή, που αγνοεί τα πιστεύω, τις αντιλήψεις και τις συνήθειες των λαών και φυλών από τους οποίους έχουν προέλθει οι πνευματικοί Ιδρυτές της, που δε γνωρίζει καθόλου τις γλώσσες στις οποίες αποκαλύφθηκαν αρχικά τα ιερά της Βιβλία, που είναι περιορισμένη να εναποθέσει όλη της την εμπιστοσύνη στην ανεπαρκή απόδοση ενός αποσπασματικού μόνο τμήματος της λογοτεχνίας που περιλαμβάνει τους νόμους, τις αρχές και την ιστορία της, που από τη νηπιακή της ηλικία έχει υποβληθεί σε δοκιμασίες εξαιρετικής σφοδρότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά καιρούς, και της αποστασίας μερικών από τα πιο εξέχοντα μέλη της, που έχει να πολεμήσει, από τον καιρό της σύλληψής της και σε ένα ολοένα αυξανόμενο βαθμό, τις δυνάμεις της διαφθοράς, της χαλάρωσης των ηθών και τη βαθιά ριζωμένη προκατάληψη - μια τέτοια κοινότητα, σε λιγότερο από μισό αιώνα και χωρίς βοήθεια από οποιαδήποτε από τις αδελφές της κοινότητες, είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, εξαιτίας της ουράνιας δύναμης με την οποία την έχει προικίσει πλουσιοπάροχα ο στοργικός προς όλους Κύριος, έχει δώσει μια ώθηση στην προς τα εμπρός πορεία της Υπόθεσης που έχει ενστερνιστεί την οποία οι συνδυασμένες επιτεύξεις των ομοϊδεατών της στη Δύση δεν έχουν καταφέρει να συναγωνιστούν.

Ποια άλλη κοινότητα, μπορεί να ρωτήσει κανείς με σιγουριά, έπαιξε οργανικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός προτύπου και στη μετάδοση της αρχικής ώθησης σ' εκείνους τους διαχειριστικούς θεσμούς που αποτελούν την εμπροσθοφυλακή της Παγκόσμιας Τάξης του Μπαχάολλα; Ποια άλλη κοινότητα υπήρξε ικανή να επιδείξει με τέτοια συνέπεια, την επινοητικότητα, την πειθαρχία, τη σιδερένια αποφασιστικότητα, το ζήλο και την επιμονή, την αφοσίωση και την πιστότητα που είναι τόσο απαραίτητα για την οικοδόμηση και συνεχή επέκταση του πλαισίου μέσα στο οποίο, αυτοί οι νεοσύστατοι θεσμοί μπορούν μόνο να πολλαπλασιαστούν και να ωριμάσουν; Ποια άλλη κοινότητα έχει αποδειχτεί ότι διακατέχεται από ένα τόσο ευγενικό όραμα, ή ότι είναι πρόθυμη ν' ανέλθει σε τέτοια ύψη αυτοθυσίας, ή ότι είναι έτοιμη να επιτύχει έναν τόσο μεγάλο βαθμό αλληλεγγύης ώστε να ανεγείρει, μέσα σ' ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και στη διάρκεια τόσο κρίσιμων χρόνων, ένα οικοδόμημα που μπορεί και κάλλιστα αξίζει να θεωρηθεί ως η σπουδαιότερη συνεισφορά που έγινε ποτέ από τη Δύση στην Υπόθεση του Μπαχάολλα; Ποια άλλη κοινότητα μπορεί να προβάλει δικαίως την αξίωση ότι έχει επιτύχει, χάρη στις ανυποστήρικτες προσπάθειες ενός από τα ταπεινά της μέλη, να εξασφαλίσει την αυθόρμητη αφοσίωση μιας Βασίλισσας στην Υπόθεση της και να κερδίσει τόσο θαυμάσιες και γραπτές μαρτυρίες σχετικά με την αλήθεια της; Ποια άλλη κοινότητα έχει δείξει την προνοητικότητα, την οργανωτική ικανότητα, την ενθουσιώδη προθυμία που συντέλεσαν στην ίδρυση και στον πολλαπλασιασμό, σ' όλη της την περιοχή, των πρώτων εκείνων σχολείων που, με το πέρασμα του

χρόνου, από τη μια πλευρά θα εξελιχθούν σε ισχυρά κέντρα Μπαχάι μόρφωσης και, από την άλλη, θα προσφέρουν ένα γόνιμο τονωτικό έδαφος για τον εμπλουτισμό και τη σταθεροποίηση της διδασκαλικής της δύναμης; Ποια άλλη κοινότητα έχει προσφέρει σκαπανείς που συνδυάζουν σε έναν τέτοιο βαθμό τις ουσιαστικές ιδιότητες της τόλμης, της αφιέρωσης, της εμμονής, της αυταπάρνησης και της απεριόριστης αφοσίωσης, που τους έχουν ωθήσει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ν' απαρνηθούν τα υπάρχοντά τους και να σκορπιστούν στην επιφάνεια της υδρογείου και να υψώσουν στις πιο απόμακρες γωνίες της το θριαμβευτικό λάβαρο του Μπαχάολλα; Ποιοι άλλοι εκτός από τα μέλη αυτής της κοινότητας έχουν κερδίσει την αιώνια διάκριση επειδή ήταν οι πρώτοι που ύψωσαν το κάλεσμα του *Για Μπαχα-ολ-Αμπχά* σε τόσο εξαιρετικά σημαντικά και ευρέως διεσπαρμένα κέντρα και εδάφη όπως είναι οι καρδιές τόσο των Βρετανικών όσο και των Γαλλικών αυτοκρατοριών, η Γερμανία, η Άπω Ανατολή, τα Βαλκανικά κράτη, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Λατινική Αμερική, τα Νησιά του Ειρηνικού, η Νότια Αφρική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, και τώρα πιο πρόσφατα τα κράτη της Βαλτικής; Ποιοι άλλοι εκτός από εκείνους τους ίδιους σκαπανείς έχουν φανεί έτοιμοι ν' αναλάβουν τον κόπο, ν' ασκήσουν την υπομονή και να προσφέρουν τα χρήματα που απαιτούνται για τη μετάφραση και έκδοση, σε τουλάχιστον σαράντα γλώσσες, της ιερής λογοτεχνίας τους, η διάδοση της οποίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για οποιαδήποτε αποτελεσματικά οργανωμένη εκστρατεία διδασκαλίας; Ποια άλλη κοινότητα μπορεί να ισχυριστεί ότι είχε ένα καθοριστικό μερίδιο στις ανά τον κόσμο προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη διασφάλιση και επέκταση του άμεσου περιβάλλοντος των ιερών μασωλείων της, καθώς και για την προκαταρκτική απόκτηση των μελλοντικών οικοπέδων των διεθνών θεσμών της στο παγκόσμιο κέντρο της; Ποια άλλη κοινότητα μπορεί να διεκδικεί σαν αιώνια τιμή της ότι υπήρξε η πρώτη που διαμόρφωσε τον εθνικό και τοπικό της καταστατικό χάρτη, διατυπώνοντας έτσι τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του διπλού χάρτη που έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει τις δραστηριότητες, να προσδιορίζει τις λειτουργίες και να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των θεσμών της; Ποια άλλη κοινότητα μπορεί να καυχηθεί ότι έχει ταυτόχρονα αποκτήσει και νόμιμα διασφαλίσει τη βάση των εθνικών της δωρεών προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για μια παρόμοια ενέργεια από την πλευρά των τοπικών της κοινοτήτων; Ποια άλλη κοινότητα έχει πετύχει την υπέρτατη διάκριση επειδή απέκτησε, πολύ πριν οραματιστεί μια τέτοια πιθανότητα, οποιαδήποτε από τις αδελφές της κοινότητες, τα απαραίτητα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αναγνώριση, τόσο από τις ομοσπονδιακές όσο και από τις πολιτειακές αρχές, των Τοπικών της Συμβουλίων και των εθνικών της δωρεών; Και τέλος ποια άλλη κοινότητα είχε ποτέ το προνόμιο και της είχαν παρασχεθεί τα μέσα, για να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη, να υπερασπιστεί την υπόθεση των καταπιεσμένων και να μεσολαβήσει τόσο ενεργά για τη διαφύλαξη των Μπαχάι οικοδομημάτων και θεσμών σε χώρες όπως είναι η Περσία, η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Ρωσία και η Γερμανία, όπου, σε διάφορες περιστάσεις, οι ομόθησκοί της έπρεπε να υπομείνουν τη δριμύτητα τόσο του θρησκευτικού όσο και του φυλετικού διωγμού;

Ένα τόσο απaráμιλλο και λαμπρό ιστορικό υπηρεσίας, που επεκτείνεται σε μια περίοδο σχεδόν είκοσι ετών και είναι συνυφασμένο με το συμφέρον και την τύχη ενός τόσο μεγάλου τμήματος της παγκόσμιας Μπαχάι κοινότητας, αξίζει να αποτελέσει ένα αξιομνημόνευτο κεφάλαιο στην ιστορία της Διαμορφωτικής Περιόδου της Πίστης του Μπαχάολλα. Καθότι είναι ενισχυμένη και εμπλουτισμένη από τη μνεία των πρώτων επιτεύξεων των Αμερικανών πιστών, το ιστορικό αυτό αποτελεί από μόνο του μια πειστική μαρτυρία της ικανότητάς τους να επωμίζονται δεόντως τις ευθύνες που μπορεί να τους επιβάλει ένα οποιοδήποτε έργο στο μέλλον. Είναι σχεδόν απίθανο να υπερτιμήσει κανείς τη σπουδαιότητα αυτών των πολλαπλών υπηρεσιών. Η σωστή εκτίμηση της αξίας τους και η διεξοδική αναφορά στη σπουδαιότητα και στις συνέπειές τους είναι ένα έργο που μόνο ένας Μπαχάι ιστορικός του μέλλοντος μπορεί να παρουσιάσει σωστά. Προς το παρόν μπορώ μόνο να δηλώσω επισήμως τη βαθιά μου πεποίθηση ότι μια κοινότητα που είναι ικανή να επιδείξει τέτοιες πράξεις, να εκδηλώσει ένα τέτοιο πνεύμα, να ανέλθει σε τέτοια ύψη, δεν μπορεί παρά να διαθέτει τις δυνατότητες εκείνες που θα την καταστήσουν ικανή να υπερασπιστεί, στο πλήρωμα του χρόνου, το δικαίωμά της να ανακηρυχτεί ως ο κύριος δημιουργός και υπέρμαχος της Παγκόσμιας Τάξης του Μπαχάολλα.

Καθότι αυτό το ιστορικό υπήρξε μεγαλειώδες, επειδή θυμίζει από μερικές απόψεις του τα κατορθώματα με τα οποία οι πρωτοπόροι μιας ηρωικής Εποχής διακήρυξαν τη γέννηση της ίδιας της Πίστης, το έργο που συνδέεται με το όνομα αυτής της προνομιούχου κοινότητας, μακριά από το αποκορύφωμά του, μόλις αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Αυτό που έχουν πετύχει οι Αμερικανοί πιστοί στο

διάστημα των σχεδόν πενήντα χρόνων είναι απειροελάχιστο συγκρινόμενο με το μεγαλείο των έργων που έχουν μπροστά τους. Η βοή αυτής της καταστροφικής αναστάτωσης που πρόκειται να προαναγγείλει την ίδια στιγμή, τους επιθανάτιους ρόγγους της παλιάς τάξης και τις ωδίνες της γέννησης της νέας, υποδηλώνει τόσο τη σταθερή προσέγγιση όσο και το δέος εμπνέοντα χαρακτήρα εκείνων των έργων.

Μια Σταυροφορία ακόμη μεγαλύτερης Σημασίας

Η ουσιαστική εδραίωση της Διαχειριστικής Τάξης της Πίστης τους, η ανέγερση του πλαισίου της, η διαμόρφωση των οργάνων της και η σταθεροποίηση των επικουρικών θεσμών της, ήταν το πρώτο καθήκον που τους είχε ανατεθεί ως μια οργανωμένη κοινότητα, δημιουργημένη από τη Διαθήκη και από τις οδηγίες του Αμπντολ-Μπαχά. Εκπλήρωσαν αυτό το αρχικό καθήκον τους με προθυμία, αφοσίωση και σθένος. Μόλις δημιούργησαν και συντόνισαν τους ποικίλους και αναγκαίους παράγοντες για την αποτελεσματική διεξαγωγή οποιασδήποτε στρατηγικής που ήθελαν ακολούθως να ξεκινήσουν, επιδόθηκαν, με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αφοσίωση, στο επόμενο επίπονο καθήκον τους που ήταν η ανέγερση ενός μεγαλειώδους οικοδομήματος του οποίου το θεμέλιο λίθο είχε θέσει ο Ίδιος ο Αμπντολ-Μπαχά. Και όταν επιτεύχθηκε εκείνος ο άθλος, αυτή η κοινότητα, έχοντας πλήρη συναίσθηση των ένθερμων εκκλήσεων, των ικεσιών και των υποσχέσεων που είχαν καταγραφεί στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, αποφάσισε να αναλάβει ένα ακόμη καθήκον, το οποίο ως προς την προοπτική και τις πνευματικές του δυνατότητες είναι βέβαιο ότι θα επισκιάσει κάθε έργο που έχουν μέχρι τώρα επιτύχει. Ξεκινώντας με άσβεστο ενθουσιασμό και απτόητο θάρρος το Επταετές Σχέδιο, σαν το πρώτο και το πρακτικό βήμα προς την εκπλήρωση της αποστολής που έχει προοριστεί σε εκείνες τις κοσμοϊστορικές Πινακίδες, επιδόθηκαν, μ' ένα πνεύμα ανανεωμένης αφοσίωσης, στο διπλό τους καθήκον, η εκπλήρωση του οποίου, ελπίζω, θα συμπέσει με τον εορτασμό της εκατονταετούς επετείου από τη γέννηση της Πίστης του Μπαχάολλα. Γνωρίζοντας πλήρως ότι οποιαδήποτε πρόοδος σημειώνεται στην εξωτερική διακόσμηση του μεγαλόπρεπου κτιρίου τους, θα έχει άμεση επίδραση στην πρόοδο της διδασκαλικής εκστρατείας που ξεκίνησαν, τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια αμερικανική ήπειρο, και αναγνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε νίκη κερδίζεται στο διδασκαλικό πεδίο θα διευκολύνει, με τη σειρά της, το έργο και θα επισπεύσει την ολοκλήρωση του Ναού τους, προχωρούν με θάρρος και πίστη στις προσπάθειές τους για την εκπλήρωση, και στις δύο φάσεις, των υποχρεώσεών τους με βάση το Σχέδιο, στην εκτέλεση του οποίου έχουν αφιερωθεί.

Ας μη φανταστούν, ωστόσο, ότι η εκτέλεση του Επταετούς Σχεδίου, καθώς συμπίπτει με τον τερματισμό του πρώτου αιώνα της Μπαχά εποχής, σημαίνει είτε τον τερματισμό είτε ακόμη και τη διακοπή του έργου που το Αλάθητο Χέρι του Παντοδύναμου τους κατευθύνει να εκτελέσουν. Το ξεκίνημα του δεύτερου αιώνα της Μπαχά εποχής πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλύψει μεγαλύτερους ορίζοντες, να εισαγάγει περαιτέρω στάδια και να είναι μάρτυρας της έναρξης σχεδίων πιο εκτεταμένων απ' ό,τι έχει κανείς έως τώρα διανοηθεί. Το Σχέδιο πάνω στο οποίο επικεντρώνονται τώρα η προσοχή, οι φιλοδοξίες και οι πόροι ολόκληρης της κοινότητας των Αμερικανών πιστών, θα πρέπει να θεωρηθεί απλώς σαν ένα ξεκίνημα, σαν μια δοκιμασία δύναμης, σαν ένα σκαλοπάτι σε μια σταυροφορία ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους, αν πρόκειται να εκπληρωθούν με εντιμότητα και ολοκληρωτικά τα καθήκοντα και οι ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί από το Δημιουργό του Θεϊκού Σχεδίου.

Διότι η εκπλήρωση του παρόντος Σχεδίου μπορεί να οδηγήσει το πολύ πολύ στο σχηματισμό ενός τουλάχιστον κέντρου σε κάθε μία από τις Δημοκρατίες του Δυτικού Ημισφαιρίου, ενώ τα καθήκοντα που έχουν οριστεί σε εκείνες τις Πινακίδες απαιτούν μια ευρύτερη διάδοση και υποδηλώνουν τη διασπορά ενός πολύ μεγαλύτερου και πιο αντιπροσωπευτικού αριθμού των μελών της Μπαχά κοινότητας της Βόρειας Αμερικής σ' ολόκληρη την επιφάνεια του Νέου Κόσμου. Αναμφισβήτητη αποστολή των Αμερικανών πιστών, επομένως, είναι να συνεχίσουν στο δεύτερο αιώνα το ένδοξο έργο που ξεκίνησε στα τελευταία χρόνια του πρώτου. Μόνο όταν παίζουν το ρόλο τους στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων αυτών των απομονωμένων και νεοσύστατων κέντρων και στην ενίσχυση της δυνατοότητάς τους να εγκαινιάσουν με τη σειρά τους θεσμούς, τόσο τοπικούς όσο και εθνικούς, διαμορφωμένους όπως θέλουν εκείνοι, μπορούν να νιώσουν ικανοποιημένοι ότι έχουν εκτελέσει τις άμεσες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του θεϊκά αποκαλυμμένου Σχεδίου του Αμπντολ-Μπαχά.

Ούτε θα έπρεπε να υποτεθεί, έστω για μια στιγμή, ότι η ολοκλήρωση ενός έργου που αποσκοπεί στον πολλαπλασιασμό των Μπαχάι κέντρων και στην παροχή βοήθειας και καθοδήγησης, απαραίτητης για την εδραίωση της Διαχειριστικής Τάξης της Μπαχάι Πίστης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, πραγματοποιεί εξ' ολοκλήρου το σχέδιο που οραματίστηκε γι' αυτούς ο Αμπντολ-Μπαχά. Μια μελέτη, έστω και επιπόλαια, εκείνων των Πινακίδων που ενσαρκώνουν το Σχέδιό Του θα αποκαλύψει αμέσως ένα φάσμα για τις δραστηριότητές τους που επεκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια του Δυτικού Ημισφαιρίου. Με την ουσιαστική εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους στην Αμερική, η διηπειρωτική τους αποστολή εισέρχεται στην πιο ένδοξη και αποφασιστική της φάση. Ο Ίδιος ο Αμπντολ-Μπαχά έχει γράψει: *“Τη στιγμή που αυτό το Θεϊκό Μήνυμα μεταφέρεται από τους Αμερικανούς πιστούς από τις ακτές της Αμερικής και κηρύσσεται στις ηπείρους Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και Αυστραλασίας και μέχρι τα νησιά του Ειρηνικού, αυτή η κοινότητα θα βρίσκεται ασφαλώς εδραιωμένη πάνω στο θρόνο μιας παντοτινής κυριαρχίας.”*

Και ποιος μπορεί να ξέρει, όταν αυτό το κολοσσιαίο έργο θα έχει επιτευχθεί, αν δεν τους ανατεθεί μια σπουδαιότερη, ακόμη πιο έξοχη αποστολή, ασύγκριτη στη λαμπρότητά της και προκαθορισμένη γι' αυτούς από τον Μπαχάολλα; Το μεγαλείο μιας τέτοιας αποστολής είναι τόσο εκθαμβωτικό, οι συνθήκες που τη περιβάλλουν τόσο απόμακρες και τόσο ρευστά τα σύγχρονα γεγονότα, με την αποκορύφωση των οποίων είναι τόσο στενά συνδεδεμένη, που θα ήταν πρόωρη, την παρούσα στιγμή, μια οποιαδήποτε απόπειρα, ακριβούς σκιαγράφησης των χαρακτηριστικών της. Αρκεί να ειπωθεί ότι από την αναστάτωση και τις αναταραχές αυτών των “τελευταίων χρόνων” θα προκύψουν αδιανόητες ευκαιρίες και θα δημιουργηθούν απρόβλεπτες συνθήκες που θα βοηθήσουν, μάλλον θα ωθήσουν, τους νικηφόρους εκτελεστές του Σχεδίου του Αμπντολ-Μπαχά, να προσθέσουν, μέσα από το ρόλο που θα παίξουν στο ξεδίπλωμα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, καινούργιες δάφνες στο στεφάνι της υπηρεσίας τους στο κατώφλι του Μπαχάολλα.

Οι Δυνατότητες του Μέλλοντος

Δε θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη καμιά από τις πολλαπλές ευκαιρίες, μιας εντελώς διαφορετικής τάξης, που η εξέλιξη της ίδιας της Πίστης αναγκαστικά θα δημιουργήσει, είτε στο παγκόσμιο κέντρο της, είτε στην ήπειρο της Βόρειας Αμερικής, είτε ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της γης, καλώντας άλλη μια φορά τους Αμερικανούς πιστούς να διαδραματίσουν ένα ρόλο, εξίσου αξιόλογο με τη συμμετοχή που είχαν προηγουμένα στη συλλογική συμβολή τους στη διάδοση της Υπόθεσης του Μπαχάολλα. Προς στιγμήν μπορώ απλώς ν' αναφέρω τυχαία ορισμένες απ' αυτές τις ευκαιρίες που προεξέχουν, σε μια απόπειρα εκτίμησης των δυνατοτήτων του μέλλοντος: η εκλογή του Διεθνούς Οίκου Δικαιοσύνης και η εγκαθίδρυσή του στους Αγίους Τόπους, το πνευματικό και διαχειριστικό κέντρο του Μπαχάι κόσμου, μαζί με το σχηματισμό των βοηθητικών παραρτημάτων και των επικουρικών θεσμών του, η σταδιακή ανέγερση των διαφόρων εξαρτημένων κτιρίων του πρώτου Οίκου Λατρείας της Δύσης, και τα περίπλοκα ζητήματα που αφορούν στην εδραίωση και διεύρυνση της διαρθρωτικής βάσης της Μπαχάι κοινοτικής ζωής, η κωδικοποίηση και έκδοση των διατάξεων του Πλέον Ιερού Βιβλίου, που καθιστούν αναγκαίο το σχηματισμό, σε ορισμένα κράτη της Ανατολής, κατάλληλα συγκροτημένων και επίσημα αναγνωρισμένων δικαστηρίων βασισμένων σε Μπαχάι νόμους, η κατασκευή του τρίτου Οίκου Λατρείας του Μπαχάι κόσμου στα περίχωρα της πόλης της Τεχεράνης που θα ακολουθηθεί από την ανέγερση ενός παρόμοιου Οίκου Λατρείας στους ίδιους τους Αγίους Τόπους, η απελευθέρωση των Μπαχάι κοινοτήτων από τα δεσμά της θρησκευτικής ορθοδοξίας σε ισλαμικά κράτη όπως η Περσία, το Ιράκ και η Αίγυπτος και η ακόλουθη αναγνώριση, από τις πολιτικές αρχές σε εκείνα τα κράτη, της ανεξάρτητης θέσης και του θρησκευτικού χαρακτήρα των Μπαχάι Εθνικών και Τοπικών Συμβουλίων, τα προστατευτικά και αμυντικά μέτρα που θα έπρεπε να επινοηθούν, να συντονιστούν και να εφαρμοστούν για να εξουδετερώσουν την πλήρη δύναμη των αναπόφευκτων επιθέσεων που θα εξαπολύσουν και θα επιδιώξουν αμείλικτα οι οργανωμένες προσπάθειες των εκκλησιαστικών οργανώσεων διαφόρων δογμάτων, και τέλος και εξίσου σημαντικό, τα πολλαπλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και οι ευθύνες που πρέπει να αναληφθούν, που θα βοηθήσουν μια οικτρά βασανισμένη Πίστη να περάσει από τα διαδοχικά στάδια της πλήρους αφάνειας, της ενεργούς καταπίεσης και της απόλυτης χειραφέτησης, οδηγώντας την

στην αναγνώρισή της ως μια ανεξάρτητη Πίστη που απολαμβάνει τη θέση της πλήρους ισότητας με τις άλλες αδελφές θρησκείες και στη συνέχεια στην καθιέρωση και αναγνώρισή της ως μια θρησκεία του Κράτους, που με τη σειρά της πρέπει να προβεί στην ανάληψη των δικαιωμάτων και προνομίων που συνδέονται με το Μπαχάι κράτος, λειτουργώντας στην πληρότητα των δυνάμεών της, ένα στάδιο που πρέπει τελικά να κορυφωθεί στην ανάδυση της παγκόσμιας Μπαχάι Κοινοπολιτείας που εμπνέεται από το πνεύμα και λειτουργεί αποκλειστικά σε απόλυτη συμμόρφωση με τους νόμους και τις αρχές του Μπαχάολλα.

Την πρόκληση που παρουσιάζουν αυτές οι ευκαιρίες, είμαι βέβαιος ότι οι Αμερικανοί πιστοί, επιπρόσθετα στην ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα για διδασκαλία που εκφράστηκε από τον Αμπντολ-Μπαχά στις Πινακίδες Του, θα χειριστούν ανεπιφύλακτα με την παραδοσιακή τους αφοβία, επιμονή και αποτελεσματικότητα, και θα ανταποκριθούν έτσι σ' αυτήν ώστε να επιβεβαιώσουν, ενώπιον όλου του κόσμου, τον τίτλο και τη στάθμη τους ως πρωτεργάτες των ισχυρότατων θεσμών της Πίστης του Μπαχάολλα.

Το Φως Του το αλάνθαστο

Πολυαγαπημένοι φίλοι! Παρόλο που το έργο είναι μεγάλο και επίπονο, η ανταμοιβή που έχει επιλέξει να σας απονείμει ο Ευεργετικός Δωρητής είναι τόσο πολύτιμη που καμιά γλώσσα και καμιά πένα δεν μπορούν να την εκτιμήσουν δεόντως. Παρόλο που ο στόχος προς τον οποίο αγωνίζεστε τόσο φιλόπονα είναι μακροπρόθεσμος και μέχρι τώρα αφανέρωτος στα μάτια των ανθρώπων, η υπόσχεση που έχει δοθεί γι' αυτόν βρίσκεται σαφώς μέσα στους αυθεντικούς και αναλλοίωτους λόγους του Μπαχάολλα. Παρόλο που η πορεία που έχει Αυτός χαράξει για σας φαίνεται, κατά καιρούς, χαμένη στις απειλητικές σκιές που περιβάλλουν την ανθρωπότητα, το αλάνθαστο φως που έχει αφήσει να λάμψει συνεχώς πάνω σας έχει τέτοια ακτινοβολία που κανένα γήινο σκοτάδι δεν μπορεί ποτέ να επισκιάσει τη λάμψη του. Παρόλο που είστε λίγοι στον αριθμό και περιορισμένοι ακόμη στις δικές σας εμπειρίες, δυνάμεις και μέσα, η Δύναμη που ενεργοποιεί την αποστολή σας είναι απεριόριστη στο φάσμα και ανυπολόγιστη στην ισχύ της. Παρόλο που οι εχθροί που κατ' ανάγκη θα δημιουργήσει κάθε επιτάχυνση στην πρόοδο της αποστολής σας θα είναι βίαιοι, αμέτρητοι και αμείλικτοι, τα ουράνια Πλήθη τα οποία, αν μείνετε σταθεροί, πρέπει, όπως λέει η υπόσχεση, να σπεύσουν σε βοήθειά σας και τελικά θα σας καταστήσουν ικανούς να εκμηδενίσετε τις ελπίδες τους και να κατατροπώσετε τη δύναμή τους. Παρόλο που οι τελικές ευλογίες, που πρέπει να στεφανώσουν την εκπλήρωση της αποστολής σας, είναι αδιαμφισβήτητες και οι Θείες υποσχέσεις που σας έχουν δοθεί είναι σταθερές και αμετάκλητες, το μέγεθος της αξιολογής ανταμοιβής που πρόκειται ν' αποκομίσει ο καθένας από σας, πρέπει να εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο οι καθημερινές σας προσπάθειες θα έχουν συμβάλει στην εξάπλωση εκείνης της αποστολής και στην επίσπευση του θριάμβου της.

Πολυαγαπημένοι φίλοι! Όσο μεγάλη κι αν είναι η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου για σας, όσο πεπεισμένος κι αν είμαι για το ύψιστο μερίδιο που μπορείτε να έχετε αλλά και θα έχετε αναμφίβολα τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη διεθνή σφαίρα της μελλοντικής Μπαχάι δραστηριότητας και υπηρεσίας, αισθάνομαι παρ' όλα αυτά την υποχρέωση να εκφράσω, σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή, έναν προειδοποιητικό λόγο. Οι λαμπροί φόροι τιμής που έχουν επανειλημμένως και δικαίως αποδοθεί στην ικανότητα, στο πνεύμα, στη συμπεριφορά και στην υψηλή στάθμη των Αμερικανών πιστών, τόσο ατομικά όσο και σαν μια οργανική κοινότητα, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συγχέονται με τα χαρακτηριστικά και τη φύση του λαού στον οποίο τους έχει αναθρέψει ο Θεός. Πρέπει να γίνει μια σαφής διάκριση ανάμεσα σ' εκείνη την κοινότητα και σ' εκείνο το λαό και να τηρηθεί αποφασιστικά και άφοβα, αν θέλουμε ν' αναγνωρίσουμε δεόντως τη μεταμορφωτική δύναμη της Πίστης του Μπαχάολλα στην επίδρασή της πάνω στη ζωή και στα πρότυπα εκείνων που έχουν επιλέξει να καταταγούν κάτω από το λάβαρό Του. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπέρτατη και διακριτική λειτουργία της Αποκάλυψής Του, που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία μιας νέας φυλής ανθρώπων, δεν θα αναγνωριστεί καθόλου και θα παραμείνει εντελώς άδηλη.

Το υπέρτατο έργο της Αποκάλυψής Του

Πόσο συχνά οι Προφήτες του Θεού, χωρίς να εξαιρείται ο Ίδιος ο Μπαχάολλα, επέλεξαν να εμφανιστούν και να παραδώσουν το Μήνυμά τους σε χώρες και σε λαούς και φυλές, σε μια εποχή που, είτε έβαιναν ολοταχώς προς την παρακμή, είτε είχαν ήδη αγγίξει τα χαμηλότερα βάθη της ηθικής και πνευματικής εξαθλίωσης. Η φρικτή αθλιότητα και δυστυχία στην οποία είχαν βυθιστεί οι Ισραηλίτες, κάτω από την εξευτελιστική και τυραννική κυριαρχία των Φαραώ τις ημέρες πριν από την έξοδό τους από την Αίγυπτο υπό την αρχηγία του Μωυσή. Η παρακμή που είχε επέλθει στη θρησκευτική, πνευματική, πολιτιστική και ηθική ζωή των Ιουδαίων την εποχή της εμφάνισης του Ιησού Χριστού. Η βάνανση σκληρότητα, η αισχρή ειδωλολατρία και ανηθικότητα που για πολύ καιρό αποτελούσαν τα πιο θλιβερά γνωρίσματα των φυλών της Αραβίας και τους προκάλεσε τέτοια μεγάλη ντροπή όταν παρουσιάστηκε ο Μωάμεθ για να διακηρύξει το Μήνυμά Του ανάμεσά τους. Η απερίγραπτη κατάρπωση, με τη διαφθορά, τη σύγχυση, τη μισαλλοδοξία και την καταπίεση που την ακολούθησαν, τόσο στην κοινωνική όσο και στη θρησκευτική ζωή της Περσίας και που απεικονίζονται τόσο γραφικά από την πένα ενός αξιόλογου αριθμού λογίων, διπλωματών και ταξιδιωτών, την εποχή της Αποκάλυψης του Μπαχάολλα - όλα αυτά υποδεικνύουν αυτό το βασικό και αναπόφευκτο γεγονός. Ο ισχυρισμός ότι η έμφυτη αξία, το υψηλό ηθικό πρότυπο, η πολιτική καταλληλότητα και τα κοινωνικά επιτεύγματα οποιασδήποτε φυλής ή έθνους συνιστούν την αιτία να εμφανιστούν εκεί αυτοί οι Θείοι Φωτοδότες θα ήταν μια απόλυτη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων και θα σήμαινε μια ολοκληρωτική απόρριψη της αδιαμφισβήτητης ερμηνείας που τους εξέθεσαν, με τέτοια σαφήνεια και έμφαση, τόσο ο Μπαχάολλα όσο και ο Αμπντολ-Μπαχά.

Πόσο σημαντική πρέπει να είναι τότε η πρόκληση για εκείνους που ενώ ανήκουν σε τέτοιες φυλές και έθνη και ενώ έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα που έχουν υψώσει αυτοί οι Προφήτες, να αναγνωρίσουν ανεπιφύλακτα και να πιστοποιήσουν θαρραλέα αυτή την αναμφισβήτητη αλήθεια, ότι όχι εξαιτίας οποιασδήποτε φυλετικής ανωτερότητας, πολιτικής ικανότητας, ή πνευματικής αρετής που μπορεί να διαθέτει μια φυλή ή ένα έθνος, αλλά μάλλον σαν άμεση συνέπεια των κραυγαλέων αναγκών τους, του αξιοθρήνητου εκφυλισμού τους και της αθεράπευτης φαυλότητάς τους ο Προφήτης του Θεού έχει επιλέξει να εμφανιστεί ανάμεσά τους και χρησιμοποιώντας τους σαν μοχλό, έχει ανεβάσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή σε μια πιο υψηλή και ευγενική σφαίρα ζωής και συμπεριφοράς. Διότι ακριβώς κάτω από τέτοιες συνθήκες και με τέτοια μέσα οι Προφήτες του Θεού, από αμνημονεύτων χρόνων, επέλεγαν και μπορούσαν να επιδείξουν τη λυτρωτική τους δύναμη να υψώσουν από τα βάθη του εξευτελισμού και της αθλιότητας τους ανθρώπους της δικής τους φυλής και του δικού τους έθνους, δίνοντάς τους τη δύναμη ώστε κι αυτοί με τη σειρά τους να μεταδώσουν σε άλλες φυλές και έθνη τη σωτήρια χάρη και τη δραστική επίδραση της Αποκάλυψής τους.

Υπό το φως αυτής της θεμελιώδους αρχής πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη, και δεν μπορεί να τονιστεί επαρκώς, ότι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο ο Μπαμπ και ο Μπαχάολλα επέλεξαν να εμφανιστούν στην Περσία και να την κάνουν πρώτο τόπο διαφύλαξης της Αποκάλυψής τους ήταν επειδή απ' όλους τους λαούς και τα έθνη του πολιτισμένου κόσμου, αυτή η φυλή κι αυτό το έθνος, όπως είχε τόσο συχνά περιγράψει χαρακτηριστικά ο Αμπντολ-Μπαχά, ήταν βυθισμένα σε τέτοια βάθη εξευτελισμού και φανέρωναν τέτοια φαυλότητα που παρόμοια φαινόμενα δεν υπήρχαν ανάμεσα στους συγχρόνους τους. Διότι δε θα μπορούσε να παρατεθεί καμιά πιο πειστική απόδειξη που να δείχνει το ανανεωτικό πνεύμα το οποίο κινεί τις Αποκαλύψεις που διακηρύχτηκαν από τον Μπαμπ και τον Μπαχάολλα, από τη δύναμή τους να μεταμορφώνουν εκείνον το λαό που πραγματικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας από τους πιο οπισθοδρομικούς, τους πιο δειλούς και πιο φαύλους σε μια φυλή ηρώων, κατάλληλη να επιφέρει με τη σειρά της μια παρόμοια επανάσταση στη ζωή της ανθρωπότητας. Αν εμφανιζόταν ανάμεσα σε μια φυλή ή σ' ένα έθνος που χάρη στην εγγενή τους αξία και τα υψηλά τους επιτεύγματα φαινόταν ότι δικαιολογούσε το ανεκτίμητο προνόμιο να είναι η υποδοχή μιας τέτοιας Αποκάλυψης, αυτό θα υποβίβασε σημαντικά, στα μάτια ενός άπιστου κόσμου την αποτελεσματικότητα εκείνου του Μηνύματος και θα μείωνε την αυτάρκεια της πανίσχυρης δύναμής του. Η αντίθεση που τόσο χτυπητά παρουσιάζεται στις σελίδες της Αφήγησης του Ναμπίλ ανάμεσα στον ηρωισμό που απαθανάτισε τη ζωή και τις πράξεις των πρώτων πιστών και τη διαφθορά και τη δειλία των συκοφαντών και των διωκτών τους, είναι από μόνη της μια πολύ εντυπωσιακή μαρτυρία της αλήθειας του Μηνύματος

Εκείνου ο Οποίος είχε ενσταλάξει ένα τέτοιο πνεύμα στα στήθη των αποστόλων Του. Ο ισχυρισμός οποιουδήποτε πιστού εκείνης της φυλής ότι η υπεροχή της χώρας του και η εσωτερική ευγένεια του λαού της αποτέλεσαν τους ουσιώδεις λόγους για την επιλογή της ως τον πρωταρχικό τόπο εμφάνισης των Αποκαλύψεων του Μπαμπ και του Μπαχάολλα θα ήταν αβάσιμος ενόψει της συγκλονιστικής μαρτυρίας που παρέχεται τόσο πειστικά από εκείνη την Αφήγηση.

Σε μικρότερο βαθμό πρέπει αναγκαστικά αυτή η αρχή να ισχύει και στην περίπτωση της χώρας που έχει υπερασπιστεί το δικαίωμά της να θεωρείται η γενέτειρα της Παγκόσμιας Τάξης του Μπαχάολλα. Ένα τόσο σημαντικό έργο, ένας τόσο ευγενής ρόλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατώτερος από το ρόλο που έπαιξαν εκείνες οι αθάνατες ψυχές οι οποίες, χάρη στην υψηλή τους αυταπάρνηση και τις απaráμιλλες πράξεις, υπήρξαν υπεύθυνες για τη γέννηση της ίδιας της Πίστης. Ας μην φανταστούν επομένως, ούτε για μια στιγμή, εκείνοι που συμμετέχουν τόσο κυρίαρχα στη γέννηση του παγκόσμιου εκείνου πολιτισμού, ο οποίος είναι ο άμεσος καρπός της Πίστης τους, ότι για κάποιο μυστηριώδη σκοπό, ή εξαιτίας κάποιας έμφυτης υπεροχής ή ειδικού πλεονεκτήματος, αποφάσισε ο Μπαχάολλα να απονεμίσει στη χώρα και στο λαό τους μια τόσο σπουδαία και διαρκή διάκριση. Ακριβώς εξαιτίας των κατάφωρων κακών τα οποία, παρά τα άλλα ομολογουμένως σημαντικά χαρακτηριστικά και επιτεύγματα, έχει δυστυχώς δημιουργηθεί σ' αυτήν ένας υπερβολικός και δεσμευτικός υλισμός, ώστε ο Δημιουργός της Πίστης τους και το Κέντρο της Συνθήκης Του την έχουν επιλέξει να γίνει ο σημαιοφόρος της Νέας Παγκόσμιας Τάξης που οραματίζονται οι γραφές τους. Με τέτοια μέσα όπως αυτό μπορεί κάλλιστα ο Μπαχάολλα να επιδείξει σε μια απερίσκεπτη γενιά την πανίσχυρη δύναμή Του να υψώσει μέσα από ένα λαό, βυθισμένο σε μια θάλασσα υλισμού, ένα θύμα μιας από τις πιο ισχυρές και παλιές μορφές φυλετικής προκατάληψης, και περιβόητης για την πολιτική της διαφθορά, την ανομία και τη χαλάρωση στα ηθικά πρότυπα, άντρες και γυναίκες οι οποίοι, με το πέρασμα του χρόνου, θα επιδεικνύουν όλο και περισσότερο εκείνες τις ουσιώδεις αρετές της αυταπάρνησης, της ηθικής ακεραιότητας, της αγνότητας, της χωρίς διάκριση αλληλεγγύης, της ιερής πειθαρχίας και της πνευματικής ενόρασης που θα τους κάνει ικανούς για το επικρατέστερο μερίδιο που θα έχουν στη δημιουργία εκείνης της Παγκόσμιας Τάξης κι εκείνου του Παγκόσμιου Πολιτισμού, για τα οποία τόσο η χώρα τους όσο και ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή, έχει απελπιστική ανάγκη. Δικό τους θα είναι το καθήκον και το προνόμιο, πρώτον στην ιδιότητά τους ως θεμελιωτές μιας από τις πιο ισχυρές κολόνες που στηρίζουν το οικοδόμημα του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης και μετά ως πρωτεργάτες εκείνης της Νέας Παγκόσμιας Τάξης της οποίας εκείνος ο Οίκος πρόκειται να είναι ο πυρήνας και ο πρόδρομος, να ενσταλάξουν, να επιδείξουν και να εφαρμόσουν εκείνες τις δίδυμες και έντονα απαραίτητες αρχές της Θεϊκής δικαιοσύνης και τάξης - αρχές στις οποίες η πολιτική διαφθορά και η χαλάρωση των ηθών που όλο και πιο πολύ κηλιδώνουν την κοινωνία στην οποία ανήκουν, προβάλλουν μια τόσο λυπηρή και ζωνηρή αντίθεση.

Παρατηρήσεις όπως αυτές, όσο δυσάρεστες και καταθλιπτικές κι αν είναι, δε θα έπρεπε, ούτε στο ελάχιστο, να μας εμποδίσουν από το να δούμε εκείνες τις αρετές και ιδιότητες ευφυΐας, νεανικότητας, απεριόριστης πρωτοβουλίας και εγχειρήματος που παρουσιάζει τόσο ευδιάκριτα το έθνος στο σύνολό του και που αντανακλώνονται όλο και πιο πολύ από την κοινότητα των πιστών που την αποτελούν. Απ' αυτές τις αρετές και ιδιότητες, αλλά και από την εξάλειψη των προαναφερθέντων κακών πρέπει να εξαρτηθεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ικανότητα εκείνης της κοινότητας να θέσει τα γερά θεμέλια για το μελλοντικό ρόλο της χώρας κατά την εγκαίνιαση της Χρυσής Εποχής της Υπόθεσης του Μπαχάολλα.

Τι συγκλονιστική Ευθύνη

Πόσο σπουδαία, επομένως, πόσο συγκλονιστική η ευθύνη που πρέπει να βαραίνει την τωρινή γενιά των Αμερικανών πιστών, σ' αυτή την πρώιμη φάση της πνευματικής και διαχειριστικής τους εξέλιξης, να ξεριζώσουν, με κάθε μέσο που διαθέτουν, εκείνα τα λάθη, τις συνήθειες και τις τάσεις που έχουν κληρονομήσει από το έθνος τους και να καλλιεργήσουν, με υπομονή και προσευχή, εκείνες τις διακριτικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που είναι τόσο απαραίτητα για την αποτελεσματική τους συμμετοχή στο σπουδαίο λυτρωτικό έργο της Πίστης τους. Όντας ακόμη ανίκανοι, ενόψει του περιορισμένου μεγέθους της κοινότητάς τους και της περιορισμένης επιρροής που τώρα ασκεί, να έχουν μία αξιοσημείωτη επίδραση πάνω στη μεγάλη μάζα των συμπατριωτών τους, ας επικεντρώσουν την

προσοχή τους, για την ώρα, στον εαυτό τους, στις ατομικές τους ανάγκες, στις προσωπικές τους ανεπάρκειες και αδυναμίες, έχοντας πάντα υπόψη ότι κάθε εντατικοποίηση της προσπάθειας από την πλευρά τους θα τους εξοπλίζει καλύτερα για τη στιγμή που θα κληθούν να ξεριζώσουν με τη σειρά τους τέτοιες κακές τάσεις από τη ζωή και την καρδιά ολόκληρου του σώματος των συμπολιτών τους. Ούτε πρέπει να παραβλέψουν το γεγονός ότι η Παγκόσμια Τάξη, της οποίας τη βάση μοχθούν τώρα να εδραιώσουν, ως εμπροσθοφυλακή των μελλοντικών Μπαχάι γενεών των συμπατριωτών τους, δεν μπορεί ποτέ να αναπτυχθεί παρά μόνο όταν η πλειονότητα των ανθρώπων στους οποίους ανήκουν έχει ήδη εξαγνιστεί από τις διάφορες ασθένειες, είτε κοινωνικές είτε πολιτικές, που την προσβάλλουν τώρα τόσο σοβαρά.

Ερευνώντας σαν σύνολο τις πιο επιτακτικές ανάγκες αυτής της κοινότητας, επιχειρώντας να εκτιμήσω τις πιο σοβαρές ελλείψεις που δυσχεραίνουν την εκτέλεση του έργου της και λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη τη φύση εκείνου του ακόμη μεγαλύτερου έργου για το οποίο θα αναγκαστεί να αγωνιστεί στο μέλλον, θεωρώ καθήκον μου να τονίσω ιδιαίτερα και να επιστήσω την ιδιαίτερη και επείγουσα προσοχή ολόκληρου του σώματος των Αμερικανών πιστών, είτε είναι νέοι είτε ηλικιωμένοι, λευκοί ή έγχρωμοι, διδάσκαλοι ή διαχειριστές, βετεράνοι ή νεοφερμένοι, σ' αυτά που πιστεύω ακράδαντα ότι είναι οι ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχία των έργων που τώρα απαιτούν την αδιάσπαστη προσοχή τους. Ενώ έχει μεγάλη σημασία η διαμόρφωση των εξωτερικών οργάνων και η τελειοποίηση των διαχειριστικών υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την επιδίωξη του διπλού τους έργου στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου, ενώ είναι ζωτικές και επείγουσες οι εκστρατείες που οργανώνουν, τα σχέδια και τα προγράμματα που επινοούν και τα χρήματα που συγκεντρώνουν, για την αποτελεσματική διεκπεραίωση τόσο του Διδασκαλικού έργου όσο και του έργου για το Ναό, οι αστάθμητοι, οι πνευματικοί παράγοντες που συνδέονται με την ατομική και εσωτερική ζωή και με την οποία συνδέονται οι ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις, είναι εξίσου επείγοντες και ζωτικοί και απαιτούν διαρκή διερεύνηση, συνεχή αυτοεξέταση και ενδοσκόπηση από την πλευρά τους, ούτως ώστε η αξία τους να μη μειωθεί και η ζωτική τους αναγκαιότητα να μην επισκιαστεί και λησμονηθεί.

Πνευματικές Προϋποθέσεις

Απ' αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις της επιτυχίας που συνιστούν τη θεμελιώδη βάση πάνω στην οποία πρέπει τελικά να στηρίζεται η ασφάλεια όλων των διδασκαλικών σχεδίων, έργων για το Ναό και οικονομικών προγραμμάτων, οι παρακάτω ξεχωρίζουν ως εξέχουσες και ζωτικές, τις οποίες η αμερικανική Μπαχάι κοινότητα καλό θα είναι να τις αναλογιστεί. Στο βαθμό στον οποίο αυτές οι βασικές απαιτήσεις ικανοποιούνται και στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί πιστοί τις εκπληρώνουν στην προσωπική τους ζωή, στις διαχειριστικές τους δραστηριότητες και κοινωνικές σχέσεις, θα εξαρτηθεί το μέγεθος των πολλαπλών ευλογιών που μπορεί να απονείμει σ' όλους τους ο Γενναϊόδωρος Κτήτωρ. Αυτές οι απαιτήσεις δεν είναι άλλες από ένα υψηλό αίσθημα ηθικής ακεραιότητας στις κοινωνικές και διαχειριστικές τους δραστηριότητες, απόλυτη αγνότητα στην προσωπική τους ζωή και πλήρης απαλλαγή από προκατάληψη στις συναλλαγές τους με ανθρώπους διαφορετικής φυλής, τάξης, πίστης, ή χρώματος.

Η πρώτη ειδικά, αν και όχι αποκλειστικά, απευθύνεται στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, είτε σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, οι οποίοι, με την ιδιότητά τους ως θεματοφύλακες και μέλη των αναφαινόμενων θεσμών της Πίστης του Μπαχάολλα, επωμίζονται την κύρια ευθύνη με το να θέτουν μια αδιάσειστη βάση για εκείνο τον Παγκόσμιο Οίκο Δικαιοσύνης, που όπως υπονοεί ο τίτλος, πρέπει να είναι ο εκφραστής και φύλακας εκείνης της Θείας Δικαιοσύνης που μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία και να καθιερώσει την επικράτηση του νόμου και της τάξης σε έναν παράξενα διαταραγμένο κόσμο. Η δεύτερη σχετίζεται κυρίως και άμεσα με την Μπαχάι νεολαία που μπορεί να συμβάλει τόσο αποφασιστικά στο σφρίγος, στην αγνότητα και στην κινητήρια δύναμη της ζωής της Μπαχάι κοινότητας και πάνω στην οποία στηρίζεται ο μελλοντικός προσανατολισμός της μοίρας της και το πλήρες ξεδίπλωμα των δυνατοτήτων με τις οποίες την έχει προικίσει ο Θεός. Η τρίτη θα πρέπει να είναι το άμεσο, το καθολικό και το κύριο μέλημα όλων γενικά των μελών της Μπαχάι κοινότητας, κάθε ηλικίας, αξιώματος, εμπειρίας, τάξης ή χρώματος, καθότι όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, πρέπει να

αντιμετωπίσουν τις προκλητικές συνέπειές της και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί, όσο και να έχει προοδεύσει σ' αυτό τον τομέα, ότι έχει πλήρως εκτελέσει τις αυστηρές ευθύνες που ενστολάζει.

Μια ακεραιότητα συμπεριφοράς, ένα διαρκές αίσθημα απαρέγκλιτης δικαιοσύνης, που δεν επισκιάζεται από τις εκφυλιστικές επιρροές που παρουσιάζει τόσο έντονα μια πολιτική ζωή που καθοδηγείται από τη διαφθορά· μια αδιάφθορη, αγνή και άγια ζωή, που δεν κηλιδώνεται και δεν επισκιάζεται από την απρέπεια, την ανηθικότητα, τα λανθασμένα πρότυπα που ένας από τη φύση του ανεπαρκής κώδικας ηθικής ανέχεται, διαιωνίζει και καλλιεργεί· μια αδελφσύνη απαλλαγμένη από εκείνη την καρκινώδη ανάπτυξη της φυλετικής προκατάληψης, που κατατρώγει τα σωθικά μιας ήδη εξουθενωμένης κοινωνίας - αυτά είναι τα ιδανικά που πρέπει οι Αμερικανοί πιστοί, από τώρα και στο εξής, ατομικά και με μια από κοινού δράση, να αγωνιστούν για να προωθήσουν, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή τους, ιδανικά που είναι οι κύριες κινητήριες δυνάμεις που μπορούν να επιταχύνουν πολύ αποτελεσματικά την πορεία των θεσμών, των σχεδίων και των εγχειρημάτων τους, που μπορούν να διαφυλάξουν την τιμή και την ακεραιότητα της Πίστης τους και να υπερνικήσουν οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

Αυτή η ακεραιότητα της συμπεριφοράς που συνδέεται με δικαιοσύνη, ισοτιμία, φιλαλήθεια, τιμιότητα, αμεροληψία, εγκυρότητα και αξιοπιστία, πρέπει να διακρίνει κάθε φάση της ζωής της Μπαχάι κοινότητας. «Οι σύντροφοι του Θεού», ο Μπαχάολλα ο Ίδιος έχει δηλώσει, «είναι, αυτή την ημέρα, το προζύμι που πρέπει να διαπλάσει τους λαούς του κόσμου. Πρέπει να δείξουν τέτοια αξιοπιστία, τέτοια φιλαλήθεια και επιμονή, τέτοιες πράξεις και χαρακτήρα που όλη η ανθρωπότητα να επωφεληθεί από το παράδειγμά τους.» «Ορκίζομαι στο όνομά Αυτού, ο Οποίος είναι ο Μέγιστος Ωκεανός!», Αυτός πάλιν επιβεβαιώνει, «μέσα στην ίδια την πνοή τέτοιων ψυχών που είναι αγνές και καθαγιασμένες κρύβονται απεριόριστες δυνατότητες. Είναι τόσο μεγάλες αυτές οι δυνατότητες που μπορούν να εξασκήσουν την επιρροή τους πάνω σ' όλα τα δημιουργήματα.» «Αυτός είναι ο αληθινός υπηρέτης του Θεού», έχει γράψει σε μια άλλη περικοπή, «ο οποίος αν θα έπρεπε, να περάσει αυτή την ημέρα, μέσα από πόλεις με ασήμι και χρυσάφι, δε θα καταδεχόταν να τα κοιτάξει και του οποίου η καρδιά θα παρέμενε αγνή και ακηλιδωτή από οποιαδήποτε πράγματα μπορεί να δει κανείς σ' αυτό τον κόσμο, είτε είναι τα αγαθά του είτε οι θησαυροί του. Ορκίζομαι στον Ήλιο της Αλήθειας! Η πνοή ενός τέτοιου ανθρώπου είναι προικισμένη με δύναμη και τα λόγια του με γοητεία.» «στο όνομα Αυτού ο Οποίος λάμπει πάνω από τον Αυγερινό της αγιότητας!» Αυτός έχει αποκαλύψει ακόμη με περισσότερη έμφαση. «Αν ολόκληρη η γη μετατρέποταν σε ασήμι και χρυσό, κανείς άνθρωπος για τον οποίο μπορεί να ειπωθεί ότι έχει αληθινά ανέλθει στον ουρανό της πίστης και της βεβαιότητας δε θα καταδεχόταν να τα κοιτάξει, πόσο μάλλον να τα αρπάζει και να τα κρατήσει Εκείνοι που διαμένουν μέσα στο Ναό του Θεού και είναι εγκατεστημένοι στις έδρες της παντοτινής δόξας θα αρνηθούν, ακόμη κι αν πεθαίνουν από πείνα, να απλώσουν τα χέρια τους και ν' οικειοποιηθούν αθέμιτα την περιουσία του πλησίον τους, όσο ποταπός και ανάξιος κι αν είναι αυτός. Ο σκοπός του ενός αληθινού Θεού στη φανέρωση του Εαυτού Του, είναι να καλέσει όλη την ανθρωπότητα στη φιλαλήθεια και ειλικρίνεια, στην ευσέβεια και αξιοπιστία, στην αυταπάρνηση και υποταγή στο Θέλημα του Θεού, στην καρτερικότητα και καλοσύνη, στην εντιμότητα και σοφία. Ο σκοπός Του είναι να στολίσει κάθε άνθρωπο με το μανδύα ενός αγίου χαρακτήρα και να τον κοσμήσει με το στολίδι αγίων και αγαθών πράξεων» «Έχουμε νουθετήσει όλους τους αγαπημένους του Θεού,» επιμένει Αυτός, «να προσέχουν μήπως η άκρη του αγίου ενδύματός Μας λερωθεί από τη λάσπη άνομων πράξεων, ή κηλιδωθεί από τη σκόνη αξιόμειπτης συμπεριφοράς.» «Προσκολληθείτε στην εντιμότητα, ω άνθρωποι του Μπαχά!», έτσι τους προτρέπει, «Αυτή είναι αληθινά η εντολή που σας έχει δώσει αυτός ο Αδικημένος και η πρώτη επιλογή της ακατανίκητης Βούλησής Του για τον καθένα από σας.» «Ένας καλός χαρακτήρας» ,εξηγεί, «είναι πραγματικά, ο καλύτερος μανδύας από το Θεό για τους ανθρώπους. Μ' αυτόν στολίζει Αυτός τους ναούς¹ των αγαπημένων Του. Μα τη ζωή Μου! Το φως ενός καλού χαρακτήρα ξεπερνά το φως του ήλιου και την ακτινοβολία Του. ...» «Μια δίκαιη πράξη,» έχει γράψει πάλιν, «είναι προικισμένη με μια δύναμη που μπορεί να ανυψώσει τη σκόνη έτσι που να την κάνει να διαπεράσει τον ουρανό των ουρανών. Μπορεί να σπάσει όλα τα δεσμά και έχει την ικανότητα να επαναφέρει τη δύναμη που έχει δαπανηθεί και εξαφανιστεί» «Να είστε αγνοί, ω άνθρωποι του Θεού, να είστε αγνοί· να είστε έντιμοι, να είστε έντιμοι.... Λέγε: Ω λαέ του Θεού! Αυτά που μπορούν να εξασφαλίσουν τη νίκη Εκείνου ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια, οι στρατιές και οι βοηθοί Του πάνω στη γη, έχουν καταγραφεί στα ιερά Βιβλία και Κείμενα και είναι τόσο

¹ Σώματα, όπως ο Μπαχάολλα συχνά αναφέρει για το σώμα των ανθρώπων

σαφή και φανερά όσο ο ήλιος. Αυτές οι στρατιές είναι οι έντιμες εκείνες πράξεις, η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας που είναι αποδεκτά στα μάτια Του. Όποιος εγείρεται, αυτή την Ημέρα, για να βοηθήσει την Υπόθεσή μας και καλεί σε βοήθειά τις στρατιές ενός αξιέπαινου χαρακτήρα και μιας έντιμης συμπεριφοράς, η επίδραση που απορρέει από μια τέτοια πράξη, βεβαιότατα, θα διασκορπιστεί σε ολόκληρο τον κόσμο» «Η βελτίωση του κόσμου», είναι ακόμη μια δήλωσή», «μπορεί να επιτευχθεί διαμέσου αγνών και καλών πράξεων, διαμέσου αξιέπαινων και ευπρεπών συμπεριφοράς» «Να είστε δίκαιοι με τον εαυτό σας και με τους άλλους», έτσι τους συμβουλεύει, «ώστε οι ενδείξεις της δικαιοσύνης ν' αποκαλυφτούν μέσω των πράξεών σας, ανάμεσα στους πιστούς Μας υπηρέτες.» «Η δικαιοσύνη», έχει γράψει επίσης, «είναι η πιο θεμελιώδης ανάμεσα στις ανθρώπινες αρετές. Η αξιολόγηση όλων των πραγμάτων πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται πάνω σ' αυτήν.» Και πάλιν «Τηρήστε τη δικαιοσύνη στην κρίση σας, ω εσείς άνθρωποι με κατανόηση στην καρδιά! Αυτός που είναι άδικος στην κρίση του στερείται των χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη στάθμη του ανθρώπου.» «Ομορφύνετε τις γλώσσες σας, ω άνθρωποι», τους νουθετεί περαιτέρω, «με τη φιλαλήθεια και στολίστε τις ψυχές σας με το κόσμημα της τιμότητας. Προσέξτε, ω άνθρωποι, να μην συμπεριφερθείτε δόλια σε κανέναν. Να είστε οι θεματοφύλακες του Θεού ανάμεσα στα δημιουργήματά Του και τα σύμβολα της γενναιοδωρίας Του μεταξύ των ανθρώπων Του.» «Ας είναι το μάτι σας αγνό», είναι ακόμα μια συμβουλή, «το χέρι σας πιστό, η γλώσσα σας ειλικρινής και η καρδιά σας φωτισμένη.» «Να είσαι στολίδι στο πρόσωπο της αλήθειας», είναι άλλη μια νουθεσία, «κορώνα στο μέτωπο της πίστης, κολόνα στο ναό της εντιμότητας, πνοή ζωής στο σώμα της ανθρωπότητας, σημαιοφόρος των στρατιών της δικαιοσύνης, φωστήρας στον ορίζοντα της αρετής.» «Ας είναι η φιλαλήθεια και η ευγένεια το στόλισμά σας», είναι ακόμη μια άλλη νουθεσία, «μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να στερηθεί το ένδυμα της επιείκειας και της δικαιοσύνης, έτσι ώστε οι γλυκιές ευωδίες της αγιότητας να διαχυθούν απ' τις καρδιές σας πάνω σ' όλα τα δημιουργήματα. Λέγε: Προσέξτε, ω άνθρωποι του Μπαχά, μήπως βαδίσετε στο δρόμο εκείνων των οποίων τα λόγια διαφέρουν από τις πράξεις. Πασχίστε ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να φανερώσετε στους λαούς της γης τα σημεία του Θεού και να αντανakλάτε τις εντολές Του. Ας είναι οι πράξεις σας οδηγός για όλη την ανθρωπότητα, διότι τα όσα πρεσβεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε υψηλά είτε χαμηλά ιστάμενοι, διαφέρουν από τη συμπεριφορά τους. Με τις πράξεις σας μπορείτε να διακριθείτε από τους άλλους. Με αυτές μπορεί να σκορπιστεί η λαμπρότητα του φωτός σας πάνω σ' ολόκληρη τη γη. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που λαμβάνει υπόψη του τη συμβουλή Μου και τηρεί τις εντολές που ορίστηκαν απ' Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.»

«Ω στρατιά του Θεού!» γράφει ο Αμπντολ-Μπαχά, «Μέσω της προστασίας και της βοήθειας που έχει παραχωρηθεί από την Ευλογημένη Ωραιότητα - είτε η ζωή μου να γίνει θυσία στους αγαπημένους Του - πρέπει να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζετε διαπρεπείς και λαμπρότατοι όπως τον ήλιο ανάμεσα στις άλλες ψυχές. Αν κανείς από σας εισέλθει σε μια πόλη, θα πρέπει να γίνει ένα κέντρο έλξης εξαιτίας της ειλικρινείας του, της πίστης και της αγάπης του, της τιμότητας και αφοσίωσής του, της φιλαλήθειας και της στοργικής του καλοσύνης προς όλους τους λαούς του κόσμου, έτσι που οι άνθρωποι εκείνης της πόλης να φωνάζουν και να πουν: "Αυτός ο άνθρωπος είναι αναμφισβήτητα ένας Μπαχάι, διότι οι τρόποι του, η συμπεριφορά του, η διαγωγή του, η ηθική του, η φύση του και η στάση του αντανakλούν τις ιδιότητες των Μπαχάι". Μόνο όταν θα έχετε φτάσει σ' αυτή τη στάθμη μπορεί να λεχθεί ότι ήσασταν πιστοί στη Συνθήκη και στη Διαθήκη του Θεού.» «Το πλέον ζωτικό καθήκον, αυτή την ημέρα», έχει γράψει Αυτός επιπλέον, «είναι να εξαγνίσετε τους χαρακτήρες σας, να διορθώσετε τους τρόπους σας, να βελτιώσετε τη συμπεριφορά σας. Οι αγαπημένοι του Φιλευσπλάχνου πρέπει να δείχνουν τέτοιο χαρακτήρα και συμπεριφορά ανάμεσα στα δημιουργήματά Του, ώστε η ευωδία της αγιότητάς τους να απλωθεί σ' όλο τον κόσμο και να μπορεί να αφυπνίσει το νεκρό, αφού ο σκοπός της Φανέρωσης του Θεού και της χαραυγής του απεριόριστου φωτός του Αοράτου είναι να εκπαιδεύει τις ψυχές και να εξευγενίζει το χαρακτήρα κάθε ζώντος ανθρώπου ...» «Η φιλαλήθεια», Αυτός επιβεβαιώνει, «είναι η βάση όλων των ανθρώπινων αρετών. Χωρίς φιλαλήθεια η πρόοδος και η επιτυχία, σε όλους τους κόσμους του Θεού, είναι αδύνατο να επιτευχθούν από οποιαδήποτε ψυχή. Όταν αυτή η ιερή ιδιότητα εδραιωθεί στον άνθρωπο, θα αποκτηθούν επίσης όλες οι θείες ιδιότητες.»

Μια τέτοια ακεραιότητα συμπεριφοράς πρέπει να εκδηλώνεται με όλο και μεγαλύτερη ισχύ σε κάθε απόφαση κληθούν να εκδώσουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Μπαχάι κοινότητας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν βρίσκονται. Πρέπει να αντανakλάται συνεχώς στις επιχειρησιακές συναλλαγές όλων των

μελών τους, στην οικογενειακή τους ζωή, σε κάθε μορφή εργασίας και σε οποιαδήποτε υπηρεσία μπορεί να παρέχουν στο μέλλον στο κράτος ή στο λαό τους. Πρέπει να φαίνεται στη συμπεριφορά όλων των Μπαχάι εκλεκτόρων όταν ασκούν τα ιερά τους δικαιώματα και λειτουργίες. Πρέπει να χαρακτηρίζει τη στάση κάθε αφοσιωμένου πιστού στη μη αποδοχή πολιτικού αξιώματος, στη μη ταύτιση με πολιτικές παρατάξεις, στη μη συμμετοχή σε πολιτικές διενέξεις και στη μη συμμετοχή ως μέλη σε πολιτικές οργανώσεις και εκκλησιαστικούς θεσμούς. Πρέπει να φανερώνεται στην ασυμβίβαστη προσήλωση όλων, είτε είναι νέοι είτε ηλικιωμένοι, στις σαφώς εκφρασμένες και θεμελιώδεις αρχές που διατυπώθηκαν από τον Αμπντολ-Μπαχά στις ομιλίες Του και στους νόμους και στις εντολές που αποκαλύφθηκαν από τον Μπαχάολλα στο Πλέον Ιερό Του Βιβλίο. Πρέπει να επιδεικνύεται στην αμεροληψία κάθε υπερασπιστή της Πίστης ενάντια στους εχθρούς της, στην αντικειμενικότητά του ν' αναγνωρίζει οποιαδήποτε αξία μπορεί να κατέχει ο εχθρός και στην τιμιότητά του όταν εκτελεί οποιοσδήποτε υποχρεώσεις μπορεί να έχει απέναντί του. Πρέπει να αποτελεί το λαμπρότερο στολίδι της ζωής, των επιδιώξεων, των προσπαθειών και των λόγων κάθε Μπαχάι δασκάλου, είτε μοχθεί στην πατρίδα είτε στο εξωτερικό, είτε στην πρώτη γραμμή της διδασκαλικής δύναμης είτε κατέχει μια λιγότερο δραστήρια και υπεύθυνη θέση. Πρέπει να γίνει το διακριτικό στοιχείο εκείνου του αριθμητικά μικρού, αλλά έντονα δυναμικού και εξαιρετικά υπεύθυνου σώματος των εκλεγμένων εθνικών αντιπροσώπων κάθε Μπαχάι κοινότητας, που αποτελεί την κολόνα στήριξης και το μοναδικό όργανο για την εκλογή, σε κάθε κοινότητα, εκείνου του Παγκόσμιου Οίκου του οποίου το ίδιο το όνομα και ο τίτλος, όπως έχει καθοριστεί από τον Μπαχάολλα, συμβολίζει εκείνη την ακεραιότητα της συμπεριφοράς που η ύψιστη αποστολή του είναι να διαφυλάσσει και να επιβάλλει.

Είναι τόσο σπουδαία και υπερβατική αυτή η αρχή της Θείας δικαιοσύνης, μία αρχή που πρέπει να θεωρηθεί ως η κορυφαία διάκριση όλων των Τοπικών και Εθνικών Συμβουλίων, στην ιδιότητά τους ως πρόδρομοι του Παγκόσμιου Οίκου Δικαιοσύνης, ώστε ο Ίδιος ο Μπαχάολλα υποτάσσει την προσωπική Του διάθεση και επιθυμία στην επιβλητική δύναμη των απαιτήσεων και των συνεπειών της. *“Ο Θεός είναι μάρτυς Μου!”* εξηγεί έτσι, *“αν δεν ήταν αντίθετο στο Νόμο του Θεού θα είχα φιλήσει το χέρι του επίδοξου δολοφόνου Μου και θα τον έκανα να κληρονομήσει τα εγκόσμια αγαθά Μου. Περιορίζομαι, όμως, από το δεσμευτικό Νόμο που έχει διατυπωθεί στο Βιβλίο κι Εγώ ο Ίδιος στερούμαι κάθε γήινης περιουσίας.”* *“Γνώριζε, αληθινά,”* επιβεβαιώνει με σημασία, *“αυτές οι μεγάλες αναταραχές που συμβαίνουν στον κόσμο τον προετοιμάζουν για την έλευση της Μεγίστης Δικαιοσύνης.”* *“Λέγε,”* βεβαιώνει πάλι, *“Αυτός έχει εμφανιστεί με τη Δικαιοσύνη εκείνη με την οποία η ανθρωπότητα έχει στολιστεί και παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποι, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, βρίσκονται σε λήθαργο.”* *“Το φως των ανθρώπων είναι η Δικαιοσύνη,”* δηλώνει επιπρόσθετα, *“μην το σβήνετε με τους αντίθετους ανέμους της καταπίεσης και της τυραννίας. Ο σκοπός της δικαιοσύνης είναι η εμφάνιση της ενότητας ανάμεσα στους ανθρώπους.”* *“Καμιά ακτινοβολία»* δηλώνει, *«δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της δικαιοσύνης. Η οργάνωση του κόσμου και η ηρεμία της ανθρωπότητας εξαρτώνται απ’ αυτήν.”* *“Ω άνθρωποι του Θεού!”* αναφωνεί, *“αυτό που εκπαιδεύει τον κόσμο είναι η Δικαιοσύνη, διότι στηρίζεται από δύο κολόνες, την ανταμοιβή και την τιμωρία. Αυτές οι δύο κολόνες είναι οι πηγές της ζωής στον κόσμο.”* *“Η δικαιοσύνη και η αμεροληψία,”* πρόκειται για μια ακόμη επιβεβαίωση, *“είναι δύο φύλακες για την προστασία του ανθρώπου. Έχουν εμφανιστεί παρατεταγμένοι με τα ισχυρά και ιερά τους ονόματα για να διατηρήσουν τον κόσμο σε εντιμότητα και να προστατέψουν τα έθνη.”* *“Προετοιμαστείτε, ω άνθρωποι,”* προειδοποιεί εμφατικά, *“εν αναμονή των ημερών της Θείας δικαιοσύνης, διότι η υποσχόμενη ώρα έχει τώρα φτάσει. Προσέξτε μήπως αποτύχετε να συλλάβετε τη σημασία της και συγκαταλεχθείτε ανάμεσα σ’ αυτούς που πλανούνται.”* *“Πλησιάζει η ημέρα,”* έχει γράψει ομοίως, *“που οι πιστοί θα δουν τον αυγερινό της δικαιοσύνης να λάμπει με την πλήρη λάμψη του από τη χαραυγή της δόξας.”* *“Η ντροπή που έπρεπε να υποστώ,”* παρατηρεί χαρακτηριστικά, *“έχει ξεσκεπάσει τη δόξα με την οποία είχε περιβληθεί ολόκληρη η δημιουργία και μέσα από τις ωμότητες που έχω υποστεί, ο αυγερινός της δικαιοσύνης έχει φανερωθεί και έχει διαχύσει τη λάμψη του πάνω στους ανθρώπους.”* *“Ο κόσμος,”* έχει γράψει πάλι, *“βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή και τα πνεύματα των ανθρώπων είναι σε μια κατάσταση πλήρους σύγχυσης. Ικετεύουμε τον Παντοδύναμο να τους φωτίσει ευσπλαχνικά με τη δόξα της Δικαιοσύνης Του και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν εκείνο που θα τους είναι ωφέλιμο σε κάθε εποχή και κάτω από όλες τις συνθήκες.”* Και πάλι, *“Δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αμφιβολία ότι αν ο αυγερινός της δικαιοσύνης, τον οποίο τα*

σύννεφα της τυραννίας έχουν επισκιάσει, σκόρπιζε το φως του πάνω στους ανθρώπους, το πρόσωπο της γης θα μεταμορφωνόταν ολοκληρωτικά.”

“Εξυμνημένος ας είναι ο Θεός!” αναφωνεί με τη σειρά Του ο Αμπντολ-Μπαχά, “Ο ήλιος της δικαιοσύνης έχει ανατείλει πάνω στον ορίζοντα του Μπαχάολλα. Διότι στις Πινακίδες Του τα θεμέλια μιας τέτοιας δικαιοσύνης έχουν τεθεί έτσι που κανένας νους, από την αρχή της δημιουργίας, δεν έχει συλλάβει.” “Ο θόλος της ύπαρξης,” εξηγεί περαιτέρω, “στηρίζεται πάνω στην κολόνα της δικαιοσύνης και όχι της συγχώρησης και η ζωή της ανθρωπότητας βασίζεται στη δικαιοσύνη και όχι στη συγχώρηση.”

Συνεπώς, δεν είναι πολύ περίεργο το ότι ο Δημιουργός της Μπαχά Αποκάλυψης επέλεξε να συνδέσει το όνομα και τον τίτλο εκείνου του Οίκου, ο οποίος πρόκειται να είναι η κορυφαία δόξα των διαχειριστικών Του θεσμών, όχι με τη συγχώρηση αλλά με τη δικαιοσύνη, που έκανε τη δικαιοσύνη τη μόνη βάση και τα μόνιμα θεμέλια της Μεγίστης Ειρήνης Του και που τη διακήρυξε στα Απόκρυφα Λόγια Του ως *“το πιο αγαπητό απ’ όλα τα πράγματα”* στα μάτια Του. Ειδικά στους Αμερικανούς πιστούς νιώθω την παρότρυνση να απευθύνω αυτή τη θερμή έκκληση να στοχαστούν στις καρδιές τους τις συνέπειες αυτής της ηθικής ακεραιότητας και να υποστηρίξουν, με καρδιά και με ψυχή και χωρίς συμβιβασμούς, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, αυτό το υπέρτατο πρότυπο - ένα πρότυπο στο οποίο η δικαιοσύνη αποτελεί ένα τόσο ουσιαστικό και ισχυρό στοιχείο.

Όσο για μια αγνή και άγια ζωή δεν πρέπει να θεωρηθεί λιγότερο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να συμβάλλει το κατάλληλο μερίδιό του στην ενίσχυση και αναζωογόνηση της Μπαχά κοινότητας, πάνω στην οποία πρέπει σε συνέχεια να βασιστεί η επιτυχία κάθε Μπαχά σχεδίου ή εγχειρήματος. Σ’ αυτές τις ημέρες όπου οι δυνάμεις της αθεΐας εξασθενούν τον ιστό των ηθών και υπονομεύουν τα θεμέλια της ατομικής ηθικής, η υποχρέωση για αγνότητα και αγιότητα πρέπει να απαιτήσει ένα όλο και πιο μεγάλο μερίδιο της προσοχής των Αμερικανών πιστών, τόσο στις ατομικές τους ικανότητες όσο και ως υπεύθυνοι κηδεμόνες των συμφερόντων της Πίστης του Μπαχάολλα. Στην εκτέλεση μιας τέτοιας υποχρέωσης, στην οποία οι ιδιαίτερες συνθήκες που απορρέουν από έναν υπερβολικό και αποχαυνωτικό υλισμό, που τώρα επικρατεί στη χώρα τους, προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία, αυτοί πρέπει να παίξουν έναν ευδιάκριτο και κυρίαρχο ρόλο. Όλοι τους, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, πρέπει, σ’ αυτή την απειλητική ώρα όπου τα φώτα της θρησκείας εξασθενούν και οι περιορισμοί της, ο ένας μετά τον άλλον καταργούνται, να κάνουν μια παύση για να εξετάσουν τον εαυτό τους, να διερευνήσουν τη συμπεριφορά τους και με χαρακτηριστική αποφασιστικότητα να εγερθούν για να εξαγνίσουν τη ζωή της κοινότητάς τους από κάθε ίχνος ηθικής χαλάρωσης που μπορεί να κηλιδώσει το όνομα ή να βλάψει την ακεραιότητα μιας τόσο άγιας και πολύτιμης Πίστης.

Μια αγνή και άγια ζωή πρέπει να είναι η αρχή που ελέγχει τη συμπεριφορά και τη διαγωγή όλων των Μπαχά, τόσο στις κοινωνικές τους σχέσεις με τα μέλη της δικής τους κοινότητας όσο και στην επαφή τους με τον κόσμο γενικότερα. Πρέπει να στολίζει και να ενισχύει τους αδιάκοπους μόχθους και τις αξιέπαινες προσπάθειες εκείνων των οποίων η αξιοζήλευτη θέση είναι να διακηρύσσουν το Μήνυμα και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Πίστης του Μπαχάολλα. Πρέπει να διαφυλαχτεί με όλη της την ακεραιότητα και τις συνέπειες, σε κάθε φάση της ζωής εκείνων που συνιστούν τα μέλη αυτής της Πίστης, είτε στα σπίτια τους, στα ταξίδια τους, στις λέσχες τους, στις κοινωνική τους ζωή, στις διασκεδάσεις τους, στα σχολεία και στα πανεπιστήμιά τους. Πρέπει να της δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διεξαγωγή των κοινωνικών δραστηριοτήτων σε κάθε Μπαχά Καλοκαιρινό σχολείο και σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις στις οποίες η Μπαχά κοινοτική ζωή οργανώνεται και καλλιεργείται. Πρέπει να ταυτίζεται στενά και συνεχώς με την αποστολή της Μπαχά νεολαίας, τόσο σαν ένα στοιχείο στη ζωή της Μπαχά κοινότητας όσο και σαν ένας παράγοντας στη μελλοντική πρόοδο και στον προσανατολισμό της νεολαίας της δικής τους χώρας.

Μια τέτοια αγνή και άγια ζωή που συνεπάγεται μετριοφροσύνη, αγνότητα, εγκράτεια, αξιοπρέπεια και καθαρότητα του νου, συμπεριλαμβάνει μάλιστα και την άσκηση της μετριοπάθειας σε όλα όσα σχετίζονται με το ντύσιμο, τη γλώσσα, τις διασκεδάσεις και με κάθε καλλιτεχνική και λογοτεχνική ενασχόληση. Απαιτεί καθημερινή επαγρύπνηση στον έλεγχο των σαρκικών πόθων και διεφθαρμένων διαθέσεων. Ζητεί την εγκατάλειψη μιας επιπόλαιης συμπεριφοράς, με την υπερβολική προσκόλλησή της σε ασήμαντες και συχνά εσφαλμένες απολαύσεις. Προϋποθέτει απόλυτη αποχή από όλα τα οιοπνευματώδη ποτά, από το όπιο και από παρόμοιες ναρκωτικές ουσίες που προκαλούν εθισμό. Καταδικάζει την εκπόρνευση της τέχνης και της λογοτεχνίας, την άσκηση του γυμνισμού και της

συμβίωσης χωρίς γάμο, την απιστία στο γάμο και κάθε μορφή ελεύθερων σχέσεων, εύκολης οικειότητας και σεξουαλικών διαστροφών. Δεν ανέχεται κανένα συμβιβασμό με τις θεωρίες, τα πρότυπα, τις συνήθειες και τις καταχρήσεις μιας παρακμάζουσας εποχής. Απεναντίας, επιζητεί να επιδείξει, μέσα από την τρομερή δύναμη του παραδείγματός της, τον ολέθριο χαρακτήρα αυτών των θεωριών, το ψεύδος αυτών των προτύπων, την κενότητα αυτών των ισχυρισμών, τη διαστροφή αυτών των συνηθειών και τον ανόσιο χαρακτήρα αυτών των καταχρήσεων.

“*Μα τη δικαιοσύνη του Θεού!*” γράφει ο Μπαχάολλα, “*Ο κόσμος, οι ματαιότητες και η δόξα του και ποιοσδήποτε απολαύσεις μπορεί να προσφέρει, είναι όλα, ενώπιον του Θεού, τόσο ανάξια, μάλιστα ακόμη πιο αξιοκαταφρόνητα από τη σκόνη και τις στάχτες. Μακάρι να μπορούσαν να το κατανοήσουν αυτό οι καρδιές των ανθρώπων. Ξεπλύνετε ολοκληρωτικά τον εαυτό σας, ω άνθρωποι του Μπαχά, από τη μόλυνση του κόσμου και από οτιδήποτε άλλο σχετίζεται μ’ αυτόν. Ο Ίδιος ο Θεός είναι μάρτυς Μου! Τα πράγματα της γης δε σας αρμόζουν. Αφήστε τα σ’ αυτούς που τα ποθούν και προσηλώστε το βλέμμα σας σ’ αυτό το πλέον άγιο και λαμπρό Όραμα.*” “*Ω εσείς αγαπημένοι Μου!*” προτρέπει έτσι τους οπαδούς Του, “*Μην επιτρέψετε να κηλιδωθεί και να λερωθεί η άκρη του ιερού μανδύα Μου από τα πράγματα αυτού του κόσμου και μην ακολουθείτε τις υποκινήσεις των κακών και διεφθαρμένων επιθυμιών σας.*” Και πάλι, “*Ω εσείς αγαπημένοι του ενός αληθινού Θεού! Ξεπεράστε τα στενά καταφύγια των κακών και διεφθαρμένων επιθυμιών σας και ανεβείτε στην απεραντοσύνη του βασιλείου του Θεού και κατοικήστε στα λιβάδια της ιερότητας και της αποδέσμευσης, έτσι ώστε η ευωδία των πράξεών σας να καθοδηγήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα στον ωκεανό της αδιάκοπης δόξας του Θεού.*” “*Απαλλαχθείτε,*” τους διατάζει έτσι, “*από κάθε προσκόλληση σ’ αυτόν τον κόσμο και στις ματαιότητές του. Προσέξτε να μην πλησιάσετε σ’ αυτά γιατί σας παροτρύνουν να ακολουθήσετε τους πόθους και τις άπληστες επιθυμίες σας και σας εμποδίζουν από το να εισέλθετε στο ευθύ και ένδοξο Μονοπάτι.*” “*Αποφύγετε κάθε είδους κακίας,*” είναι η προσταγή Του, “*διότι αυτά τα πράγματα έχουν απαγορευτεί σε σας στο Βιβλίο που κανείς δεν αγγίζει, εκτός από εκείνους που ο Θεός έχει καθαρίσει από κάθε ίχνος ενοχής και έχει συγκαταλέξει ανάμεσα στους εξαγνισμένους.*” “*Μια φυλή ανθρώπων,*” είναι η γραπτή Του υπόσχεση, “*απαράμιλλη στο χαρακτήρα, θα αναπτυχθεί η οποία, με τα πόδια της αποδέσμευσης θα βαδίζει ανάμεσα σ’ όλους που βρίσκονται στον ουρανό και στη γη και θα ρίξει το μανδύα της αγιότητας πάνω σε όλους που έχουν δημιουργηθεί από νερό και χώμα.*” “*Ο πολιτισμός,*” είναι η σοβαρή Του προειδοποίηση, “*για τον οποίο τόσο συχνά καυχήθηκαν οι μορφωμένοι εκφραστές των τεχνών και των επιστημών, αν του επιτραπεί να ξεπεράσει τα όρια της μετριοπάθειας, θα επιφέρει μεγάλο κακό στους ανθρώπους... Αν φτάσει στα άκρα, ο πολιτισμός θα αποδειχτεί μια εξίσου γόνιμη πηγή κακού όσο και καλού όταν διατηρείται μέσα στα όρια της μετριοπάθειας.*” “*Εκείνος έχει επιλέξει απ’ όλο τον κόσμο τις καρδιές των υπηρετών Του,*” εξηγεί, “*και έχει κάνει την καθεμιά έδρα για την αποκάλυψη της δόξας Του. Συνεπώς, εξαγνίστε τις από κάθε μόλυνση, έτσι ώστε αυτά για τα οποία δημιουργήθηκαν να χαραχτούν πάνω τους. Αυτό πραγματικά είναι ένα δείγμα της γενναιόδωρης χάρις του Θεού.*” “*Λέγε,*” διακηρύσσει, “*Δεν πρέπει να συγκαταλεχθεί ανάμεσα στους ανθρώπους του Μπαχά εκείνος ο οποίος ακολουθεί τις γήινες επιθυμίες του, ή προσηλώνει την καρδιά του σε πράγματα της γης. Αληθινός οπαδός Μου είναι εκείνος, ο οποίος αν φτάσει σε μια κοιλάδα από ατόφιο χρυσάφι θα την διαπεράσει εξ αποστάσεως σαν ένα σύννεφο και ούτε θα γυρίσει πίσω, ούτε θα σταματήσει. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι βεβαιότατα δικός Μου. Από το ένδυσμά του το ουράνιο Πλήθος μπορεί να εισπνεύσει την ευωδία της ιερότητας... Και αν συναντούσε την πιο ωραία και κόσμια γυναίκα, δε θα ένιωθε την καρδιά του να δελεάζεται από την παραμικρή επιθυμία για την ομορφιά της. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πραγματικά η δημιουργία της άσπιλης αγνότητας. Έτσι σας παραγγέλλει η Πένα του Πανάρχαιου των Ημερών, όπως έχει οριστεί από τον Κύριό σας, τον Παντοδύναμο, το Γενναιόδωρο.*” “*Αυτοί που ακολουθούν τους πόθους και τις διεφθαρμένες τους διαθέσεις,*” είναι μία ακόμη προειδοποίηση, “*έχουν σφάλει κι έχουν σπαταλήσει τις προσπάθειές τους. Αυτοί πραγματικά συγκαταλέγονται στους χαμένους.*” “*Αρμόζει στους ανθρώπους του Μπαχά,*” έχει γράψει επίσης, “*ν’ απαρνηθούν τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν, να είναι τόσο αποδεσμευμένοι απ’ όλα τα γήινα πράγματα που οι κάτοικοι του Παραδείσου να μπορούν να εισπνεύσουν από το ένδυσμά τους τη γλυκιά ευωδία της ιερότητας... Εκείνοι που έχουν αμαυρώσει το καλό όνομα της Υπόθεσης του Θεού ακολουθώντας τα πράγματα της σάρκας - αυτοί βρίσκονται σε πρόδηλη πλάνη!*” “*Η καθαρότητα και η αγνότητα,*” συμβουλεύει ιδιαίτερα, “*υπήρξαν και είναι ακόμη, τα πιο σπουδαία κοσμήματα για τις δούλες του Θεού. Ο Θεός είναι μάρτυς Μου! Η λαμπρότητα του φωτός της αγνότητας σκορπίζει την ακτινοβολία του πάνω στους κόσμους του πνεύματος*

και η ευωδία του πνέει ακόμη και στον Πλέον Εξυψωμένο Παράδεισο.” “Ο Θεός,” βεβαιώνει πάλι, “έχει αληθινά κάνει την αγνότητα να είναι μια κορώνα για το κεφάλι των δούλων Του. Μεγάλη η ευλογία εκείνης της δούλης που έχει φτάσει σ’ αυτή τη σπουδαία στάθμη.” “Εμείς, αληθινά, έχουμε ορίσει στο Βιβλίο Μας,” είναι η διαβεβαίωσή Του, “μία αξιόλογη και γενναιόδωρη ανταμοιβή για οποιονδήποτε στρέφεται μακριά από τη φανλότητα και διάγει μια αγνή και άγια ζωή. Αυτός, αληθινά, είναι ο Μεγάλος Χορηγός, ο Γενναιόδωρος.” “Υπομείναμε το βάρος όλων των συμφορών,” πιστοποιεί, “για να σας εξαγνίσουμε από κάθε γήινη διαφθορά κι εσείς είστε ακόμη αδιάφοροι...Αληθινά, βλέπουμε τις πράξεις σας. Αν αντιληφθούμε απ’ αυτές τη γλυκιά ευωδία της αγνότητας και της αγιότητας, βεβαιότατα θα σας ευλογήσουμε. Τότε οι γλώσσες των κατοίκων του Παραδείσου θα προφέρουν τον έπαινό σας και θα μεγαλύνουν τα ονόματά σας ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν πλησιάσει κοντά στο Θεό.”

“Η πόση του οίνου,” γράφει ο Αμπντολ-Μπαχά, “σύμφωνα με το κείμενο του Πλέον Ιερού Βιβλίου, είναι απαγορευμένη, διότι αποτελεί την αιτία χρόνιων ασθενειών, εξασθενίζει τα νεύρα και φθείρει το πνεύμα.” “Πιείτε, ω δούλες του Θεού,” έχει βεβαιώσει ο Ίδιος ο Μπαχάολλα, “το Μυστικό Οίνο από το κύπελλο των λόγων Μου. Παραμερίστε, λοιπόν, εκείνο που ο νους σας αποστρέφεται, διότι σας έχει απαγορευτεί στις Πινακίδες και στις Γραφές Του. Προσέξτε μήπως ανταλλάξετε το Ποτάμι που είναι πραγματικά ζωή με εκείνο που οι ψυχές των αγνών απεχθάνονται. Μεθύστε με τον οίνο της αγάπης του Θεού κι όχι μ’ αυτό που νεκρώνει το νου σας, ω εσείς που Τον λατρεύετε! Αληθινά, έχει απαγορευτεί σε κάθε πιστό, είτε άντρα είτε γυναίκα. Έτσι έχει λάμψει ο ήλιος της εντολής Μου πάνω από τον ορίζοντα του λόγου Μου, έτσι ώστε οι δούλες που πιστεύουν σε Μένα να φωτιστούν.”

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ωστόσο, ότι η διατήρηση ενός τέτοιου υψηλού προτύπου ηθικής συμπεριφοράς δεν πρέπει να συσχετίζεται ή να συγγέεται με οποιαδήποτε μορφή ασκητισμού, ή υπερβολικού και θρησκώδητου πουριτανισμού. Το πρότυπο που ενσταλάζεται από τον Μπαχάολλα, σε καμιά περίπτωση δεν επιζητεί ν’ αρνηθεί σε κάποιον το νόμιμο δικαίωμα και το προνόμιο ν’ αντλήσει πλήρως το πλεονέκτημα και το όφελος από τις πολλαπλές χαρές, ομορφιές και απολαύσεις με τις οποίες τόσο πλουσιοπάροχα έχει εμπλουτιστεί ο κόσμος από ένα στοργικό Δημιουργό. “Αν ένας άνθρωπος,” μας διαβεβαιώνει ο Ίδιος ο Μπαχάολλα, “επιθυμεί να στολίζεται με τα στολίδια της γης, να φοράει τα ενδύματά της, ή να είναι κοινωνός των αγαθών που μπορεί να παρέχει, κανένα κακό δεν μπορεί να του συμβεί, αν δεν επιτρέψει σε τίποτα να παρεμβληθεί μεταξύ του ίδιου και του Θεού, διότι ο Θεός έχει ορίσει κάθε τι καλό, είτε έχει δημιουργηθεί στους ουρανούς είτε στη γη, για τους υπηρέτες Του εκείνους που πιστεύουν πραγματικά σ’ Αυτόν. Γεντείτε, ω άνθρωποι, τα καλά πράγματα που σας έχει επιτρέψει ο Θεός και μη στερείτε από τον εαυτό σας τα θαυμαστά Του δώρα. Προσφέρετε ευχαριστίες και εγκώμια σ’ Αυτόν και να είστε απ’ αυτούς που είναι πραγματικά ευγνώμονες.”

Το φλέγον ζήτημα

Όσο για τη φυλετική προκατάληψη, της οποίας η διάβρωση, εδώ και έναν αιώνα τουλάχιστον, έχει πλήξει τον ιστό κι έχει προσβάλει ολόκληρη την κοινωνική διάρθρωση της αμερικανικής κοινωνίας, πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά το πιο ζωτικό και προκλητικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Μπαχάϊ κοινότητα στην παρούσα φάση της εξέλιξής της. Οι αδιάκοπες προσπάθειες που απαιτεί αυτό το ζήτημα υψίστης σημασίας, οι θυσίες που πρέπει να επιβάλει, η φροντίδα και η επαγρύπνηση που απαιτεί, το ηθικό σθένος και η γενναιότητα που προϋποθέτει, η διακριτικότητα και η συμπόνια που χρειάζεται, προσδίδουν σ’ αυτό το πρόβλημα, το οποίο οι Αμερικανοί πιστοί απέχουν ακόμη από το να έχουν λύσει ικανοποιητικά, μια επιτακτικότητα και σημασία που δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν. Λευκοί και Μαύροι, άτομα υψηλά ή χαμηλά ιστάμενα, νέοι ή ηλικιωμένοι, νεοφερμένοι ή όχι στην Πίστη, όλοι όσοι ταυτίζονται με αυτήν πρέπει να συμμετέχουν και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, ο καθένας σύμφωνα με τη δική του ικανότητα, εμπειρία και ευκαιρίες, στο κοινό καθήκον να εκτελούν τις οδηγίες, να πραγματοποιούν τις ελπίδες και να ακολουθούν το παράδειγμα του Αμπντολ-Μπαχά. Καμιά φυλή, είτε έγχρωμοι είτε όχι, δεν έχει το δικαίωμα, ή δεν μπορεί συνειδητά να απαιτήσει να θεωρηθεί απαλλαγμένη από μια τέτοια υποχρέωση, έχοντας πραγματοποιήσει αυτές τις ελπίδες, ή έχοντας ακολουθήσει πιστά ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένας μακρύς και αγκαθωτός δρόμος, γεμάτος παγίδες, παραμένει ακόμη αδιάβατος, τόσο από τους λευκούς όσο και από τους μαύρους υποστηρικτές της λυτρωτικής Πίστης του Μπαχάολλα. Στην απόσταση που καλύπτουν και στον τρόπο που διανύουν αυτό το δρόμο πρέπει να

εξαρτηθεί, σ' ένα βαθμό που λίγοι ανάμεσά τους μπορούν να διανοηθούν, η επενέργεια εκείνων των ακατάληπτων επιδράσεων που είναι απαραίτητες για τον πνευματικό θρίαμβο των Αμερικανών πιστών και την υλική επιτυχία του εγχειρήματος που πρόσφατα ξεκίνησαν. Αν ένας άνθρωπος επιθυμεί να στολίζεται με τα κοσμήματα της γης, να φοράει τα ενδύματά της, ή να είναι κοινωνός των αγαθών που μπορεί να παρέχει, κανένα κακό δεν μπορεί να του συμβεί, αν δεν επιτρέψει σε τίποτα να παρεμβληθεί μεταξύ του ίδιου και του Θεού, διότι ο Θεός έχει ορίσει κάθε τι καλό, έχει δημιουργηθεί στους ουρανούς είτε στη γη, για τους υπηρέτες Του εκείνους που πιστεύουν πραγματικά σ' Αυτόν. Γευτείτε, ω άνθρωποι, τα καλά πράγματα που σας έχει επιτρέψει ο Θεός και μην στερείτε από τον εαυτό σας τα θαυμαστά Του δώρα. Προσφέρετε ευχαριστίες και εγκώμια σ' Αυτόν και να είστε απ' αυτούς που είναι πραγματικά ευγνώμονες.

Ας ανακαλέσουν στη μνήμη, άφοβα και αποφασιστικά, το παράδειγμα και τη συμπεριφορά του Αμπντολ-Μπαχά ενώ βρισκόταν ανάμεσά τους. Ας θυμηθούν το θάρρος Του, τη γνήσια αγάπη Του, τη φιλική και άνευ διακρίσεων συντροφικότητά Του, την περιφρόνηση και τη δυσανασχέτηση για την κριτική, μετριασμένη από τη διακριτικότητα και τη σοφία Του. Ας ξαναζωντανέουν και ας απαθανατίσουν την ανάμνηση εκείνων των αλησμώνητων και ιστορικών επεισοδίων και περιστάσεων κατά τις οποίες Εκείνος επέδειξε τόσο εντυπωσιακά το έντονο αίσθημα της δικαιοσύνης Του, την αυθόρμητη συμπόνιά Του για τους καταπιεσμένους, τη διαρκή Του αίσθηση περί ενότητας της ανθρώπινης φυλής, τη διάχυτη αγάπη Του για τα μέλη της και τη δυσαρέσκειά Του απέναντι σ' εκείνους που τόλμησαν να περιφρονήσουν τις επιθυμίες Του, να χλευάσουν τις μεθόδους Του, να αμφισβητήσουν τις αρχές Του, ή να εκμηδενίσουν τις πράξεις Του.

Η διάκριση σε βάρος μιας φυλής, λόγω του ότι είναι κοινωνικά πίσω, πολιτικά ανώριμη και αριθμητικά μία μειονότητα, αποτελεί μια κατάφωρη παραβίαση του πνεύματος που εμπνέει την Πίστη του Μπαχάολλα. Η αίσθηση οποιασδήποτε διαίρεσης ή διάσπασης στα μέλη της είναι ξένη προς τον αληθινό σκοπό της, τις αρχές και τα ιδανικά της. Μόλις τα μέλη της αναγνωρίσουν πλήρως την αξίωση του Ιδρυτή της και, έχοντας ταυτιστεί με τη Διαχειριστική της Τάξη, αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα τις αρχές και τους νόμους που εκφράζονται στις διδασκαλίες της, κάθε διαφοροποίηση όσον αφορά την τάξη, τις πεποιθήσεις, ή το χρώμα πρέπει αυτόματα να εξαλειφθεί και ποτέ να μην επιτραπεί με οποιαδήποτε πρόφαση, όσο μεγάλη κι αν είναι η πίεση των γεγονότων και η κοινή γνώμη, να επιβληθεί. Αν είναι να γίνει ανεκτή οποιαδήποτε διάκριση, θα πρέπει να είναι μια διάκριση όχι εις βάρος αλλά μάλλον υπέρ της μειονότητας, είτε είναι φυλετική είτε άλλη. Σ' αντίθεση με τα έθνη και τους λαούς της γης, είτε της Ανατολής είτε της Δύσης, δημοκρατικοί ή απολυταρχικοί, κομμουνιστές ή καπιταλιστές, που ανήκουν είτε στον Παλιό είτε στο Νέο Κόσμο, που είτε αγνοούν, ποδοπατούν, είτε εξολοθρεύουν τις φυλετικές, θρησκευτικές, ή πολιτικές μειονότητες που είναι στη σφαίρα της δικαιοδοσίας τους, κάθε οργανωμένη κοινότητα που είναι καταταγμένη κάτω από τη σημαία του Μπαχάολλα πρέπει να νιώθει ως πρώτη και αναπόφευκτη υποχρέωσή της να γαλουχεί, να ενθαρρύνει και να διαφυλάσσει κάθε μειονότητά της που ανήκει σε οποιαδήποτε πίστη, φυλή, τάξη, ή έθνος. Είναι τόσο σπουδαία και ζωτική αυτή η αρχή που σε περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει ισοψηφία σε κάποια εκλογή, ή όταν τα προσόντα για οποιαδήποτε θέση ταλαντεύονται μεταξύ διαφόρων φυλών, πίστεων ή εθνικοτήτων μέσα στην κοινότητα, προτεραιότητα πρέπει αναμφισβήτητα να δοθεί στην ομάδα που εκπροσωπεί τη μειονότητα και αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά για να τονωθεί και να ενθαρρυνθεί και να της παρασχεθεί η ευκαιρία να προάγει τα συμφέροντα της κοινότητας. Στο φως αυτής της αρχής και λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη επιθυμία να συμμετέχουν τα μειονοτικά στοιχεία και να μοιράζονται την υπευθυνότητα στη διεξαγωγή της Μπαχάι δραστηριότητας, πρέπει να είναι το καθήκον κάθε Μπαχάι κοινότητας να κανονίζει με τέτοιο τρόπο τις υποθέσεις της που σε περιπτώσεις όπου άτομα που ανήκουν στα διαφορετικά μειονοτικά στοιχεία της, έχοντας ήδη τα προσόντα και πληρώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις να εκπροσωπούνται από όσο το δυνατόν περισσότερα απ' αυτά τα διαφορετικά στοιχεία, φυλετικά ή άλλα, στους Μπαχάι αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, είτε είναι Συμβούλια, συνελεύσεις, συνέδρια ή επιτροπές. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας πορείας και η πιστή προσκόλληση σ' αυτήν, δε θα είναι μόνο μια πηγή έμπνευσης κι ενθάρρυνσης για εκείνα τα στοιχεία που είναι αριθμητικά μικρά και εκπροσωπούνται ανεπαρκώς, αλλά θα επιδεικνύει στον ευρύτερο κόσμο την οικουμενικότητα και τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της Πίστεως του Μπαχάολλα και την απελευθέρωση των οπαδών Του από

το μίasma εκείνων των προκαταλήψεων που έχουν ήδη προκαλέσει τέτοια αναστάτωση στις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και στις εξωτερικές σχέσεις των εθνών.

Η απαλλαγή από τη φυλετική προκατάληψη, σε οποιαδήποτε από τις μορφές της, σε μια τέτοια εποχή όπως αυτή, που ένα αυξανόμενο μεγάλο μέρος της ανθρώπινης φυλής πέφτει θύμα της καταστρεπτικής της θηριωδίας, πρέπει να υιοθετηθεί σαν ένα σύνθημα για ολόκληρο το σώμα των Αμερικανών πιστών, σε οποιαδήποτε πολιτεία κι αν διαμένουν, σε οποιουδήποτε κύκλους κι αν κινούνται, οποιασδήποτε ηλικίας, οποιωνδήποτε παραδόσεων, προτιμήσεων και συνηθειών. Πρέπει συνεχώς να επιδεικνύεται σε κάθε φάση της δραστηριότητάς και ζωής τους, είτε στην Μπαχάι κοινότητα είτε έξω απ' αυτήν, δημόσια ή ιδιωτικά, επίσημα καθώς και ανεπίσημα, ατομικά καθώς και στην επίσημη ιδιότητά τους ως οργανωμένες ομάδες, επιτροπές και Συμβούλια. Πρέπει να καλλιεργείται σκόπιμα μέσα από τις διάφορες και καθημερινές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, όσο ασήμαντες κι αν είναι, είτε στα σπίτια τους, στις επιχειρήσεις, στα σχολεία και στα κολέγια, στις κοινωνικές τους συγκεντρώσεις και στους χώρους αθλοπαιδιών, στις Μπαχάι συναντήσεις τους, στα συνέδρια, στις συνελεύσεις, στα καλοκαιρινά σχολεία και στα Συμβούλια. Πρέπει πάνω απ' όλα να γίνει το βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής εκείνου του σεβαστού σώματος, το οποίο στην ιδιότητά του ως εθνικός αντιπρόσωπος, διαχειριστής και συντονιστής των υποθέσεων της κοινότητας, να γίνει το παράδειγμα και να διευκολύνει την εφαρμογή μιας τόσο ζωτικής αρχής στη ζωή και στις δραστηριότητες εκείνων των οποίων τα συμφέροντα διαφυλάσσει και εκπροσωπεί.

“Ω εσείς που είστε διορατικοί!” έχει γράψει ο Μπαχάολλα, *“Αληθινά, τα λόγια που έχουν κατέλθει από τον ουρανό της Θέλησης του Θεού είναι η πηγή ενότητας και αρμονίας για τον κόσμο. Κλείστε τα μάτια σας στις φυλετικές διαφορές και υποδεχτείτε όλους με το φως της ενότητας.”* *“Δεν επιθυμούμε παρά το καλό του κόσμου και την ευτυχία των εθνών,”* διακηρύσσει, *“...έτσι ώστε όλα τα έθνη να γίνουν ένα στην πίστη και όλοι οι άνθρωποι σαν αδέρφια, ώστε οι δεσμοί της στοργής και της ενότητας ανάμεσα στους ανθρώπους να ενισχυθούν, ώστε η διαφοροποίηση της θρησκείας να πάψει και οι φυλετικές διαφορές να καταργηθούν.”* *“Ο Μπαχάολλα έχει πει,”* γράφει ο Αμπντολ-Μπαχά, *“ότι οι ποικίλες φυλές της ανθρωπότητας προσδίδουν μια σύνθετη ενότητα και ομορφιά χρώματος στο σύνολο. Ας συναναστραφούμε, επομένως, όλοι σ' αυτό το μεγάλο ανθρώπινο κήπο όπως τα λουλούδια που μεγαλώνουν το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς διχόνοια και διαφωνία μεταξύ τους.”* *“Ο Μπαχάολλα,”* έχει επίσης πει ο Αμπντολ-Μπαχά, *“κάποτε σύγκρινε τους έγχρωμους ανθρώπους με τη μαύρη κόρη του ματιού που περιβάλλεται από άσπρο. Σ' αυτή τη μαύρη κόρη φαίνεται η αντανάκλαση εκείνου που είναι μπροστά της και μέσω αυτής λάμπει το φως του πνεύματος.”*

“Ο Θεός,” δηλώνει ο Ίδιος ο Αμπντολ-Μπαχά, *“δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα σε λευκούς και μαύρους. Αν οι καρδιές είναι αγνές είναι και οι δύο αποδεκτοί απ' Αυτόν. Ο Θεός δε λαμβάνει υπόψη Του ούτε χρώμα ούτε φυλή. Όλα τα χρώματα είναι αποδεκτά απ' Αυτόν, είτε είναι λευκοί, μαύροι ή κίτρινοι. Εφόσον όλοι έχουν δημιουργηθεί κατ' εικόνα του Θεού, πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μας να συνειδητοποιήσει ότι όλοι μας φέρουμε μέσα μας θεϊκές δυνατότητες.”* *“Στην εκτίμηση του Θεού,”* δηλώνει, *“όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Δε γίνεται καμιά διάκριση ή προτίμηση υπέρ κάποιας ψυχής στο βασίλειο της δικαιοσύνης και της αμεροληψίας Του.”* *“Δε δημιούργησε ο Θεός αυτές τις διαιρέσεις,”* βεβαιώνει, *“αυτές οι διαιρέσεις προήλθαν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Συνεπώς, καθότι είναι ενάντια στο σχέδιο και στο σκοπό του Θεού είναι ψευδείς και φανταστικές.”* *“Στην εκτίμηση του Θεού,”* βεβαιώνει πάλι, *“δε γίνεται διάκριση υπέρ κάποιου χρώματος· όλοι είναι ίδιοι στο χρώμα και στην ομορφιά της υπηρεσίας προς Αυτόν. Το χρώμα δεν έχει σημασία· η καρδιά έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν έχει σημασία πώς είναι η εξωτερική εμφάνιση αν η καρδιά είναι αγνή και λευκή εσωτερικά. Ο Θεός δε βλέπει διαφορές αποχρώσεων και επιδερμίδας. Αυτός βλέπει τις καρδιές. Αυτός του οποίου οι αρετές και τα ήθη είναι αξιέπαινα προτιμάται στην παρουσία του Θεού· αυτός που είναι αφοσιωμένος στη Βασιλεία είναι πολυαγαπημένος. Στο βασίλειο της γένεσης και της δημιουργίας το ζήτημα του χρώματος είναι ελάχιστος σημασίας.”* *“Σ' όλο το ζωικό βασίλειο,”* εξηγεί, *“δε βρίσκουμε τα πλάσματα να είναι διαχωρισμένα λόγω χρώματος. Αναγνωρίζουν την ενότητα του είδους και του γένους. Εφόσον δε βρίσκουμε διάκριση χρώματος σ' ένα βασίλειο χαμηλότερης ευφυΐας και λογικής, πώς μπορεί αυτή να δικαιολογηθεί ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα, ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι όλοι έχουν προέλθει από την ίδια πηγή και ανήκουν στην ίδια οικογένεια; Στην προέλευση και στην πρόθεση της δημιουργίας η ανθρωπότητα είναι μία. Οι διακρίσεις*

φυλής και χρώματος δημιουργήθηκαν αργότερα.” “Ο άνθρωπος είναι προικισμένος με ανώτερη δύναμη λογικής και με την ικανότητα της αντίληψης.” εξηγεί περαιτέρω, “είναι η εκδήλωση θείων δωρεών. Μπορούν οι φυλετικές αντιλήψεις να επικρατήσουν και να επισκιάσουν το δημιουργικό σκοπό της ενότητας στο βασίλειό Του;” “Ένα από τα σημαντικά ζητήματα,” παρατηρεί με έμφαση, “που επηρεάζουν την ενότητα και την αλληλεγγύη της ανθρωπότητας, είναι η αδελφοσύνη και η ισότητα μεταξύ των λευκών και έγχρωμων φυλών. Μεταξύ αυτών των δύο φυλών υπάρχουν ορισμένα σημεία συμφωνίας και σημεία διάκρισης που αξίζουν δίκαιο και αμοιβαίο σεβασμό. Τα σημεία επαφής είναι πολλά... Σ’ αυτή τη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο πατριωτισμός είναι κοινός για τις δύο φυλές. Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα στην υπηκοότητα, μιλούν την ίδια γλώσσα, δέχονται τις ευλογίες του ίδιου πολιτισμού και ακολουθούν τις αρχές της ίδιας θρησκείας. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολυάριθμα σημεία συνεργασίας και συμφωνίας ανάμεσα στις δύο φυλές· ενώ το ένα σημείο διάκρισης είναι το χρώμα. Επιτρέπεται αυτή η ελάχιστη διάκριση να σας διαχωρίσει ως φυλές και άτομα;” “Αυτή η ποικιλία μορφών και χρωμάτων,” τονίζει, “που φανερώνεται σ’ όλα τα βασίλεια βασίζεται στη δημιουργική Σοφία και έχει ένα θείο σκοπό.” “Η ποικιλομορφία στην ανθρώπινη οικογένεια,” ισχυρίζεται, “θα πρέπει ν’ αποτελέσει αιτία αγάπης και αρμονίας, όπως συμβαίνει στη μουσική όπου πολλές διαφορετικές νότες συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια τέλεια συγχορδία.” “Αν συναντήσετε,” είναι η παραίνεσή Του, “ανθρώπους διαφορετικής φυλής και χρώματος απ’ ό,τι εσείς, μην τους φερθείτε με καχυποψία και αποσυρθείτε στο καβούκι της συμβατικότητάς σας, απεναντίας να είστε χαρούμενοι και να τους δείξετε καλοσύνη.” “Στον κόσμο της ύπαρξης,” πιστοποιεί, “η συνάντηση ευλογείται όταν οι λευκές και οι έγχρωμες φυλές έρχονται σ’ επαφή με απεριόριστη πνευματική αγάπη και ουράνια αρμονία. Όταν εδραιώνονται τέτοιου είδους συναντήσεις και οι μετέχοντες συναναστρέφονται μεταξύ τους με τέλεια αγάπη, ενότητα και καλοσύνη, οι άγγελοι της Βασιλείας τους επαινούν και η Ωραιότητα του Μπαχάολλα τους απευθύνεται λέγοντας, ‘Είστε ευλογημένοι! Είστε ευλογημένοι!’” “Όταν πραγματοποιείται μια συγκέντρωση αυτών των δύο φυλών,” βεβαιώνει παρομοίως, “εκείνη η συνάθροιση θα γίνει ο μαγνήτης του Ουράνιου Πλήθους και η επιβεβαίωση της Ευλογημένης Ωραιότητας θα την περιβάλει.” “Αγωνιστείτε ειλικρινά,” παροτρύνει πάλι και τις δύο φυλές, “και καταβάλλετε τη μέγιστη προσπάθειά σας για την επίτευξη αυτής της αλληλεγγύης και τη σταθεροποίηση αυτού του δεσμού της αδελφοσύνης ανάμεσά σας. Ένα τέτοιο κατόρθωμα δεν είναι δυνατό χωρίς θέληση και προσπάθεια από την πλευρά και των δύο, από τη μία εκφράσεις ευγνωμοσύνης και εκτίμησης, από την άλλη, καλοσύνη και αναγνώριση της ισότητας. Ο καθένας θα πρέπει να προσπαθεί να αναπτύσσει τον άλλον με σκοπό την αμοιβαία πρόοδο... Η αγάπη και η ενότητα θα καλλιεργηθούν ανάμεσά σας επιφέροντας έτσι την ενότητα της ανθρωπότητας. Διότι η επίτευξη της ενότητας ανάμεσα στους έγχρωμους και στους λευκούς θα είναι μία επιβεβαίωση της ειρήνης του κόσμου.” “Ελπίζω,” απευθύνεται έτσι στα μέλη της λευκής φυλής, “πως θα κάνετε εκείνη την καταπιεσμένη φυλή να γίνει ένδοξη και να ενωθεί με τη λευκή, να υπηρετήσει τον ανθρώπινο κόσμο με απόλυτη ειλικρίνεια, αφοσίωση, αγάπη και αγνότητα. Αυτή η εναντίωση, η εχθρότητα και η προκατάληψη ανάμεσα στη λευκή και στην έγχρωμη φυλή δεν μπορεί να εξαλειφθεί παρά μόνο μέσα από την πίστη, την επιβεβαίωση και τις διδασκαλίες της Ευλογημένης Ωραιότητας.” “Αυτό το θέμα της ένωσης των λευκών και των μαύρων είναι πολύ σημαντικό,” προειδοποιεί, “διότι αν δεν πραγματοποιηθεί, σύντομα θα προκληθούν μεγάλες δυσκολίες και θα ακολουθήσουν επιζήμια αποτελέσματα.” “Αν αυτό το ζήτημα δεν αλλάξει,” είναι άλλη μία προειδοποίηση, “η εχθρότητα θα αυξηθεί μέρα με τη μέρα και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κακουχία και μπορεί να καταλήξει σε αιματοχυσία.”

Απαιτείται μια τρομερή προσπάθεια και από τις δύο φυλές ώστε η άποψη, οι τρόποι και η συμπεριφορά τους ν’ αντανakλούν, σ’ αυτή τη σκοτεινή εποχή, το πνεύμα και τις διδασκαλίες της Πίστης του Μπαχάολλα. Απορρίπτοντας μια για πάντα την εσφαλμένη δοξασία της φυλετικής ανωτερότητας, με όλα τα ακόλουθα δεινά της, τη σύγχυση και τις αθλιότητες, και καλωσορίζοντας και ενθαρρύνοντας την ανάμιξη των φυλών και γκρεμίζοντας τα εμπόδια που τώρα τους χωρίζουν, θα πρέπει ο καθένας να προσπαθεί, μέρα και νύχτα, να εκπληρώσει τις ιδιαίτερες ευθύνες του στο κοινό έργο που τόσο επειγόντως αντιμετωπίζει. Ενώ ο καθένας επιχειρεί να συνεισφέρει το μερίδιό του στην επίλυση αυτού του περίπλοκου προβλήματος, ας φέρει στη μνήμη του τις προειδοποιήσεις του Αμπντολ-Μπαχά και να φανταστεί, όσο είναι ακόμη καιρός, τις τρομερές συνέπειες που πρέπει να επακολουθήσουν αν δε θεραπευτεί οριστικά αυτή η γεμάτη πρόκληση και δυστυχία κατάσταση που αντιμετωπίζει ολόκληρο το αμερικανικό έθνος.

Ας καταβάλουν οι λευκοί μια υπέρτατη προσπάθεια, στην αποφασιστικότητά τους να συνεισφέρουν το μερίδιό τους στην επίλυση αυτού του προβλήματος, να εγκαταλείψουν μια για πάντα το συνήθως έμφυτο και μερικές φορές υποσυνείδητο αίσθημα ανωτερότητας, να διορθώσουν την τάση τους να παρουσιάζουν μια συγκαταβατική στάση απέναντι στα μέλη της άλλης φυλής, να τους πείσουν μέσα από τη στενή, αυθόρμητη και φιλική συναναστροφή μαζί τους για τη γνησιότητα της φιλίας τους και την ειλικρίνεια των προθέσεών τους και να υποτάξουν τη δυσανασχέτησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά ενός λαού που για τόσο πολύ καιρό δεχόταν τόσο θλιβερές πληγές που αργά επουλώνονταν. Οι Μαύροι, μέσα από μια αντίστοιχη προσπάθεια από την πλευρά τους, ας δείξουν με κάθε μέσο που διαθέτουν τη ζεστασιά της ανταπόκρισής τους, την προθυμία τους να ξεχάσουν το παρελθόν και την ικανότητά τους να σβήσουν κάθε ίχνος καχυποψίας που μπορεί ακόμη να παραμένει στην καρδιά και στο νου τους. Ας μη σκεφτεί κανείς τους ότι η επίλυση ενός τόσο τεράστιου προβλήματος είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την άλλη πλευρά. Ας μη σκεφτεί κανείς τους ότι ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί είτε εύκολα είτε άμεσα. Ας μη σκεφτεί κανείς τους ότι μπορούν να περιμένουν με πεποίθηση την επίλυση αυτού του προβλήματος ώσπου να παρθεί η πρωτοβουλία και να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες από παράγοντες που δρουν εκτός της σφαίρας της Πίστης. Ας μη σκεφτεί κανείς τους ότι οτιδήποτε εκτός από γνήσια αγάπη, εξαιρετική υπομονή, αληθινή ταπεινοφροσύνη, απόλυτη διακριτικότητα, σωστή πρωτοβουλία, ώριμη σοφία και προσεκτική, επίμονη και ευλαβή προσπάθεια, μπορεί να κατορθώσει να εξαφανίσει την κηλίδα που έχει αφήσει αυτό το ολοφάνερο κακό στο καλό όνομα της κοινής τους χώρας. Απεναντίας ας πιστέψουν, και να είναι σταθερά πεπεισμένοι, ότι στην αμοιβαία τους κατανόηση, στην ομόνοια και στη συνεχή τους συνεργασία, πρέπει να βασιστεί, περισσότερο από σε οποιαδήποτε άλλη δύναμη ή οργάνωση που λειτουργεί εκτός του κύκλου της Πίστης τους, η εκτροπή εκείνης της επικίνδυνης πορείας που τόσο πολύ φοβόταν ο Αμπντολ-Μπαχά και η υλοποίηση των ελπίδων που έτρεφε για την από κοινού συμβολή τους στην εκπλήρωση του ένδοξου πεπρωμένου εκείνης της χώρας.

Η διπλή τους Σταυροφορία

Πολυαγαπημένοι φίλοι! Μια ακεραιότητα συμπεριφοράς η οποία, με όλες τις εκδηλώσεις της, προσφέρει μια ζωνρή αντίθεση στη δολιότητα και στη διαφθορά που χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή του έθνους και των κομμάτων και ομάδων συμφερόντων που το συνθέτουν· μια αγιότητα και αγνότητα που είναι διαμετρικώς αντίθετα με την ηθική χαλάρωση και την ακολασία που διαφθείρουν το χαρακτήρα ενός όχι ασήμαντου μέρους των πολιτών του· μια δια-φυλετική αλληλεγγύη εντελώς εξαγνισμένη από την κατάρα της φυλετικής προκατάληψης που στιγματίζει την τεράστια πλειονότητα του λαού του - αυτά είναι τα όπλα που μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί πιστοί στη διπλή τους σταυροφορία, πρώτον για ν' αναζωογονήσουν την εσωτερική ζωή της δικής τους κοινότητας και στη συνέχεια να επιτεθούν στα πολύχρονα δεινά που έχουν επιβληθεί στη ζωή του έθνους τους. Η τελειοποίηση αυτών των όπλων, η σοφή και αποτελεσματική χρησιμοποίηση του καθενός από αυτά, περισσότερο από την προώθηση οποιουδήποτε ιδιαίτερου σχεδίου ή την επινόηση οποιουδήποτε ειδικού προγράμματος ή τη συγκέντρωση οποιασδήποτε ποσότητας υλικών πόρων, μπορεί να τους προετοιμάσει για την ώρα κατά την οποία το Χέρι του Πεπρωμένου θα τους καθοδηγήσει να βοηθήσουν στη δημιουργία και στη λειτουργία εκείνης της Παγκόσμιας Τάξης που τώρα επωάζει μέσα στους παγκόσμιους διαχειριστικούς θεσμούς της Πίστης τους.

Στη διεξαγωγή αυτής της διπλής σταυροφορίας οι γενναίοι πολεμιστές που αγωνίζονται στο όνομα και για την Υπόθεση του Μπαχάολλα πρέπει, οπωσδήποτε, ν' αντιμετωπίσουν ισχυρή αντίσταση και να υποστούν πολλές δοκιμασίες. Τα δικά τους ένστικτα, όπως και η μανία των συντηρητικών δυνάμεων, η αντίθεση των επενδυμένων συμφερόντων και οι αντιρρήσεις μιας διεφθαρμένης γενιάς που επιζητεί τις απολαύσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη, να καταπολεμηθούν αποφασιστικά και να ξεπεραστούν πλήρως. Καθώς τα αμυντικά τους μέτρα για τον επικείμενο αγώνα οργανώνονται και επεκτείνονται, σωρεία κακοποιήσεων και χλευασμών και εκστρατείες επικρίσεων και διαστρεβλώσεων μπορεί να εξαπολυθούν εναντίον τους. Σύντομα μπορεί να διαπιστώσουν ότι η Πίστη τους έχει δεχτεί επίθεση, τα κίνητρά τους έχουν παρερμηνευτεί, οι στόχοι τους έχουν δυσφημιστεί, οι φιλοδοξίες τους έχουν χλευαστεί, οι θεσμοί τους έχουν καταφρονηθεί, η επιρροή τους έχει υποβιβαστεί, το κύρος τους έχει υπονομευτεί και η

Υπόθεσή τους, κατά καιρούς, έχει εγκαταλειφτεί από μερικούς που είτε θα είναι ανίκανοι να εκτιμήσουν τη φύση των ιδανικών τους, είτε απρόθυμοι να δεχτούν τον αυξανόμενο όγκο των επικρίσεων που ένας τέτοιος αγώνας σίγουρα θα συνεπάγεται. *“Εξαιτίας του Αμπντολ-Μπαχά,”* έχει προφητέψει ο αγαπημένος Κύριος, *“θα αντιμετωπίσετε πολλές δοκιμασίες. Θα συναντήσετε βάσανα και θα σας προσβάλει η δυστυχία.”*

Ας μη φοβηθεί, όμως, η ακαταμάχητη στρατιά του Μπαχάολλα, η οποία, στη Δύση και σε ένα από τα πιθανά κέντρα αναταραχής της, είναι να δώσει στο όνομά Του και για χάρη Του, μία από τις πιο σφοδρές και πιο ένδοξες μάχες της, οποιαδήποτε κριτική που μπορεί να στραφεί εναντίον της. Ας μην αποθαρρυνθεί από οποιαδήποτε κατηγορία με την οποία μπορεί η γλώσσα του συκοφάντη να επιδιώξει την υποτίμηση των κινήτρων της. Ας μην υποχωρήσει μπροστά στην απειλητική προέλαση των δυνάμεων του φανατισμού, της ορθοδοξίας, της διαφθοράς και της προκατάληψης που μπορεί να συμμαχήσουν εναντίον της. Η φωνή της επίκρισης είναι μια φωνή που έμμεσα ενισχύει τη διακήρυξη της Υπόθεσής της. Η αντιδημοτικότητα εξυπηρετεί στο να προβάλλει ακόμη περισσότερο την αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτήν και στους αντιπάλους της· ενώ ο εξοστρακισμός είναι από μόνος του η μαγνητική δύναμη που τελικά φέρνει με το μέρος της τους πιο κραυγαλέους και παθιασμένους εχθρούς της. Ήδη στον τόπο όπου δόθηκαν οι μεγαλύτερες μάχες της Πίστης και όπου έζησαν οι πιο σαρκοβόροι εχθροί της, η πορεία των γεγονότων, η αργή αλλά σταθερή διείσδυση των ιδανικών της και η εκπλήρωση των προφητειών της είχαν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την απόπλιση και τη μεταμόρφωση του χαρακτήρα μερικών από τους πιο τρομερούς εχθρούς της, αλλά και την εξασφάλιση της σταθερής και ανεπιφύλακτης αφοσίωσής τους στους Ιδρυτές της. Μία τόσο πλήρης μεταμόρφωση, τόσο εκπληκτική μεταστροφή της στάσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν εκείνο το εκλεκτό όχημα που έχει προοριστεί να μεταφέρει το Μήνυμα του Μπαχάολλα στα πεινασμένα, ανήσυχα και αδέσποτα πλήθη είναι το ίδιο εξαγνισμένο από τους ρύπους τους οποίους επιζητεί να απομακρύνει.

Σε σας, επομένως, πολυαγαπημένοι μου φίλοι, θα ήθελα να τονίσω όχι μόνο την επιτακτικότητα και την επιβεβλημένη αναγκαιότητα του ιερού σας καθήκοντος, αλλά και τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει για να ανεβάσει σ’ ένα τόσο εξυψωμένο επίπεδο όχι μόνο τη ζωή και τις δραστηριότητες της δικής σας κοινότητας, αλλά και τα κίνητρα και τα πρότυπα που διέπουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους στους οποίους ανήκετε. Χωρίς να φοβάστε την τρομερή φύση αυτού του καθήκοντος, είμαι βέβαιος πως θα αντιμετωπίσετε όπως σας αρμόζει, την πρόκληση αυτών των καιρών που είναι τόσο κατάφορτοι με κινδύνους, τόσο γεμάτοι από διαφθορά και εντούτοις πλήρεις από την υπόσχεση για ένα μέλλον τόσο λαμπρό που καμιά προηγούμενη εποχή στα χρονικά της ανθρωπότητας δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί στη δόξα.

Πολυαγαπημένοι φίλοι! Επιχείρησα, στην αρχή αυτών των σελίδων να διαβιβάσω μια άποψη των ένδοξων ευκαιριών καθώς και των τρομερών ευθυνών που αντιμετωπίζει τώρα η κοινότητα των Αμερικανών πιστών σαν αποτέλεσμα του διωγμού της εξαπλωμένης Πίστης του Μπαχάολλα, σ’ ένα τόσο κρίσιμο στάδιο στη Διαμορφωτική Περίοδο της Πίστης τους και σε μια τόσο κρίσιμη εποχή στην ιστορία του κόσμου. Ασχολήθηκα επαρκώς με το χαρακτήρα της αποστολής την οποία σ’ ένα όχι τόσο απώτερο μέλλον εκείνη η κοινότητα πρέπει να εγερθεί και να εκτελέσει, μέσω της επιβεβλημένης δύναμης των συνθηκών. Εξέφρασα την προειδοποίηση που θεώρησα απαραίτητη για μια σαφέστερη κατανόηση και μια καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν μπροστά τους. Εξέθεσα, όσο μπορούσα, εκείνες τις εξυψωμένες και δυναμικές αρετές, εκείνα τα υψηλά πρότυπα, τα οποία ενώ είναι δύσκολο να επιτευχθούν εντούτοις συνιστούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επιτυχία εκείνων των καθηκόντων. Πιστεύω πως πρέπει να ειπωθεί ένας λόγος τώρα σε σχέση με την υλική άποψη του άμεσου καθήκοντός τους, στον τερματισμό του οποίου, στην καθορισμένη του ώρα, θα βασιστεί όχι μόνο το ξεδίπλωμα των επακόλουθων σταδίων στο Θεϊκό Σχέδιο που οραματίστηκε ο Αμπντολ-Μπαχά, αλλά και η απόκτηση εκείνων των ικανοτήτων που θα τους προετοιμάσουν, με το πλήρωμα του χρόνου, να εκτελέσουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απαιτούνται από εκείνη τη μεγαλύτερη αποστολή που προνόμιό τους είναι να εκπληρώσουν.

Το Επταετές Σχέδιο, με το διπλό του στόχο της διακόσμησης του Ναού και της επέκτασης της διδασκαλικής δραστηριότητας, αγκαλιάζοντας τόσο τη Βόρεια όσο και τη Νότια Αμερικανική ήπειρο, έχει τώρα αισίως προχωρήσει στο δεύτερο έτος του και προσφέρει στον καθένα που έχει

παρακολουθήσει την πρόδοό του, τους τελευταίους μήνες, σημάδια που είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και τα οποία προοιωνίζουν κάλλιστα την επίτευξη των στόχων του μέσα στο διατιθέμενο χρόνο. Τα αλλεπάλληλα βήματα που προορίζονται να διευκολύνουν και καλύπτουν σε ολόκληρο το πεδίο του, το έργο που πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση με την εξωτερική διακόσμηση του Ναού, έχουν ληφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Η τελική φάση που πρόκειται να σηματοδοτήσει τη θριαμβευτική ολοκλήρωση ενός τριαντάχρονου εγχειρήματος έχει επιτέλους ξεκινήσει. Το αρχικό συμβόλαιο που σχετίζεται με τον πρώτο και κύριο όροφο εκείνου του ιστορικού οικοδομήματος έχει υπογραφεί. Το Ταμείο που συνδέεται με το αγαπημένο όνομα του Μέγιστου Ιερού Φύλλου έχει αρχίσει να λειτουργεί. Η αδιάκοπη συνέχιση ενός τόσο αξιόπαινου εγχειρήματος μέχρι το πέρας του είναι τώρα εξασφαλισμένη. Οι έντονες αναμνήσεις ενός του οποίου η καρδιά αγαλλίασε τόσο πολύ εξαιτίας της ανέγερσης της υπερκατασκευής αυτού του ιερού Οίκου θα ενεργοποιήσουν τόσο τις τελικές προσπάθειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του ώστε να διαλύσουν οποιαδήποτε αμφιβολία μπορεί ακόμη να παραμένει σε οποιοδήποτε νου όσον αφορά την ικανότητα των κατασκευαστών του να ολοκληρώσουν άξια το έργο τους.

Οι Απαιτήσεις της Διδασκαλίας

Πρέπει τώρα να αναλογιστεί κανείς τη διδασκαλική άποψη του Σχεδίου. Πρέπει ν' αντιμετωπιστεί η πρόκλησή του και οι απαιτήσεις του να μελετηθούν, να ζυγιστούν και να εκπληρωθούν. Ενώ είναι έξοχη και ακαταμάχητη η ομορφιά του πρώτου Μασρεκολ-Ασκάρ² της Δύσης, μεγαλειώδεις οι διαστάσεις του, μοναδική η αρχιτεκτονική του και ανεκτίμητα τα ιδανικά και οι φιλοδοξίες που συμβολίζει, δεν πρέπει, προς το παρόν, να θεωρηθεί περισσότερο από ένα όργανο για μια πιο αποτελεσματική διακήρυξη της Υπόθεσης και μια ευρύτερη εξάπλωση των διδασκαλιών της. Από αυτή την άποψη πρέπει να ειδωθεί κάτω από το ίδιο φως όπως και οι διαχειριστικοί θεσμοί της Πίστης που προορίζονται ως οχήματα για τη σωστή διάδοση των ιδανικών, των αρχών και των αληθειών της.

Προς τις διδασκαλικές απαιτήσεις του Επταετούς Σχεδίου, συνεπώς, πρέπει να κατευθύνει από τώρα και στο εξής η κοινότητα των Αμερικανών πιστών την προσεκτική και συνεχή φροντίδα της. Ολόκληρη η κοινότητα πρέπει, σαν ένας άνθρωπος, να εγερθεί για να τις εκπληρώσει. Η διδασκαλία της Υπόθεσης του Θεού, η διακήρυξη των αληθειών της, η υπεράσπιση των συμφερόντων της, η επίδειξη, με λόγια καθώς και με έργα, της αναγκαιότητας, της ισχύος και της παγκοσμιότητάς της, δε θα έπρεπε σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί αποκλειστικό μέλημα ή μοναδικό προνόμιο των Μπαχάι διαχειριστικών θεσμών, είτε πρόκειται για Συμβούλια είτε για επιτροπές. Όλοι πρέπει να συμμετέχουν, όσο ταπεινή κι αν είναι η καταγωγή τους, όσο περιορισμένη η εμπειρία τους, όσο μετρημένα τα μέσα τους, όσο ανεπαρκής η παιδεία τους, όσο επιτακτικές οι φροντίδες και οι ασχολίες τους, όσο δυσμενές το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ο Ίδιος ο Μπαχάολλα έχει εμφανώς αποκαλύψει: *“Ο Θεός έχει προκαθορίσει για τον καθένα το καθήκον της διδασκαλίας της Υπόθεσής Του.”* *“Λέγε,”* έχει γράψει περαιτέρω, *“Διδάξτε την Υπόθεση του Θεού, ω άνθρωποι του Μπαχά, διότι ο Θεός έχει προκαθορίσει για τον καθένα το καθήκον της διακήρυξης του Μηνύματός Του και το θεωρεί σαν την πιο αξιόπαινη απ’ όλες τις πράξεις.”*

Μια ανώτερη και εξυψωμένη θέση στους κόλπους της κοινότητας απονέμοντας, όπως συμβαίνει στο φορέα της, ορισμένα προνόμια και αποκλειστικά δικαιώματα, τον περιβάλλει αναμφίβολα με μια υπευθυνότητα που δεν μπορεί εντίμως να παραμελήσει το καθήκον του να διδάσκει και να προωθεί την Πίστη του Θεού. Μπορεί κατά καιρούς, αν όχι πάντοτε, να δημιουργήσει μεγαλύτερες ευκαιρίες και να προσφέρει καλύτερες διευκολύνσεις για την εξάπλωση της γνώσης εκείνης της Πίστης και να κερδίσει υποστηρικτές για τους θεσμούς της. Σε καμιά περίπτωση, ωστόσο, δε μεταφέρει απαραίτητα μαζί της τη δύναμη να εξασκεί μεγαλύτερη επίδραση στο νου και στην καρδιά εκείνων στους οποίους παρουσιάζεται η Πίστη αυτή. Πόσο συχνά δε συνέβη - και η πρώιμη ιστορία της Πίστης στον τόπο της γέννησής της προσφέρει μια ζωηρή μαρτυρία - οι πιο ταπεινοί υποστηρικτές της Πίστης, αμόρφωτοι και εντελώς ανεπιτήδευτοι, χωρίς καμιά υπόληψη, και σε μερικές περιπτώσεις στερούμενοι νοημοσύνης, να κερδίσουν νίκες για την Υπόθεσή τους, μπροστά στους οποίους τα πιο λαμπρά κατορθώματα των μορφωμένων, των σοφών και των εμπειρών φαίνονταν ασήμαντα.

² Οίκος Λατρείας

“Ο Πέτρος,” έχει πιστοποιήσει ο Αμπντολ-Μπαχά, “σύμφωνα με την ιστορία της Εκκλησίας, ήταν ανίκανος να υπολογίζει τις μέρες της εβδομάδας. Οποτεδήποτε αποφάσιζε να πάει για ψάρεμα, χώριζε το φαγητό της εβδομάδας του σε επτά δέματα και κάθε μέρα έτρωγε ένα από αυτά και όταν έφτανε στο έβδομο, ήξερε πως είχε φτάσει το Σάββατο κι έτσι το τηρούσε.” Αν ο Υιός του Ανθρώπου ήταν ικανός να εμφυσήσει μέσα σ’ ένα τόσο ακατέργαστο και ανίσχυρο όργανο τέτοια δύναμη ώστε να κάνει, με τα λόγια του Μπαχάολλα, “τα μυστήρια της σοφίας και του λόγου να ρεύσουν από το στόμα του,” και να τον εξυψώσει πάνω από τους υπόλοιπους μαθητές Του και να τον κάνει κατάλληλο για διάδοχό Του και θεμελιωτή της Εκκλησίας Του, πόσο περισσότερο μπορεί ο Πατέρας, ο Οποίος είναι ο Μπαχάολλα, να καταστήσει ικανό τον πιο αδύναμο και ασήμαντο από τους οπαδούς Του να κατορθώσει, για την εκτέλεση του σκοπού Του, τέτοια θαύματα που θα επισκίαζαν τα μεγαλύτερα κατορθώματα ακόμη και του πρώτου αποστόλου του Ιησού Χριστού!

Ο Αμπντολ-Μπαχά έχει γράψει επιπλέον “Ο Μπαμπ έχει πει: ‘Αν ένα μικροσκοπικό μυρμήγκι επιθυμήσει, αυτή την ημέρα, να διαθέτει τέτοια δύναμη ώστε να μπορέσει να διαλευκάνει τα πιο δυσνόητα και συγκεχυμένα κείμενα του Κορανίου, η ευχή του χωρίς αμφιβολία θα εκπληρωθεί, καθότι το μυστήριο της αιώνιας ισχύος πάλλεται μέσα στην ενδότατη ύπαρξη όλων των δημιουργημάτων.’ Αν ένα τόσο αδύναμο πλάσμα μπορεί να προικιστεί με μια τόσο λεπτή ικανότητα, πόσο πιο αποτελεσματική πρέπει να είναι η δύναμη που απελευθερώνεται μέσα από τις άφθονες διαχύσεις της χάρις του Μπαχάολλα!”

Το πεδίο είναι πραγματικά τόσο απέραντο, η περίοδος τόσο κρίσιμη, η Υπόθεση τόσο μεγάλη, οι εργάτες τόσο λίγοι, ο χρόνος τόσο σύντομος, το προνόμιο τόσο ανεκτίμητο, που κανένας οπαδός της Πίστης του Μπαχάολλα, άξιος να φέρει το όνομά Του, δεν μπορεί να διστάσει ούτε για μια στιγμή. Εκείνη η Θεόπνευστη Δύναμη, ακαταμάχητη στη σαρωτική της ικανότητα, ανυπολόγιστη στην ισχύ της, απρόβλεπτη στην πορεία της, μυστηριώδης στη δράση της και τρομακτική στις εκδηλώσεις της - μια Δύναμη η οποία, όπως έχει γράψει ο Μπαμπ, “πάλλεται μέσα στην ενδότατη ύπαρξη όλων των δημιουργημάτων,” και η οποία, σύμφωνα με τον Μπαχάολλα, μέσα από την “παλλόμενη επίδρασή της,” “έχει διαταράξει την ισορροπία του κόσμου κι έχει αναστατώσει την ευταξία της ζωής της” - μια τέτοια Δύναμη, που δρα σαν ένα δίκικο ξίφος, κάτω από τα ίδια μας τα μάτια, σπάει από τη μια, τους πανάρχαιους δεσμούς που για αιώνες συνέθεταν τη διάρθρωση της πολιτισμένης κοινωνίας και χαλαρώνει, από την άλλη, τα δεσμά που ακόμη περιορίζουν τη νηπιακή και μη χειραφετημένη Πίστη του Μπαχάολλα. Οι Αμερικανοί πιστοί πρέπει τώρα να εγερθούν και να εκμεταλλευτούν πλήρως και θαρραλέα, τις αφάνταστες ευκαιρίες που προσφέρονται με την επένεργεια αυτής της Δύναμης. “Οι άγιες πραγματικότητες του ουράνιου Πλήθους,” γράφει ο Αμπντολ-Μπαχά, “λαχταρούν, αυτή την ημέρα, στον Ύψιστο Παράδεισο, να επιστρέψουν σ’ αυτό τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν κάποια υπηρεσία στο κατώφλι της Ωραιότητας του Αμπχά και να εγερθούν να δείξουν την υποτέλειά τους στο ιερό Του Κατώφλι.”

Ένας κόσμος, σκοτεινιασμένος από το εξασθενημένο φως της θρησκείας, παλλόμενος από τις εκρηκτικές δυνάμεις ενός τυφλού και θριαμβευτικού εθνικισμού· καμένος από τις φωτιές ανελέητων διωγμών, είτε φυλετικών είτε θρησκευτικών· εξαπατημένος από τις ψευδείς θεωρίες και δοξασίες που απειλούν να εκτοπίσουν τη λατρεία του Θεού και την καθαγίαση των νόμων Του· ναρκωμένος από έναν ανεξέλεγκτο και βάνουσο υλισμό· αποσυντεθειμένος μέσω της διαβρωτικής επίδρασης της ηθικής και πνευματικής κατάπτωσης· και παγιδευμένος στα δίχτυα της οικονομικής αναρχίας και διαμάχης - αυτό είναι το θέαμα που παρουσιάζεται στα μάτια των ανθρώπων, σαν αποτέλεσμα των εκτεταμένων αλλαγών που αυτή η επαναστατική Δύναμη επιφέρει στη ζωή ολόκληρου του πλανήτη, όντας ακόμη στο αρχικό στάδιο της λειτουργίας της.

Ένα τόσο λυπηρό και συγκινητικό θέαμα, ενώ πρέπει να προκαλεί σύγχυση στον κάθε παρατηρητή που δε γνωρίζει τους σκοπούς, τις προφητείες και τις υποσχέσεις του Μπαχάολλα, εκτός του ότι δε μεταδίδει ανησυχία στις καρδιές των οπαδών Του και δεν παραλύει τις προσπάθειές τους, δεν μπορεί παρά να εμβαθύνει την πίστη τους και να διεγείρει την ενθουσιώδη προθυμία τους να εγερθούν και να επιδείξουν, στο απέραντο πεδίο που έχει χαραχτεί γι’ αυτούς από την πένα του Αμπντολ-Μπαχά, την ικανότητά τους να παίξουν το ρόλο τους στο έργο της παγκόσμιας σωτηρίας που διακήρυξε ο Μπαχάολλα. Κάθε όργανο στο διαχειριστικό μηχανισμό το οποίο, στην πορεία μερικών χρόνων, αυτοί έχουν τόσο επίπονα δημιουργήσει, πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλήρως και να υποταχθεί στο σκοπό για τον οποίο είχε σχεδιαστεί. Ο Ναός, εκείνη η περήφανη ενσάρκωση ενός τόσο σπάνιου πνεύματος

αυτοθυσίας, πρέπει παρομοίως να παίζει το ρόλο του και να συνεισφέρει το μερίδιό του στη διδασκαλική εκστρατεία που έχει προοριστεί ν' αγκαλιάσει ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η αναταραχή της παρούσας εποχής, με όλες τις λύπες που προκαλεί, τους φόβους που διεγείρει, την απογοήτευση που παράγει, τις αβεβαιότητες που δημιουργεί, την αγανάκτηση που προξενεί, την εξέγερση που παρακινεί, τις αδικίες που επιφέρει, το πνεύμα της ανήσυχης αναζήτησης που ξυπνά, πρέπει, ομοίως, να αξιοποιηθεί με σκοπό να διαδώσει ευρύτερα τη γνώση της λυτρωτικής δύναμης της Πίστης του Μπαχάολλα και για να κατατάξει νέα μέλη στον ολοένα διογκούμενο στρατό των οπαδών Του. Μια τόσο πολύτιμη ευκαιρία, μια τόσο σπάνια και ευνοϊκή συγκυρία μπορεί να μην παρουσιαστεί ποτέ ξανά. Τώρα είναι ο καιρός, η καθορισμένη ώρα, για τους Αμερικανούς πιστούς, η εμπροσθοφυλακή της στρατιάς του Μέγιστου Ονόματος, να διακηρύξουν, μέσω των παραγόντων και των αγωγών μιας ειδικά σχεδιασμένης Διαχειριστικής Τάξης, την ικανότητα και την ετοιμότητά τους να σώσουν μια ξεπεσμένη και οικτρά δοκιμασμένη γενιά που έχει επαναστατήσει ενάντια στο Θεό της και έχει αγνοήσει τις προειδοποιήσεις Του και να της προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια εκείνη που μόνο τα οχυρά της Πίστης τους μπορούν να παρέχουν.

Η διδασκαλική εκστρατεία, που εγκαινιάστηκε σε όλες τις πολιτείες της Βόρειας Αμερικανικής Δημοκρατίας και στην Επικράτεια του Καναδά, αποκτά, επομένως, μία σπουδαιότητα και είναι προικισμένη με μία επιτακτικότητα που δεν μπορεί να υπερτιμηθεί. Ξεκινώντας την πορεία της μέσα από τις δημιουργικές δυνάμεις που έχουν απελευθερωθεί από τη διαθήκη του Αμπντολ-Μπαχά και επεκτεινόμενη σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο χάρη στην κινητήρια δύναμη που παράγει, πρέπει, πιστεύω, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ορισμένες αρχές που έχουν σχεδιαστεί να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική της διεξαγωγή και να επισπεύσουν την επιτυχία του σκοπού της.

Εκείνοι που συμμετέχουν σε μια τέτοια εκστρατεία, είτε με μια οργανωτική ιδιότητα είτε ως εργάτες στη φροντίδα των οποίων έχει ανατεθεί η εκτέλεση του ίδιου του έργου, πρέπει σαν ένα ουσιαστικό προκαταρκτικό στάδιο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, να εξοικειωθούν πλήρως με τις διάφορες πλευρές της ιστορίας και των διδασκαλιών της Πίστης. Στις προσπάθειές τους να επιτύχουν αυτό το σκοπό πρέπει να μελετούν οι ίδιοι, συνειδητά και φιλόπονα, τη λογοτεχνία της Πίστης τους, να ερευνούν σε βάθος τις διδασκαλίες της, να αφομοιώνουν πλήρως τους νόμους και τις αρχές της, ν' αναλογίζονται τις νουθεσίες της, τις δοξασίες και τους σκοπούς της, ν' απομνημονεύουν ορισμένες από τις παραινέσεις και τις προσευχές της, να μάθουν τέλεια τα ουσιαώδη της διαχείρισής της και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες υποθέσεις και τις τελευταίες εξελίξεις της. Πρέπει ν' αγωνίζονται ν' αποκτούν, από πηγές που είναι έγκυρες και απροκατάληπτες, σωστή γνώση της ιστορίας και των αρχών του Ισλάμ - την πηγή και την προέλευση της Πίστης τους - και να προσεγγίζουν με σεβασμό και με ένα εξαγνισμένο από προκατειλημμένες ιδέες νου τη μελέτη του Κορανίου, το οποίο εκτός από τις ιερές γραφές της Μπαμπί και Μπαχά Αποκάλυψης, συνιστά το μοναδικό Βιβλίο που μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απόλυτα αυθεντικό Θησαυροφυλάκιο του Λόγου του Θεού. Πρέπει να αφιερώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξερεύνηση εκείνων των θεσμών και των συνθηκών που συνδέονται άμεσα με την προέλευση και τη γέννηση της Πίστης τους, με τη στάθμη που αξιώνει ο Πρόδρομός της και με τους νόμους που αποκαλύφθηκαν από τον Ίδρυτή της.

Έχοντας αποκτήσει ουσιαστικά αυτές τις προϋποθέσεις για επιτυχία στο διδασκαλικό πεδίο, οποτεδήποτε σκέφτονται ν' αναλάβουν μία ειδική αποστολή στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, πρέπει να προσπαθούν, οποτεδήποτε είναι εφικτό, ν' αποκτήσουν μια επάρκεια στις γλώσσες που μιλούν οι κατοίκους εκείνων των χωρών και στη γνώση των εθίμων, των συνηθειών και των αντιλήψεών τους. *“Οι δάσκαλοι που πηγαίνουν σ' εκείνα τα μέρη,”* έχει γράψει ο Αμπντολ-Μπαχά, αναφερόμενος σε μια από τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου προς τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Αμερικής, *“πρέπει επίσης να εξοικειωθούν με την ισπανική γλώσσα.”* *“Μια ομάδα που μιλάει τις γλώσσες τους...,”* έχει γράψει σ' άλλη Πινακίδα, *“πρέπει να στραφεί και να ταξιδέψει στα τρία μεγάλα συμπλέγματα νησιών του Ειρηνικού Ωκεανού.”* *“Οι δάσκαλοι που ταξιδεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις,”* δηλώνει περαιτέρω, *“πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία εισέρχονται. Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει ευχέρεια στη γιαπωνέζικη γλώσσα μπορεί να ταξιδέψει στην Ιαπωνία, ή ένα άτομο που γνωρίζει την κινέζικη γλώσσα μπορεί να σπεύσει στην Κίνα, και ούτω καθεξής.”*

Κανένας που συμμετέχει σ' αυτή την παναμερικανική εκστρατεία διδασκαλίας δεν πρέπει να νομίζει ότι η πρωτοβουλία για οποιαδήποτε ιδιαίτερη δραστηριότητα που συνδέεται με αυτό το έργο επαφίεται

αποκλειστικά στους παράγοντες εκείνους, είτε πρόκειται για Συμβούλια είτε για επιτροπές, των οποίων ειδικό μέλημα είναι να προωθήσουν και να διευκολύνουν την επίτευξη αυτού του ζωτικού σκοπού του Επταετούς Σχεδίου. Επιτακτικό καθήκον κάθε Αμερικανού πιστού, ως αφοσιωμένου θεματοφύλακα του Θεϊκού Σχεδίου του Αμπντολ-Μπαχά, είναι να ξεκινήσει, να προωθήσει και να ενισχύσει μέσα στα όρια που έχουν καθοριστεί από τις διαχειριστικές αρχές της Πίστης, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρεί κατάλληλη ν' αναλάβει για την προώθηση του Σχεδίου. Ούτε η απειλητική κατάσταση του κόσμου, ούτε καμιά αίσθηση έλλειψης υλικών πόρων, πνευματικών εφοδίων, γνώσεων, ή εμπειρίας - όσο επιθυμητά κι αν είναι - δε θα έπρεπε να εμποδίσουν οποιονδήποτε μελλοντικό πρωτοπόρο-δάσκαλο να εγερθεί ανεξάρτητα και να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις τις οποίες, όπως μας έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ο Αμπντολ-Μπαχά, άπαξ απελευθερωθούν, θα προσελκύσουν σαν το μαγνήτη την υποσχόμενη και αλάθητη βοήθεια του Μπαχάολλα. Ας μην περιμένει για οποιεσδήποτε οδηγίες, ή να προσβλέπει σε καμιά ιδιαίτερη ενθάρρυνση από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της κοινότητάς του, ούτε ν' αποθαρρυνθεί από οποιαδήποτε εμπόδια που μπορεί οι συγγενείς, ή οι συμπολίτες του να θέσουν στο μονοπάτι του, ούτε να ενοχληθεί από την αποδοκιμασία των επικριτών ή των εχθρών του. *“Να είστε ασυγκράτητοι όπως ο άνεμος,”* είναι η συμβουλή του Μπαχάολλα σε κάθε μελλοντικό δάσκαλο της Υπόθεσής Του, *“όταν μεταφέρεις το Μήνυμα Εκείνου ο Οποίος έχει κάνει την αγωγή της Θείας Καθοδήγησης να χαράζει. Σκέψου πώς ο άνεμος, πιστός σ' αυτό που έχει ορίσει ο Θεός, πνέει πάνω σ' όλες τις περιοχές της γης, είτε είναι κατοικημένες είτε έρημες. Ούτε η θέα της ερήμωσης, ούτε οι ενδείξεις της ευημερίας δεν μπορούν είτε να τον λυπήσουν ή να τον ευχαριστήσουν. Πνέει προς κάθε κατεύθυνση, όπως έχει οριστεί από το Δημιουργό του.”* *“Και όταν αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του για χάρη της Υπόθεσης του Κυρίου του,”* έχει αποκαλύψει ο Μπαχάολλα σε άλλο κείμενο, αναφερόμενος σ' ένα τέτοιο δάσκαλο, *“ας εναποθέσει όλη του την εμπιστοσύνη στο Θεό σαν το καλύτερο εφόδιό του για το ταξίδι και ας ντύσει τον εαυτό του με το μανδύα της αρετής... Αν ανάψει με τη φωτιά της αγάπης Του, αν αποποιηθεί όλα τα δημιουργημένα πράγματα, τα λόγια που θα προφέρει θα ανάψουν φωτιά σ' αυτούς που θα τον ακούν.”*

Βασισμένος στη δική του πρωτοβουλία και απτόητος από οποιαδήποτε εμπόδια με τα οποία μπορεί είτε φίλοι ή εχθροί, ασυναίσθητα ή σκόπιμα, να παρακωλύουν το δρόμο του, αποφασισμένος να εγερθεί και ν' ανταποκριθεί στο κάλεσμα για διδασκαλία, ας εξετάσει προσεκτικά κάθε πεδίο προσέγγισης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στις προσωπικές του προσπάθειες να τραβήξει την προσοχή, να διατηρήσει το ενδιαφέρον και να εμβαθύνει την πίστη εκείνων τους οποίους επιζητεί να φέρει στο ποίμνιο της Πίστης. Ας ερευνήσει τις δυνατότητες που του προσφέρουν οι ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες ζει, ας αξιολογήσει τα πλεονεκτήματά τους και ας προχωρήσει στην έξυπνη και συστηματική χρησιμοποίησή τους για την επίτευξη του σκοπού που έχει κατά νου. Ας επιχειρήσει επίσης να επινοήσει τέτοιες μεθόδους όπως συμμετοχή σε λέσχες, εκθέσεις και συλλόγους, ομιλίες με θέματα συναφή προς τις διδασκαλίες και τα ιδεώδη της Υπόθεσής του, όπως μετριοπάθεια, ηθική, κοινωνική πρόνοια, θρησκευτική και φυλετική ανεκτικότητα, οικονομική συνεργασία, Ισλάμ, και συγκριτική θρησκευολογία, ή συμμετοχή σε κοινωνικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις και επιχειρήσεις οι οποίες, ενώ διαφυλάσσουν την ακεραιότητα της Πίστης του, θα του προβάλουν πλήθος τρόπων και μέσων με τα οποία μπορεί να εξασφαλίσει διαδοχικά τη συμπάθεια, την υποστήριξη και τελικά την αφοσίωση εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Όσο γίνονται αυτές οι επαφές, ας έχει υπόψη του τις αξιώσεις που έχει συνεχώς απ' αυτόν η Πίστη του να διατηρεί δηλαδή την αξιοπρέπεια και τη στάθμη της, να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των νόμων και των αρχών της, να επιδεικνύει την περιεκτικότητα και την οικουμενικότητά της και να υπερασπίζεται άφοβα τα πολλαπλά και ζωτικά της συμφέροντα. Ας λάβει υπόψη του το βαθμό δεκτικότητας του ακροατή του κι ας κρίνει ο ίδιος την καταλληλότητα της άμεσης ή έμμεσης μεθόδου διδασκαλίας, μέσω της οποίας δύναται να μεταδώσει στον αναζητητή τη ζωτική σημασία του Θεϊκού Μηνύματος και να τον πείσει να ακολουθήσει το δρόμο εκείνων που το έχουν ήδη ενστερνιστεί. Ας έχει πάντα στη μνήμη του το παράδειγμα του Αμπντολ-Μπαχά και τη συνεχή Του προτροπή να δείχνει τέτοια καλοσύνη στον αναζητητή και ν' αποτελεί σε τέτοιο βαθμό το παράδειγμα του πνεύματος των διδασκαλιών, τις οποίες ελπίζει να ενσταλάξει σ' αυτόν, ώστε ο αποδέκτης να νιώσει αυθόρμητα την ώθηση να ταυτιστεί με την Υπόθεση που ενσωματώνει τέτοιες διδασκαλίες. Ας αποφύγει, στο ξεκίνημα, την επιμονή σε τέτοιους νόμους και κανόνες που θα μπορούσαν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τη μόλις αφυπνισμένη πίστη του

αναζητητή και ας προσπαθήσει να τον φροντίσει υπομονετικά, διακριτικά και όμως αποφασιστικά μέχρι να φτάσει την πλήρη ωριμότητα, και ας τον βοηθήσει να διακηρύξει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του σε οτιδήποτε έχει οριστεί από τον Μπαχάλλα. Μόλις επιτευχθεί εκείνο το στάδιο, ας τον συστήσει στο σώμα των υπόλοιπων πιστών και ας επιδιώξει, μέσω συνεχούς φιλίας και ενεργούς συμμετοχής στις τοπικές δραστηριότητες της κοινότητάς του, να τον βοηθήσει να συνεισφέρει το μερίδιό του στον εμπλουτισμό της ζωής της, στην προώθηση των έργων της, τη σταθεροποίηση των συμφερόντων της και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της με εκείνες των άλλων αδελφών κοινοτήτων. Ας μη μείνει ικανοποιημένος μέχρις ότου εμψυχήσει στο πνευματικό του παιδί μια τόσο βαθιά λαχτάρα που να τον ωθήσει να εγερθεί ανεξάρτητα, με τη σειρά του και ν' αφιερώσει τις δυνάμεις του στην αφύπνιση άλλων ψυχών και στην υπεράσπιση των νόμων και αρχών που έχουν οριστεί από την Πίστη που μόλις έχει υιοθετήσει.

Κάθε μετέχων σ' αυτή την εκστρατεία που εξαπλώνεται σ' όλη την ήπειρο κι έχει εγκαινιαστεί από τους Αμερικανούς πιστούς και ιδιαίτερα από εκείνους που ενασχολούνται με το έργο της πρωτοπορίας σε παρθένα εδάφη, ας έχει υπόψη του την ανάγκη να διατηρεί στενή και συνεχή επαφή με εκείνους τους υπεύθυνους θεσμούς που έχουν προοριστεί να κατευθύνουν, να συντονίζουν και να διευκολύνουν τις διδασκαλικές δραστηριότητες ολόκληρης της κοινότητας. Είτε πρόκειται για το σώμα των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, είτε τον κύριο βοηθητικό θεσμό του, την Εθνική Επιτροπή Διδασκαλίας, ή τα υφιστάμενα όργανά του, τις περιφερειακές επιτροπές διδασκαλίας, ή τα τοπικά Πνευματικά Συμβούλια και τις αντίστοιχες επιτροπές διδασκαλίας τους, αυτοί που μοχθούν για την εξάπλωση της Υπόθεσης του Μπαχάλλα θα πρέπει, μέσω συνεχούς ανταλλαγής ιδεών, μέσω επιστολών, εγκυκλίων, αναφορών, ενημερωτικών δελτίων και άλλων μέσων επικοινωνίας, με αυτά τα καθιερωμένα όργανα που έχουν σχεδιαστεί για τη διακήρυξη της πίστης, να εξασφαλίζουν την ομαλή και ταχεία λειτουργία του διδασκαλικού μηχανισμού της Διαχειριστικής τους Τάξης. Η σύγχυση, η καθυστέρηση, οι διπλές προσπάθειες, η σπατάλη ενέργειας θα αποφευχθούν εντελώς μ' αυτό τον τρόπο και ο ισχυρός χείμαρρος της χάρις του Μπαχάλλα, που ρέει άφθονα και χωρίς την παραμικρή παρεμπόδιση μέσα απ' αυτούς τους σημαντικούς αγωγούς, θα κατακλύσει τόσο τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων που θα τους κάνει να αποδώσουν τη συγκομιδή που έχει επανειλημμένα προφητευτεί από τον Αμπντολ-Μπαχά.

Στον κάθε συμμετέχοντα αυτής της κοινής προσπάθειας, της άνευ προηγουμένου στα χρονικά της αμερικανικής Μπαχάι κοινότητας, επαφίεται η πνευματική υποχρέωση να καταστήσει την εντολή της διδασκαλίας, που είναι τόσο ζωτικά δεσμευτική για όλους, κυρίαρχο μέλημα της ζωής του. Στις καθημερινές του δραστηριότητες κι επαφές, σε όλα του τα ταξίδια, είτε για εργασία ή όχι, στις διακοπές και στις εξόδους του και σε οποιαδήποτε αποστολή του ζητηθεί να εκτελέσει, κάθε φορέας του Μηνύματος του Μπαχάλλα θα πρέπει να το θεωρεί όχι μόνο μια υποχρέωση αλλά και κι ένα προνόμιο να διαδίδει ευρέως τους σπόρους της Πίστης Του και να μένει ικανοποιημένος με τη συνεχή γνώση ότι οποιαδήποτε κι αν είναι η άμεση ανταπόκριση σ' εκείνο το Μήνυμα και όσο ανεπαρκές το μέσο που το μεταβίβασε, η δύναμη του Δημιουργού του, όπως κρίνει Αυτός αρμόζον, θα κάνει εκείνους τους σπόρους να βλαστάνουν και σε συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει θα εμπλουτίσει τη συγκομιδή που ο μόχθος των οπαδών Του θα συγκεντρώσει. Αν είναι μέλος οποιουδήποτε Πνευματικού Συμβουλίου ας ενθαρρύνει το Συμβούλιό του να αφιερώσει ένα ορισμένο μέρος του χρόνου του, σε κάθε μία από τις συνεδριάσεις του, στην ειλικρινή και ευλαβή εξέταση εκείνων των τρόπων και των μέσων που μπορούν να ευνοήσουν την εκστρατεία της διδασκαλίας, ή μπορούν να παρέχουν οποιουσδήποτε πόρους που είναι διαθέσιμοι για την πρόοδο, την επέκταση και τη σταθεροποίησή της. Αν συμμετέχει στο καλοκαιρινό του σχολείο - ο καθένας χωρίς εξαίρεση παροτρύνεται να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για συμμετοχή - ας θεωρήσει μια τέτοια περίπτωση σαν μια ευπρόσδεκτη και πολύτιμη ευκαιρία για να εμπλουτίσει, μέσα από διαλέξεις, μελέτη και συζήτηση, τις γνώσεις του σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της Πίστης του έτσι ώστε να μπορεί να μεταδίδει, με μεγαλύτερη πεποίθηση και αποτελεσματικότητα, το Μήνυμα που έχει ανατεθεί στη φροντίδα του. Επιπλέον, ας επιδιώκει, όποτε είναι εφικτό, μέσα από διακοινοτικές επισκέψεις να διεγείρει το ζήλο για διδασκαλία και να επιδεικνύει στους εκτός κοινότητας τον ενθουσιασμό και την επαγρύπνηση των υποστηρικτών της Πίστης του και την οργανική ενότητα των θεσμών της.

Οποιοσδήποτε νιώθει την παρόρμηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες αυτής της σταυροφορίας που αγκαλιάζει όλες τις φυλές, όλες τις δημοκρατίες, τάξεις και θρησκευτικές κοινότητες ολόκληρου του

Δυτικού Ημισφαιρίου, ας εγερθεί, και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, ας κατευθύνει ιδιαίτερα την προσοχή του και ας κερδίσει τελικά στην Πίστη του την ανεπιφύλακτη συμμετοχή των Μαύρων, Ινδιάνων, Εσκιμώων και Ιουδαίων. Δεν μπορεί να προσφερθεί καμιά πιο αξιόλογη και αξιόλογη υπηρεσία στην Υπόθεση του Θεού, αυτή τη στιγμή, απ' ό,τι μια επιτυχή προσπάθεια που εξαιρεί την ποικιλομορφία των μελών της αμερικανικής Μπαχά κοινότητας, ενισχύοντας το δυναμικό της Πίστης με την εγγραφή πιστών απ' αυτές τις φυλές. Μια συγχώνευση αυτών των εξαιρετικά διαφοροποιημένων στοιχείων της ανθρώπινης φυλής, αρμονικά συνυφασμένα στον ιστό μιας Μπαχά αδελφοσύνης που αγκαλιάζει τους πάντες, και αφομοιωμένα μέσα από τις δυναμικές διαδικασίες μιας θεϊκά καθορισμένης Διαχειριστικής Τάξης που συνεισφέρει καθένα το μερίδιό του στον εμπλουτισμό και στη δόξα της Μπαχά κοινοτικής ζωής, είναι σίγουρα ένα επίτευγμα, η σκέψη του οποίου πρέπει να θερμαίνει και να συγκινεί κάθε Μπαχά καρδιά. “Σκεφτείτε τα λουλούδια ενός κήπου,” έχει γράψει ο Αμπντολ-Μπαχά, “παρόλο που διαφέρουν στο είδος, στο χρώμα, στη μορφή και στο σχήμα, ωστόσο, εφόσον αναζωογονούνται από τα ύδατα μιας πηγής, ανανεώνονται από την πνοή ενός ανέμου, αναζωογονούνται από τις ακτίνες ενός ήλιου, αυτή η ποικιλομορφία αυξάνει τη γοητεία τους και προσθέτει στην ομορφιά τους. Πόσο δυσάρεστο θα ήταν στο μάτι αν όλα τα λουλούδια και τα φυτά, τα φύλλα και τα άνθη, οι καρποί, τα κλαδιά και τα δέντρα εκείνου του κήπου είχαν το ίδιο σχήμα και το ίδιο χρώμα! Η ποικιλομορφία αποχρώσεων, μορφής και σχήματος, εμπλουτίζει και κοσμεί τον κήπο και αυξάνει την επίδρασή του. Ομοίως, όταν διαφορετικές σκέψεις, ιδιοσυγκρασίες και χαρακτήρες συγκεντρώνονται κάτω από τη δύναμη και την επίδραση ενός κεντρικού παράγοντα, θα αποκαλυφθούν και θα εμφανιστούν η ομορφιά και η δόξα της ανθρώπινης τελειότητας. Τίποτα εκτός από την ουράνια ισχύ του Λόγου του Θεού, που κυβερνά και υπερβαίνει τις αλήθειες όλων των πραγμάτων, δεν έχει την ικανότητα να εναρμονίσει τις διστάμενες σκέψεις, τα αισθήματα, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις των παιδιών των ανθρώπων.” “Ελπίζω,” είναι η ευχή που εκφράστηκε από τον Αμπντολ-Μπαχά, “ότι θα κάνετε αυτή την καταπιεσμένη φυλή [των Μαύρων] να γίνει ένδοξη και να ενωθεί με τη λευκή φυλή για να υπηρετήσουν τον κόσμο των ανθρώπων με απόλυτη ειλικρίνεια, αφοσίωση, αγάπη και αγνότητα.” “Ένα από τα σημαντικά ζητήματα,” έχει γράψει επίσης, “που επηρεάζουν την ενότητα και την αλληλεγγύη της ανθρωπότητας είναι η αδελφοσύνη και η ισότητα των λευκών και των έγχρωμων φυλών.” “Πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία,” γράφει ο Αμπντολ-Μπαχά στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, “στους Ινδιάνους που είναι οι ιθαγενείς της Αμερικής. Διότι αυτές οι ψυχές μπορούν να παρομοιαστούν με τους αρχαίους κατοίκους της Αραβικής Χερσονήσου, οι οποίοι, πριν από την Αποκάλυψη του Μωάμεθ, θεωρούνταν άγριοι. Όταν έλαμψε το Μωαμεθανικό Φως ανάμεσά τους, έγιναν τόσο λαμπεροί που φώτισαν όλο τον κόσμο. Έτσι εάν αυτοί οι Ινδιάνοι εκπαιδευτούν και λάβουν κατάλληλη καθοδήγηση, αναμφίβολα μέσω των Θεϊών διδασκαλιών θα διαφωτιστούν τόσο που θα φωτιστεί ολόκληρη η γη.” “Εάν είναι δυνατόν,” έχει γράψει επίσης ο Αμπντολ-Μπαχά, “στείλτε δασκάλους και σε άλλα τμήματα του Καναδά· στείλτε επίσης δασκάλους στη Γροιλανδία και στην πατρίδα των Εσκιμώων.” “Θεού θέλοντος,” έχει γράψει στις ίδιες εκείνες Πινακίδες, “η φωνή της Βασιλείας θα φτάσει τα αφτιά των Εσκιμώων.... Αν καταβάλετε μια προσπάθεια έτσι ώστε οι ευωδίες του Θεού να διαχυθούν ανάμεσα στους Εσκιμώους, το αποτέλεσμα της θα είναι πολύ σπουδαίο και ευρύ.” “Δόξα τω Θεώ,” γράφει ο Αμπντολ-Μπαχά, “που οτιδήποτε έχει αναγγελθεί στις Ευλογημένες Πινακίδες προς τους Ισραηλίτες και τα πράγματα που έχουν σαφώς γραφτεί στις επιστολές του Αμπντολ-Μπαχά όλα εκπληρώνονται. Μερικά ήδη συνέβησαν· άλλα θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Η Πανάρχαια Ωραιότητα, ο Μπαχάολλα, έχει γράψει σαφώς στις ιερές Του Πινακίδες ότι η μέρα της ταπεινώσής τους έχει παρέλθει. Η χάρη Του θα τους περιβάλει και αυτή η φυλή θα προοδεύει μέρα με τη μέρα και θα απελευθερωθεί από τη μακρόχρονη αφάνεια και τον εξευτελισμό της.”

Εκείνοι που κατέχουν διοικητικές θέσεις, με την ιδιότητά τους ως μέλη είτε του Εθνικού Πνευματικού Συμβουλίου, ή των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών επιτροπών διδασκαλίας, ας έχουν πάντα υπόψη τους τη ζωτική και επείγουσα ανάγκη να εξασφαλίζουν, μέσα σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο διάστημα, το σχηματισμό ομάδων, στις λίγες πολιτείες της Βόρειας Αμερικανικής Δημοκρατίας που έχουν απομείνει και στις περιοχές της Επικράτειας του Καναδά, όσο μικρές και στοιχειώδεις κι αν είναι, και την παροχή κάθε ευκολίας που διαθέτουν για να κάνουν αυτούς τους πρόσφατα σχηματισμένους πυρήνες να εξελιχθούν, γρήγορα και με γερές βάσεις, σε σωστά λειτουργούντα Συμβούλια, αυτάρκη και αναγνωρισμένα. Το κάθε μέλος της αμερικανικής Μπαχά κοινότητας πρέπει να προσφέρει την απεριόριστη, συνεχή και ενθουσιώδη υποστήριξή του στην τοποθέτηση τέτοιων

θεμελίων, την ανέγερση τέτοιων προμαχόνων - ένα έργο που είναι ομολογουμένως επίπονο, όμως απολύτως αναγκαίο και εξαιρετικά εμπνέον. Ενώ μπορεί να είναι σοφά τα μέτρα που μπορεί να επινοήσουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους, όσο πρακτικά και καλά καταρτισμένα κι αν είναι τα σχέδια που διατυπώνουν, τέτοιου είδους μέτρα και σχέδια δεν μπορούν ποτέ ν' αποδώσουν κανένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν δεν αποφασίσει ένας ικανοποιητικός αριθμός πρωτοπόρων να κάνει τις απαραίτητες θυσίες και να προθυμοποιηθεί να υλοποιήσει αυτά τα έργα. Η εγκατάσταση, μια για πάντα, του λάβαρου του Μπαχάολλα στην καρδιά αυτών των παρθένων εδαφών, η ανέγερση της διαρθρωτικής βάσης της Διαχειριστικής Του Τάξης στις πόλεις και στα χωριά τους και η καθιέρωση ενός σταθερού και μόνιμου καταφύγιου για τους θεσμούς της στο νου και στην καρδιά των κατοίκων τους, αποτελούν, και το πιστεύω ακράδαντα, το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα στα διαδοχικά στάδια, από τα οποία πρέπει να περάσει η διδασκαλική εκστρατεία που εγκαινιάστηκε με το Επταετές Σχέδιο. Ενώ ο εξωτερικός διάκοσμος του Μασρεκολ-Ασκάρ, στο πλαίσιο του ίδιου Σχεδίου, έχει τώρα εισέλθει στην τελική φάση της ανάπτυξής του, η διδασκαλική εκστρατεία βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια και απέχει από το να έχει εξαπλωθεί αποτελεσματικά είτε σ' αυτά τα παρθένα εδάφη, ή και σ' εκείνες τις Δημοκρατίες που βρίσκονται στη Νότια Αμερικανική ήπειρο. Η προσπάθεια που απαιτείται είναι τεράστια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνουν αυτά τα προκαταρκτικά έργα είναι συχνά ανιαρές και δυσμενείς, οι εργάτες που είναι σε θέση ν' αναλάβουν τέτοια καθήκοντα είναι λίγοι και οι πόροι που μπορούν να διαθέσουν πενιχροί και ανεπαρκείς. Και όμως, πόσο συχνά δε μας έχει διαβεβαιώσει η πένα του Μπαχάολλα ότι *“αν ένας άνθρωπος, τελείως μόνος του, εγερθεί στο όνομα του Μπαχά, και φορέσει την πανοπλία της αγάπης Του, αυτόν θα καταστήσει ο Παντοδύναμος νικηφόρο, ακόμη κι αν οι δυνάμεις της γης και του ουρανού παραταχθούν εναντίον του.”* Δεν έχει γράψει ο Ίδιος, *“Μα το Θεό, εκτός του Οποίου δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός! Αν κάποιος εγερθεί για το θρίαμβο της Υπόθεσής Μας, αυτόν ο Θεός θα καταστήσει νικηφόρο ακόμη κι αν δεκάδες χιλιάδες εχθροί συμμαχήσουν εναντίον του. Και αν η αγάπη του για μένα γίνει πιο δυνατή, ο Θεός θα εδραιώσει την κυριαρχία του πάνω απ' όλες τις δυνάμεις της γης και του ουρανού.”* *“Σκεφτείτε το έργο των προηγούμενων γενεών,”* έχει γράψει ο Αμπντολ-Μπαχά, *“Στη διάρκεια της ζωής του Ιησού Χριστού, οι πιστές και σταθερές ψυχές ήταν λίγες και μετρημένες, αλλά οι ουράνιες ευλογίες κατέρχονταν τόσο άφθονα που μέσα σε μερικά χρόνια αμέτρητες ψυχές εισήλθαν κάτω από τη σκιά του Ευαγγελίου. Ο Θεός έχει πει στο Κοράνι: ‘Ένας σπόρος θα αποδώσει επτά δεμάτια και κάθε δεμάτι θα περιέχει εκατό σπόρους.’ Με άλλα λόγια, ένας σπόρος θα γίνει εκατόσποιοι, και αν το επιθυμεί ο Θεός θα διπλασιάσει ακόμη κι αυτούς. Έχει συμβεί συχνά μια ευλογημένη ψυχή να γίνει αιτία καθοδήγησης ενός έθνους. Τώρα δεν πρέπει να υπολογίζουμε την ικανότητα και τη δύναμή μας, ούτε πρέπει να προσηλώνουμε το βλέμμα μας στις χάρες και στη γενναιοδωρία του Θεού, αυτές τις ημέρες, ο Οποίος έχει κάνει από μια σταγόνα μια θάλασσα και από ένα άτομο έναν ήλιο.”* Εκείνοι που αποφασίζουν να είναι οι πρώτοι που θα υψώσουν τη σημαία μιας τέτοιας Υπόθεσης, κάτω από τέτοιες συνθήκες, και σε τέτοια εδάφη, ας γαλουχήσουν τις ψυχές τους με τη συνεχή δύναμη αυτών των λόγων, και, *“φορώντας την πανοπλία της αγάπης Του,”* μια αγάπη που πρέπει να *“γίνει πιο δυνατή”* καθώς εμμένουν στο μοναχικό τους έργο, ας εγερθούν για να στολίσουν με την εξιστόρηση των πράξεών τους τις πιο λαμπρές σελίδες που γράφτηκαν ποτέ στην πνευματική ιστορία της χώρας τους.

Ο Αμπντολ-Μπαχά στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου έχει γράψει, *“Παρόλο που στις περισσότερες πολιτείες και πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δόξα τω Θεώ, οι ευωδίες Του διαχέονται, και αναρίθμητες ψυχές στρέφουν τα πρόσωπά τους και προχωρούν προς το Βασίλειο του Θεού, όμως σε μερικές από τις Πολιτείες το Λάβαρο της Ενότητας δεν έχει υψωθεί ακόμη όπως θα 'πρεπε, ούτε τα μυστήρια των Ιερών Βιβλίων, όπως η Βίβλος, το Ευαγγέλιο και το Κοράνι, έχουν φανερωθεί. Με τις από κοινού προσπάθειες όλων των φίλων το Λάβαρο της Ενότητας πρέπει να ξεδιπλωθεί σ' εκείνες τις πολιτείες και να προαχθούν οι Θεϊκές διδασκαλίες, έτσι ώστε και αυτές να λάβουν το μερίδιό τους από τις ουράνιες δωρεές και να συμμετέχουν στη Μεγίστη Καθοδήγηση.”* *“Το μέλλον της Επικράτειας του Καναδά,”* έχει διαβεβαιώσει ο Ίδιος σε μια άλλη Πινακίδα του Θεϊκού Σχεδίου, *“είναι πολύ σπουδαίο και τα γεγονότα που συνδέονται με αυτήν απείρως ένδοξα. Το βλέμμα της στοργικής καλοσύνης του Θεού θα στραφεί προς αυτήν και θα γίνει η εκδήλωση των ευνοιών του Πανένδοξου.”* *“Επαναλαμβάνω πάλι,”* επικυρώνει ξανά στην ίδια εκείνη Πινακίδα την προηγούμενή Του δήλωση, *“ότι το μέλλον του Καναδά, είτε από υλική είτε από πνευματική άποψη είναι πολύ σπουδαίο.”*

Η Αφύπνιση της Λατινικής Αμερικής

Μόλις γίνει αυτό το αρχικό βήμα, που περιλαμβάνει το σχηματισμό τουλάχιστον ενός πυρήνα σε κάθε μία από αυτές τις παρθένες πολιτείες και περιοχές της Βόρειας Αμερικανικής ηπείρου, πρέπει να τεθεί σε κίνηση ο μηχανισμός για μια τρομερή εντατικοποίηση της Μπαχάι συλλογικής προσπάθειας, ο σκοπός της οποίας πρέπει να είναι η ενίσχυση των ευγενικών προσπαθειών που καταβάλλουν τώρα μόνο μερικοί απομονωμένοι πιστοί για την αφύπνιση των εθνών της Λατινικής Αμερικής στο Κάλεσμα του Μπαχάολλα. Μόνο όταν θα έχει ξεκινήσει αυτή η δεύτερη φάση της διδασκαλικής εκστρατείας, στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου, μπορεί να θεωρηθεί η εκστρατεία σε πλήρη εξέλιξη, ή ότι το Σχέδιο έχει φτάσει στο πιο καθοριστικό στάδιο της εξέλιξής του. Θα είναι τόσο ισχυρές οι διαχύσεις της Θείας χάρης που θα περιβάλουν μια γενναία κοινότητα που έχει ήδη ανεγείρει στη διαχειριστική σφαίρα, με όλη την αίγλη του εξωτερικού του διάκοσμου, το κύριο Οικοδόμημά της, και έχει υψώσει στο διδασκαλικό πεδίο το λάβαρο της Πίστης της, σε κάθε πολιτεία και περιοχή, στη Βόρεια Αμερικανική ήπειρο - τόσο μεγάλες θα είναι αυτές οι διαχύσεις που τα μέλη της θα νιώσουν κυριευμένα από τις ενδείξεις της αναζωογονητικής της δύναμης.

Η παναμερικανική Επιτροπή πρέπει, σ' ένα τέτοιο στάδιο, μάλλον πριν από την έναρξή του ακόμη, ν' ανέβει στο επίπεδο των ευκαιριών της και να επιδείξει σθένος, αφοσίωση και τόλμη, ανάλογα με τις ευθύνες που έχει επωμιστεί. Δε θα πρέπει ούτε για μια στιγμή να λησμονηθεί ότι η Κεντρική και Νότια Αμερική αγκαλιάζουν τουλάχιστον είκοσι ανεξάρτητα έθνη, συνθέτοντας σχεδόν το ένα τρίτο ολόκληρου του αριθμού των κυρίαρχων πολιτειών του κόσμου και προορίζονται να παίξουν ένα αυξανόμενο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μελλοντικού πεπρωμένου του κόσμου. Καθώς ο κόσμος συρρικνώνεται σε μια γειτονιά και οι τύχες των φυλών, εθνών και λαών γίνονται άρρηκτα συνδεδεμένες, η απομόνωση αυτών των πολιτειών του Δυτικού Ημισφαιρίου εξαφανίζεται και οι λανθάνουσες δυνατότητες σε κάθε μία απ' αυτές γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

Όταν επιτευχθεί το δεύτερο στάδιο στην προοδευτική ανάπτυξη των διδασκαλικών δραστηριοτήτων και εγχειρημάτων στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου, και ο μηχανισμός που απαιτείται για την επιδίωξή του αρχίσει να λειτουργεί, οι Αμερικανοί πιστοί, οι ατρόμητοι πρωτοπόροι αυτής της ισχυρής κίνησης, πρέπει, καθοδηγημένοι από το αδιάκοπο φως του Μπαχάολλα και σε αυστηρή συμφωνία με το Σχέδιο που διατυπώθηκε από τον Αμπντολ-Μπαχά και δρώντας υπό την οδηγία του Εθνικού Πνευματικού Συμβουλίου τους και βέβαιοι για τη βοήθεια της παναμερικανικής Επιτροπής, να αρχίσουν μια επίθεση ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, της διαφθοράς και της άγνοιας, μια επίθεση που πρέπει να επεκταθεί στο τελευταίο άκρο της Νότιας ηπείρου και να περιλάβει στο πεδίο δράσης της κάθε ένα από τα είκοσι έθνη που τη συνθέτουν.

Ας καταβάλουν προσπάθειες κι ας φύγουν μερικοί, αυτή τη στιγμή, από τις ιδιαίτερες πατρίδες, τις πόλεις και τις πολιτείες τους κι ας εγκαταλείψουν τη χώρα τους, και, *“θέτοντας όλη τους την εμπιστοσύνη στο Θεό σαν το καλύτερο εφόδιο για το ταξίδι τους,”* ας στρέψουν τα πρόσωπά τους και ας κατευθύνουν τα βήματά τους προς εκείνους τους απομακρυσμένους τόπους, σ' εκείνα τα παρθένα εδάφη, εκείνες τις ανυπότακτες πόλεις και ας εντείνουν τις δυνάμεις τους για να καταλάβουν τα οχυρά των ανθρώπινων καρδιών - καρδιές που όπως έχει γράψει ο Μπαχάολλα, *“οι στρατιές της Αποκάλυψης και του λόγου μπορούν να υποτάξουν.”* Ας μην καθυστερήσουν μέχρι την ώρα που οι συνεργάτες τους θα έχουν περάσει το πρώτο στάδιο στη διδασκαλική τους εκστρατεία, αλλά, απεναντίας, ας εγερθούν, απ' αυτή κιάλας την ώρα, για να εγκαινιάσουν την αρχική φάση εκείνου που τελικά θα θεωρηθεί σαν ένα από τα πιο ένδοξα κεφάλαια στη διεθνή ιστορία της Πίστης τους. Πρώτα απ' όλα, ας *“διδάξουν τον ίδιο τους τον εαυτό, έτσι ώστε ο λόγος τους να προσελκύσει τις καρδιές των ακροατών τους.”* Ας θεωρούν το θρίαμβο της Πίστης τους *“υπέρτατο σκοπό”* τους. Ας μην *“υπολογίζουν το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το δοχείο”* που περιέχει το μέτρο της χάρης που ο Θεός διαχέει σ' αυτή την εποχή. Ας *“απελευθερωθούν από κάθε δέσμευση σ' αυτό τον κόσμο και τις ματαιότητές του,”* και μ' εκείνο το πνεύμα της αποδέσμευσης που υποδείκνυε ο Αμπντολ-Μπαχά και επιθυμούσε από αυτούς να μιμούνται, να υπενθυμίζουν σ' αυτούς τους διαφορετικούς λαούς και χώρες το Θεό και την υπέρτατη Φανέρωσή Του. Ας είναι η αγάπη Του *“ένα θησαυροφυλάκιο για τις ψυχές τους,”* την ημέρα που *“κάθε κολόνα θα τρέμει, που οι άνθρωποι θα ανατριχιάζουν, που όλα τα μάτια θα κοιτάζουν ψηλά με τρόμο.”* Ας *“λάμπουν οι ψυχές τους με τη φλόγα της αθάνατης Φωτιάς που καίει στην ενδότατη καρδιά του κόσμου, με τέτοιο τρόπο που τα ύδατα του*

σύμπαντος θα είναι ανίσχυρα να μειώσουν τη θέρμη της.” Ας είναι “ασυγκράτητοι σαν τον άνεμο” που “ούτε η θέα της ερήμωσης ούτε οι ενδείξεις της ενημερίας δεν μπορούν ούτε να τον λυπήσουν ούτε να τον ευχαριστήσουν.” Ας “λύσουν τις γλώσσες κι ας διακηρύξουν ακατάπαυστα την Υπόθεσή Του.” Ας “διακηρύξουν εκείνο που το Μέγιστο Πνεύμα θα τους εμπνεύσει να εκφράσουν στην υπηρεσία της Υπόθεσης του Κυρίου τους.” Ας “προσέχουν να μη φιλονικούν με κανέναν, αλλά να προσπαθούν να τον κάνουν να συνειδητοποιήσει την αλήθεια με στοργικό τρόπο και με πειστική παραίνεση.” Ας “διακηρύξουν ολοκληρωτικά για χάρη του Θεού το Μήνυμά Του και με το ίδιο εκείνο πνεύμα να δεχτούν οποιαδήποτε ανταπόκριση μπορεί να προκαλέσουν τα λόγια τους στους ακροατές τους.” Ας μη λησμονήσουν, ούτε για μια στιγμή, ότι το “Πιστό Πνεύμα θα τους ενισχύσει με τη δύναμή του,” και ότι “μια συντροφιά των εκλεκτών Του αγγέλων θα προχωρήσει μαζί τους, όπως έχει οριστεί απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος.” Ας έχουν πάντα υπόψη τους “πόσο μεγάλη είναι η ευλογία που περιμένει εκείνους που έχουν φτάσει στην τιμή να υπηρετούν τον Παντοδύναμο,” και ας θυμούνται ότι “μια τέτοια υπηρεσία είναι πραγματικά ο πρίγκιπας όλων των καλών έργων και το κόσμημα κάθε καλής πράξης.”

Και τέλος, αυτά τα εμψυχωτικά λόγια του Αμπντολ-Μπαχά, καθώς ακολουθούν την πορεία τους κατά μήκος και πλάτος της νότιας Αμερικανικής ηπείρου, ας είναι πάντα έτοιμα στα χείλη τους, μια παρηγοριά στις καρδιές τους, ένα φως στο μονοπάτι τους, μια συντροφιά στη μοναξιά τους και μια καθημερινή τροφή στα ταξίδια τους: “Ω οδοιπόρε στο μονοπάτι του Θεού! Λάβε το μερίδιό σου από τον ωκεανό της χάρης Του και μη στερείς από τον εαυτό σου τα πράγματα που βρίσκονται κρυμμένα στα βάθη του.... Μια σταγόνα από αυτό τον ωκεανό, αν έπεφτε πάνω σε όλους που είναι στους ουραμούς και στη γη, θα αρκούσε για να τους εμπλουτίσει με τη γενναιοδωρία του Θεού, του Παντοδύναμου, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Με τα χέρια της αυταπάρνησης πάρε από τα ζωογόνα ύδατά του και ράντισε με αυτά όλα τα δημιουργήματα, έτσι ώστε να εξαγιστούν απ’ όλους τους ανθρώπινους περιορισμούς και να πλησιάσουν την ισχυρή έδρα του Θεού, αυτό το καθαγιασμένο και περιλάμπρο Σημείο. Μη θλίβεσαι αν είσαι ο μόνος που κάνει αυτό. Ας είναι ο Θεός ο πλέον Επαρκής για σένα Διακήρυξε την Υπόθεση του Κυρίου σου σε όλους που είναι στους ουραμούς και στη γη. Αν οποιοσδήποτε ανταποκριθεί στο κάλεσμά σου παρουσίασε ενώπιόν του τα μαργαριτάρια της σοφίας του Κυρίου, του Θεού σου, τα οποία το Πνεύμα Του έχει στείλει σε σένα, και να είσαι από αυτούς που πιστεύουν αληθινά. Κι αν κάποιος απορρίψει την προσφορά σου, στρέψου μακριά απ’ αυτόν και εναπόθεσε την εμπιστοσύνη και την πεποίθησή σου στον Κύριο όλων των κόσμων. Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Όποιος ανοίγει τα χείλη του αυτή την ημέρα και αναφέρει το όνομα του Κυρίου του, οι στρατιές της Θείας έμπνευσης θα κατέλθουν σ’ αυτόν από τον ουρανό του ονόματός Μου, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Σ’ αυτόν θα κατέλθει επίσης το Ουράνιο Πλήθος, κρατώντας ο καθένας τους ψηλά ένα κύπελλο αγνού φωτός. Έτσι έχει προκαθοριστεί στο βασίλειο της Αποκάλυψης του Θεού, με την εντολή Εκείνου ο Οποίος είναι ο Πανένδοξος, ο Πλέον Δυνατός.”

Ας ηχούν αυτά τα λόγια του Αμπντολ-Μπαχά, τα επιλεγμένα από τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, στα αφτιά τους, καθώς προχωρούν βέβαιοι και άφοβοι, στην αποστολή Του: “Ω σεις απόστολοι του Μπαχάολλα! Ας θυσιαστεί η ζωή μου για σας!... Δέστε τις πύλες που έχει ανοίξει μπροστά σας ο Μπαχάολλα! Αναλογιστείτε πόσο εξυπωμένη και ευγενική είναι η στάθμη που έχετε προοριστεί να κατακτήσετε, πόσο ξεχωριστές οι χάρες με τις οποίες έχετε προικιστεί.” “Οι σκέψεις μου είναι στραμμένες πάνω σας και η καρδιά μου σκιρτά μέσα μου με τη μνεία σας. Αν μπορούσατε να ξέρετε πώς λάμπει η ψυχή μου με την αγάπη σας, θα πλημμύριζε μια τόσο μεγάλη χαρά τις καρδιές σας που θα σας έκανε να ερωτευτείτε ο ένας τον άλλον.” “Το πλήρες μέγεθος της επιτυχίας σας δεν έχει ακόμη φανερωθεί, η σπουδαιότητά της δεν έχει ακόμη κατανοηθεί. Σύντομα θα δείτε με τα δικά σας μάτια, πόσο λαμπρά, ο καθένας από σας, σαν ένα φωτεινό αστέρι, θα ακτινοβολεί στο στερέωμα της χώρας σας το φως της Θείας Καθοδήγησης και θα χαρίζει στο λαό της τη δόξα μιας παντοτινής ζωής.” “Ελπίζω ένθερμα στο προσεχές μέλλον ολόκληρη η γη να συγκλονιστεί και να διαταραχτεί από τα αποτελέσματα των επιτευγμάτων σας.” “Ο Παντοδύναμος χωρίς αμφιβολία θα σας χαρίσει τη βοήθεια της χάρης Του, θα σας περιβάλλει με τα δείγματα της ισχύος Του και θα προικίσει τις ψυχές σας με την ενισχυτική δύναμη του Αγίου Πνεύματός Του.” “Μην νοιάζεστε για το μικρό σας αριθμό, ούτε να καταπιέζεστε από το πλήθος ενός άπιστου κόσμου.... αγωνισθείτε, η αποστολή σας είναι απεριγράπτα ένδοξη. Αν η επιτυχία στεφανώσει το εγχείρημά σας, η Αμερική θα εξελιχθεί βεβαιότατα σε ένα κέντρο απ’ όπου θα προέλθουν κύματα πνευματικής δύναμης και ο θρόνος της Βασιλείας του Θεού, με όλη τη μεγαλοπρέπεια και τη δόξα του, θα εδραιωθεί σταθερά.”

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εφαρμογή του Επταετούς Σχεδίου περιλαμβάνει, όσον αφορά το διδασκαλικό έργο, το σχηματισμό ενός τουλάχιστον κέντρου σε κάθε μία από τις Δημοκρατίες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Η εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Πίστης του Μπαχάλλα, εφόσον το Σχέδιο που έχει ήδη ξεκινήσει πρόκειται να έχει επιτυχία, θα πρέπει να δει τη θεμελίωση σε καθεμία από αυτές τις χώρες, μιας βάσης, όσο στοιχειώδης κι αν είναι, πάνω στην οποία, η ανερχόμενη γενιά των Αμερικανών πιστών, μπορεί να οικοδομήσει στα πρώτα χρόνια του δεύτερου αιώνα της Μπαχάι εποχής. Δικό τους θα είναι το καθήκον, στην πορεία των δεκαετιών που θα ακολουθήσουν, να επεκτείνουν και να ενισχύσουν εκείνες τις βάσεις και να παρέχουν την απαραίτητη καθοδήγηση, βοήθεια και ενθάρρυνση που θα επιτρέψει στις διασκορπισμένες ομάδες των πιστών σ' εκείνες τις χώρες, να ιδρύσουν ανεξάρτητα και σωστά συγκροτημένα τοπικά Συμβούλια και να ανεγείρουν έτσι το πλαίσιο της Διαχειριστικής Τάξης της Πίστης τους. Η ανέγερση ενός τέτοιου πλαισίου είναι κυρίως η ευθύνη εκείνων τους οποίους η κοινότητα των πιστών της Νότιας Αμερικής έχει αφυπνίσει στο Θείο Μήνυμα. Είναι ένα καθήκον που πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από την άμεση υποχρέωση να εξελιχθεί κάθε ομάδα σ' ένα τοπικό Συμβούλιο, την καθιέρωση ολόκληρου του μηχανισμού της Διαχειριστικής Τάξης σύμφωνα με τις πνευματικές και διαχειριστικές αρχές που διέπουν τη ζωή και τις δραστηριότητες κάθε εδραιωμένης Μπαχάι κοινότητας σ' όλο τον κόσμο. Καμία απόκλιση από αυτές τις κύριες και σαφώς εκφρασμένες αρχές, που είναι ενσωματωμένες και διαφυλαγμένες στα εθνικά και τοπικά Μπαχάι καταστατικά, κοινά για όλες τις Μπαχάι κοινότητες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να γίνει ανεκτή. Αυτό, ωστόσο, είναι ένα καθήκον που αφορά εκείνους οι οποίοι, σε μια μεταγενέστερη περίοδο, πρέπει να εγερθούν για να προωθήσουν ένα έργο το οποίο, από κάθε άποψη, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει αποτελεσματικά.

Τα απαραίτητα Θεμέλια

Η προετοιμασία του εδάφους, μ' ένα πιο συστηματικό τρόπο, για την τοποθέτηση των αναγκαίων θεμελίων πάνω στα οποία μπορούν να υψωθούν και να εδραιωθούν ασφαλώς τέτοιοι μόνιμοι εθνικοί και τοπικοί θεσμοί, είναι ένα έργο που πολύ σύντομα θα χρειαστεί την αδιάσπαστη προσοχή εκείνων που θα εκτελέσουν το Επταετές Σχέδιο. Μόλις επιτελεστεί η άμεση υποχρέωσή τους σχετικά με το άνοιγμα των λίγων περιοχών που έχουν απομείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, πρέπει να επινοηθεί ένα προσεκτικά συντεταγμένο σχέδιο που να στοχεύει στην εδραίωση μιας τέτοιας βάσης. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η φροντίδα γι' αυτά τα τεράστια, προκαταρκτικά έργα, το φάσμα των οποίων πρέπει ν' αγκαλιάζει ολόκληρη την περιοχή που καταλαμβάνεται από τις Δημοκρατίες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, αποτελεί τον ίδιο τον πυρήνα και πρέπει τελικά να καθορίσει τη μοίρα της διδασκαλικής εκστρατείας που διεξάγεται στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου. Σ' αυτή την εκστρατεία πρέπει να βασιστεί όχι μόνο η αποτελεσματική εκτέλεση των σοβαρών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σχετικά με το παρόν Σχέδιο, αλλά και η προοδευτική ανάπτυξη των διαδοχικών σταδίων που είναι ουσιαστικά για την πραγματοποίηση του οράματος του Αμπντολ-Μπαχά για το ρόλο που πρόκειται να διαδραματίσουν οι Αμερικανοί πιστοί στην παγκόσμια διακήρυξη της Υπόθεσής τους.

Αυτά τα εγχειρήματα, καθότι είναι προκαταρκτικά στους επίπονους και οργανωμένους κόπους για τους οποίους οι μελλοντικές γενιές των πιστών στις Λατινικές χώρες πρέπει να διακριθούν, απαιτούν με τη σειρά τους, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, από την πλευρά του Εθνικού Πνευματικού Συμβουλίου και της Εθνικής Επιτροπής Διδασκαλίας και της Παναμερικανικής Επιτροπής, προσεκτικές έρευνες προπαρασκευαστικές για την αποστολή μετοίκων και περιοδευόντων δασκάλων, των οποίων προνόμιο θα είναι να υψώσουν το κάλεσμα της Νέας Ημέρας σε μια καινούργια ήπειρο.

Επιθυμώντας να προσφέρω κάποια υπηρεσία σ' εκείνους που πρόκειται ν' αναλάβουν τέτοιες τρομερές ευθύνες και να υποστούν τέτοια αυταπάρνηση, μπορώ μόνο να επιχειρήσω να προσφέρω μερικές χρήσιμες προτάσεις οι οποίες, πιστεύω, πως θα διευκολύνουν την πραγματοποίηση του σπουδαίου έργου που πρέπει να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον. Σ' αυτό το έργο, που πρέπει να αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο υψίστης σημασίας όταν ολοκληρωθεί, πρέπει να αφιερωθούν αποφασιστικά οι ενέργειες ολόκληρης της κοινότητας. Ο αριθμός των Μπαχάι δασκάλων, είτε είναι μέτοικοι είτε ταξιδιώτες, πρέπει ν' αυξηθεί ουσιαστικά. Οι υλικοί πόροι που πρέπει να τους διατεθούν πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να τύχουν μιας αποτελεσματικής διαχείρισης. Η λογοτεχνία με την οποία πρέπει

να εφοδιαστούν πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ. Η δημοσιότητα που πρέπει να τους βοηθήσει στη διανομή μιας τέτοιας λογοτεχνίας πρέπει να αυξηθεί, να κατευθυνθεί κεντρικά και να διεξαχθεί σθεναρά. Οι δυνατότητες που λανθάνουν σ' αυτές τις χώρες πρέπει να τύχουν φιλότιμης εκμετάλλευσης και ν' αναπτυχθούν συστηματικά. Τα διάφορα εμπόδια που υψώνονται από τις πολύ διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σ' αυτές τις χώρες πρέπει να ερευνηθούν προσεκτικά και να υπερνικηθούν αποφασιστικά. Με δύο λόγια, καμιά ευκαιρία δεν πρέπει να αγνοηθεί και καμιά προσπάθεια να σπαταληθεί, για την τοποθέτηση μιας όσο το δυνατόν πιο ευρείας και γερής βάσης για την πρόοδο και ανάπτυξη του μεγαλύτερου διδασκαλικού εγχειρήματος που αποτόλμησε ποτέ η αμερικανική Μπαχά κοινότητα.

Η προσεκτική μετάφραση τόσο σημαντικών Μπαχά γραφών που σχετίζονται με την ιστορία, τις διδασκαλίες, ή τη Διαχειριστική Τάξη της Πίστης και η ευρεία και συστηματική τους διανομή, σε μεγάλες ποσότητες και σ' όσο το δυνατόν περισσότερες απ' αυτές τις Δημοκρατίες και σε γλώσσες που είναι οι πιο κατάλληλες και χρήσιμες, φαίνεται να είναι το κύριο και πιο επείγον μέτρο που πρέπει να ληφθεί ταυτόχρονα με την άφιξη των σκαπανέων σ' εκείνα τα πεδία. *“Βιβλία και φυλλάδια,”* γράφει ο Αμπντολ-Μπαχά σε μία από τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, *“πρέπει είτε να μεταφραστούν ή να συνταχθούν στις γλώσσες αυτών των χωρών και νησιών, ώστε να κυκλοφορήσουν σε κάθε μέρος και προς όλες τις κατευθύνσεις.”* Σε χώρες όπου δεν προβάλλονται αντιρρήσεις από τις πολιτικές αρχές ή από κύκλους επιρροής, αυτό το μέτρο πρέπει να ενισχυθεί από τη δημοσίευση, σε διάφορα όργανα του τύπου, προσεκτικά συντεταγμένων άρθρων και επιστολών, προορισμένα να μεταδώσουν στο κοινό ορισμένα χαρακτηριστικά της συγκλονιστικής ιστορίας της Πίστης και το φάσμα και το χαρακτήρα των διδασκαλιών της.

Κάθε εργάτης σ' εκείνα τα πεδία, είτε ως ταξιδιώτης δάσκαλος ή ως μέτοικος, θα πρέπει, νομίζω, να θέτει σαν κύριο και συνεχές μέλημά του να συναναστρέφεται με ένα φιλικό τρόπο, με όλους τα στρώματα του πληθυσμού, άσχετα από τάξη, πεποιθήσεις, εθνικότητα, ή χρώμα, να εξοικειωθεί με τις ιδέες, προτιμήσεις και συνήθειές τους, να μελετήσει την προσέγγιση που τους ταιριάζει καλύτερα, να συγκεντρωθεί, υπομονετικά και διακριτικά, σε μερικούς που έχουν δείξει αξιοσημείωτη ικανότητα και δεκτικότητα και να πασχίσει, με εξαιρετική καλοσύνη, να εμφυτεύσει τέτοια αγάπη, ζήλο και αφοσίωση στις καρδιές τους που να τους κάνει να γίνουν κι αυτοί με τη σειρά τους αυτόν τον ανεξάρτητο υποστηρικτή της Πίστης στις αντίστοιχες κοινότητές τους. *“Συναναστραφέιτε με όλους τους ανθρώπους, ω λαέ του Μπαχά,”* είναι η παραίνεση του Μπαχάολλα, *“μ' ένα πνεύμα φιλικότητας και αλληλεγγύης. Αν γνωρίζετε μια ορισμένη αλήθεια, αν κατέχετε κάποιο κόσμημα το οποίο άλλοι στερούνται, μοιραστείτε το μαζί τους με μια γλώσσα απόλυτης καλοσύνης και αγαθής προαίρεσης. Αν γίνει αποδεκτό, αν εκπληρώσει το σκοπό του, ο στόχος σας έχει επιτευχθεί. Αν κάποιος το απορρίψει, αφήστε τον μόνο του και ικετεύστε το Θεό να τον καθοδηγήσει. Προσέξτε μήπως του συμπεριφερθείτε σκληρά. Μια καλοσυνάτη γλώσσα είναι ο μαγνήτης για τις καρδιές των ανθρώπων. Είναι ο άρτος του πνεύματος, δίνει νόημα στα λόγια, είναι η πηγή του φωτός της σοφίας και της κατανόησης.”*

Μια προσπάθεια, επιπλέον, μπορεί και θα πρέπει να καταβληθεί, όχι μόνο από Μπαχά αντιπροσωπευτικά σώματα, αλλά και από ενδεχόμενους δασκάλους, καθώς και από άλλους πιστούς που στερούνται του προνομίου να επισκέπτονται εκείνες τις ακτές ή να μένουν σ' εκείνη την ήπειρο, να επωφεληθούν κάθε ευκαιρίας που τους παρουσιάζεται να γνωριστούν και να αφυπνίσουν το πηγαίο ενδιαφέρον των ανθρώπων που είναι είτε πολίτες αυτών των χωρών ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο μ' αυτές, οποιαδήποτε κι αν είναι τα ενδιαφέροντα ή το επάγγελμά τους. Με την καλοσύνη που θα τους δείχνουν, ή οποιαδήποτε λογοτεχνία που θα τους δίνουν, ή με οποιαδήποτε επαφή που θα δημιουργούν μαζί τους, οι Αμερικανοί πιστοί μπορούν να σπείρουν τέτοιους σπόρους στις καρδιές τους που μπορούν, σε μελλοντικές περιστάσεις, να βλαστήσουν και ν' αποδώσουν τα πιο απροσδόκητα αποτελέσματα. Θα πρέπει ωστόσο να δίδεται προσοχή πάντοτε έτσι ώστε στην προθυμία τους να προωθήσουν τα διεθνή συμφέροντα της Πίστης να μην ανατρέψουν το σκοπό τους και ν' απομακρύνουν εκείνους τους οποίους επιθυμούν να κερδίσουν για την Υπόθεσή τους, εξαιτίας κάποιας ενέργειας που θα μπορούσε να παρερμηνευτεί ως μια απόπειρα προσηλυτισμού και άσκηση υπερβολικής πίεσης πάνω τους

Έκκληση για Πρωτοπόρους

Θα απηύθυνα ιδιαίτερα την έκκλησή μου σ' εκείνους τους Αμερικανούς πιστούς, που βασανίζονται οικτρά από τα πολλαπλά, τα επείγοντα και συνεχώς αυξανόμενα ζητήματα που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα, οι οποίοι μπορεί να το βρίσκουν εφικτό, όποιο κι αν είναι το επάγγελμα ή όποια η ασχολία τους, είτε ως επιχειρηματίες, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, γιατροί, συγγραφείς, υπάλληλοι γραφείου και παρόμοια, να εγκατασταθούν μόνιμα στις χώρες εκείνες που τους προσφέρουν μια λογική προοπτική να κερδίζουν τα προς το ζην τους. Με τη δράση τους θα ανακουφίζουν τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση που ασκείται πάνω στο Ταμείο διδασκαλίας, το οποίο ενόψει των περιορισμένων δυνατοτήτων πρέπει να παρέχει, εκεί όπου δε διατίθενται άλλοι πόροι, τα έξοδα ταξιδιού και άλλες δαπάνες, που προκύπτουν σε σχέση με την ανάπτυξη αυτού του τεράστιου εγχειρήματος. Αν το βρουν αδύνατο να εκμεταλλευτούν ένα τόσο σπάνιο και ιερό προνόμιο, έχοντας υπόψη τα λόγια του Μπαχάολλα, *ας πάρουν την απόφαση, ο καθένας σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει, να ορίσουν έναν αντιπρόσωπο ο οποίος, εκ μέρους εκείνου του πιστού, θα εγερθεί και θα εκτελέσει ένα τόσο ευγενές εγχείρημα. “Επικεντρώστε την ενέργειά σας,” είναι τα λόγια του Μπαχάολλα, “στη διακήρυξη της Πίστης του Θεού. Όποιος είναι αντάξιος μιας τόσο υψηλής επιταγής, ας εγερθεί κι ας την προωθήσει. Όποιος αδυνατεί, καθήκον του είναι να ορίσει εκείνον ο οποίος, αντί αυτού, θα διακηρύξει αυτή την Αποκάλυψη, της οποίας η δύναμη έχει κάνει τα θεμέλια των ισχυρότερων οικοδομημάτων να σείονται, κάθε βουνό να συνθλίβεται σε σκόνη και κάθε ψυχή να μένει εμβρόντητη.”*

Όσο για εκείνους που κατάφεραν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τη χώρα τους και να υπηρετήσουν σ' εκείνες τις περιοχές, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, επωμίζονται ένα ιδιαίτερο καθήκον, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται συνεχώς υπόψη. Ένας από τους κυριότερους στόχους τους θα πρέπει να είναι η διατήρηση, από τη μια πλευρά, μιας συνεχούς επαφής με την Εθνική Επιτροπή στην οποία έχει ανατεθεί ειδικά η προαγωγή του έργου τους, και από την άλλη πλευρά η συνεργασία, με κάθε δυνατό μέσο και με απόλυτη αρμονία, με τους ομοθρήσκους τους σ' εκείνες τις χώρες, οποιοδήποτε κι αν είναι το πεδίο στο οποίο μοχθούν, οποιαδήποτε η θέση, η ικανότητα, ή η εμπειρία τους. Με την εκτέλεση του πρώτου τους καθήκοντος θα αντλούν το απαραίτητο ερέθισμα και θα αποκομίζουν την απαραίτητη καθοδήγηση που θα τους βοηθήσει να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους και μέσα από τις τακτικές αναφορές τους σ' εκείνη την επιτροπή, θα μεταδίδουν στο ευρύτερο σώμα των ομοθρήσκων τους τα νέα από τις τελευταίες εξελίξεις των δραστηριοτήτων τους. Με την εκπλήρωση του άλλου καθήκοντός τους, θα εξασφαλίζουν την ομαλή αποδοτικότητα, τη διευκόλυνση της προόδου και την αποφυγή κάθε δυσάρεστου περιστατικού που μπορεί να παρακωλύει την ανάπτυξη του κοινού τους εγχειρήματος. Η διατήρηση στενής επαφής και αρμονικών σχέσεων μεταξύ της Παναμερικανικής Επιτροπής, στην οποία έχει ανατεθεί η άμεση ευθύνη της οργάνωσης ενός τέτοιου εκτεταμένου εγχειρήματος, και των προνομιούχων πρωτοπόρων που εκτελούν αυτό το εγχείρημα και το επεκτείνουν προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς και ανάμεσα στους ίδιους αυτούς σκαπανείς, θα δώσει, εκτός από τα άμεσα πλεονεκτήματά της, ένα αξιόλογο και γεμάτο έμπνευση παράδειγμα σε γενιές που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί και που πρόκειται να συνεχίσουν, με όλες τις αυξανόμενες περιπλοκές του, το έργο που εγκαινιάζεται αυτή τη στιγμή.

Αναμφίβολα, θα είχε εξαιρετική σημασία και αξία, ιδιαίτερα σ' αυτούς τους καιρούς που οι διάφοροι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί σ' εκείνες τις χώρες δυσκολεύουν έναν αξιοσημείωτο αριθμό Μπαχάι πρωτοπόρων να εγκατασταθούν και να κερδίσουν τα προς το ζην τους σ' εκείνες τις πολιτείες, αν ορισμένοι ανάμεσα στους πιστούς, των οποίων το εισόδημα, όσο πενιχρό κι αν είναι, τους παρέχει τα μέσα για μια ανεξάρτητη ύπαρξη, κανόνιζαν τις υποθέσεις τους έτσι που να μπορούν να εγκατασταθούν για αόριστο χρονικό διάστημα σ' εκείνες τις χώρες. Οι θυσίες που συνεπάγονται, το θάρρος, η πίστη και η επιμονή που απαιτούνται είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλης σπουδαιότητας. Η αξία τους, ωστόσο, δεν μπορεί ποτέ να εκτιμηθεί σωστά αυτή τη στιγμή και η απεριόριστη ανταμοιβή την οποία θα λάβουν αυτοί που επιδεικνύουν τα παραπάνω δεν μπορεί ποτέ να περιγραφεί επαρκώς. *“Αυτοί που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους,”* είναι η μαρτυρία του Ίδιου του Μπαχάολλα, *“με σκοπό τη διδασκαλία της Υπόθεσής Μας - αυτοί θα ενισχυθούν από το Πιστό Πνεύμα με τη δύναμή του.... Μα τη ζωή Μου! Καμιά πράξη, όσο σπουδαία κι αν είναι, δεν μπορεί να συγκριθεί μ' αυτήν, εκτός από τέτοιες πράξεις που έχουν*

οριστεί από το Θεό, τον Παντοδύναμο, τον Πλέον Ισχυρό. Μια τέτοια υπηρεσία είναι πραγματικά ο πρίγκιπας όλων των καλών έργων και το στολίδι κάθε καλής πράξης.” Μια τέτοια ανταμοιβή, ως σημειωθεί, δεν πρέπει να θεωρηθεί καθαρά σαν μια αφηρημένη ευλογία που περιορίζεται στη μελλοντική ζωή, αλλά και σαν ένα ορατό όφελος που μόνο ένα τέτοιο θάρρος, μια τέτοια πίστη και επιμονή μπορούν να προσφέρουν σ’ αυτό τον υλικό κόσμο. Τα σπουδαία επιτεύγματα, πνευματικά καθώς και διαχειριστικά, που αντιπροσωπευτικοί πιστοί από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν επιτύχει στην απομακρυσμένη ήπειρο της Αυστραλασίας και πιο πρόσφατα στη Βουλγαρία, δηλώνουν με αλάνθαστους όρους τη φύση εκείνων των αμοιβών που ακόμη και σ’ αυτό τον κόσμο ένας τέτοιος εξαιρετος ηρωισμός είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει. Ο Μπαχάολλα έχει γράψει σ’ ένα αξιοσημείωτο κείμενο, εκθειάζοντας εκείνους από τους αγαπημένους Του που έχουν “ταξιδέψει σε χώρες για χάρη του Ονόματός Του και για την εξύμνησή Του» “Όποιος έχει φτάσει στην παρουσία τους θα απολαύσει τη συνάντησή μαζί τους και όλοι όσοι κατοικούν σε κάθε τόπο θα φωτιστούν από την ανάμνησή τους.”

Το υπερέχον Μερίδιο

Αυτή τη στιγμή, καθώς θυμάμαι το ρόλο που έπαιξαν, από τον καιρό της σύλληψης της Πίστης στη Δύση, οι δούλες του Μπαχάολλα μόνες τους, διακρινόμενες από τους άντρες, στο άνοιγμα τόσο πολλών, τόσο διαφορετικών και ευρέως διασκορπισμένων χωρών πάνω σ’ ολόκληρη την επιφάνεια της υφής, ωθούμαι όχι μόνο ν’ αποδώσω ένα φόρο τιμής σ’ έναν τέτοιο αποστολικό ζήλο που θυμίζει πραγματικά εκείνους τους ηρωικούς άντρες οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη γέννηση της Πίστης του Μπαχάολλα, αλλά και να τονίσω τη σπουδαιότητα ενός τόσο υπερέχοντος μεριδίου που είχαν και έχουν οι γυναίκες της Δύσης στην εδραίωση της Πίστης σ’ ολόκληρο τον κόσμο. “Ανάμεσα στα θαύματα,” έχει πιστοποιήσει ο Ίδιος ο Αμπντολ-Μπαχά, “που διακρίνουν αυτή την ιερή Εποχή είναι και το γεγονός, ότι οι γυναίκες επιδεικνύουν μεγαλύτερη τόλμη από τους άντρες όταν γίνονται μέλη της Πίστης.” Μια τόσο σπουδαία και λαμπρή μαρτυρία ισχύει ιδιαίτερα για τη Δύση και ενώ έχει λάβει με τον τρόπο αυτό εξαιρετικά άφθονη και πειστική επιβεβαίωση πρέπει, με την πάροδο των χρόνων, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι Αμερικανοί πιστοί εγκαινιάζουν την πιο ένδοξη φάση των διδασκαλικών τους δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου. Η “τόλμη” που, σύμφωνα με τα λόγια του Αμπντολ-Μπαχά έχει χαρακτηρίσει τα επιτεύγματά τους στο παρελθόν δεν πρέπει να μειωθεί καθώς αυτοί βρίσκονται στο κατώφλι ακόμη σπουδαιότερων και ευγενέστερων επιτευγμάτων. Απεναντίας, πρέπει, στην πορεία του χρόνου και κατά μήκος και πλάτος των απέραντων και παρθένων περιοχών της Λατινικής Αμερικής, να αποδειχτεί ακόμη πιο πειστικά και να κερδίσει για την αγαπημένη Υπόθεση νίκες πιο συγκλονιστικές από οποιεσδήποτε έχει μέχρι τώρα επιτύχει.

Προς τους Μπαχάι Νέους

Πιστεύω, επίσης, ότι θα πρέπει να απευθυνθεί ένας λόγος ιδιαίτερα στους Μπαχάι νέους της Αμερικής, εκτιμώντας τις δυνατότητες που έχει να προσφέρει μια εκστρατεία τέτοιων γιγάντιων αναλογιών στο πρόθυμο και τολμηρό πνεύμα που τους ζωογονεί τόσο δραστικά στην υπηρεσία της Υπόθεσης του Μπαχάολλα. Ενώ τους λείπει η εμπειρία και είναι αντιμέτωποι με ανεπαρκείς πόρους, το περιπετειώδες πνεύμα που διαθέτουν, το σθένος, η ετοιμότητα και η αισιοδοξία που έχουν σταθερά επιδείξει μέχρι τώρα, τους παρέχουν τη δυνατότητα να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος και στην εξασφάλιση της αφοσίωσης των συνομηλικών τους σ’ εκείνες τις χώρες. Δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερη επίδειξη στους λαούς και των δύο ηπείρων της νεανικής ζωντανίας και της παλλόμενης δύναμης που εμψυχώνει τη ζωή και τους θεσμούς της αναπτυσσόμενης Πίστης του Μπαχάολλα από μια έξυπνη, επίμονη και αποδοτική συμμετοχή των Μπαχάι νέων, κάθε φυλής, εθνικότητας και τάξης, τόσο στους διδασκαλικούς όσο και στους διαχειριστικούς τομείς της Μπαχάι δραστηριότητας. Χάρη σε μια τέτοια συμμετοχή οι κριτές και οι εχθροί της Πίστης, που παρατηρούν με διαφορετικούς βαθμούς σκεπτικισμού και δυσαρέσκειας την εξελικτική πορεία της Υπόθεσης του Θεού και των θεσμών της, μπορούν κάλλιστα να πειστούν για την αναμφισβήτητη αλήθεια ότι μια τέτοια Υπόθεση είναι έντονα ζωντανή, απόλυτα υγιείς και η μοίρα της διασφαλισμένη. Ελπίζω, και πραγματικά

προσεύχομαι ώστε μια τέτοια συμμετοχή να μη συντείνει μόνο στη δόξα, τη δύναμη και το γόητρο της Πίστης, αλλά να επιδράσει επίσης τόσο δυναμικά στην πνευματική ζωή και να ενισχύσει σ' έναν τέτοιο βαθμό την ενέργεια των νεαρών μελών της Μπαχάι κοινότητας, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να επιδείξουν, σ' ένα μεγαλύτερο βαθμό, τις έμφυτες ικανότητές τους και να φανερώσουν ένα περαιτέρω στάδιο στην πνευματική τους εξέλιξη κάτω από τη σκιά της Πίστης του Μπαχάολλα.

Η ιδιαίτερη θέση του Παναμά

Πιστός στους όρους του Χάρτη που συντάχθηκε από την πένα του Αμπντολ-Μπαχά, θεωρώ καθήκον μου να επιστήσω την ιδιαίτερη προσοχή εκείνων στους οποίους αυτός έχει ανατεθεί, στις επείγουσες ανάγκες και στην ειδική θέση που απολαμβάνει η Δημοκρατία του Παναμά, τόσο εξαιτίας της σχετικής της εγγύτητας στην καρδιά και στο κέντρο της Πίστης στη Βόρεια Αμερική, όσο και για τη γεωγραφική της θέση ως συνδέσμου ανάμεσα στις δύο ηπείρους. *“Όλες οι παραπάνω χώρες,”* έχει γράψει ο Αμπντολ-Μπαχά αναφερόμενος στις Λατινικές Πολιτείες σε μία από τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, *“έχουν σημασία, αλλά ειδικότερα η Δημοκρατία του Παναμά, όπου ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός σμίγουν με τη Διώρυγα του Παναμά. Είναι ένα κέντρο για ταξίδια και μια δίοδος από την Αμερική προς άλλες ηπείρους του κόσμου και στο μέλλον θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα.”* *“Ομοίως,”* έχει γράψει πάλι, *“πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στη Δημοκρατία του Παναμά, γιατί σ' εκείνο το σημείο η Δύση και η Ανατολή ενώνονται μέσω της Διώρυγας του Παναμά, και βρίσκεται επίσης μεταξύ των δύο μεγάλων ωκεανών. Εκείνος ο τόπος θα γίνει πολύ σπουδαίος στο μέλλον. Οι διδασκαλίες, όταν θα εδραιωθούν εκεί, θα ενώσουν την Ανατολή και τη Δύση, το Βορρά και το Νότο.”* Μια τόσο προνομιούχα θέση απαιτεί σίγουρα την ειδική και άμεση προσοχή της αμερικανικής Μπαχάι κοινότητας. Με τη Δημοκρατία του Μεξικού να έχει ήδη ανοίξει στην Πίστη και με ένα Εθνικό Συμβούλιο να έχει ιδρυθεί σωστά στην πρωτεύουσά της, η διείσδυση της Πίστης του Μπαχάολλα προς τα νότια σε μια γειτονική χώρα, δεν είναι παρά ένα φυσικό και λογικό βήμα και θα πρέπει, όπως αναμένεται, να αποδειχτεί όχι και τόσο δύσκολο. Καμιά προσπάθεια δεν πρέπει να σπαταληθεί, καμιά θυσία να μη θεωρηθεί πολύ μεγάλη για την εγκατάσταση ακόμη και μιας πολύ μικρής ομάδας σε μια Δημοκρατία που καταλαμβάνει, τόσο πνευματικά όσο και γεωγραφικά, μια τόσο στρατηγική θέση - μιας ομάδας η οποία, εξαιτίας της ισχύος με την οποία τα λόγια του Αμπντολ-Μπαχά την έχουν ήδη προικίσει, δεν μπορεί παρά να ελκύσει κοντά της, μόλις σχηματιστεί, τη διάχυτη χάρη της Βασιλείας του Αμπχά και να εξελιχθεί με τέτοια θαυμαστή ταχύτητα έτσι που να διεγείρει την απορία και το θαυμασμό ακόμα κι εκείνων που έχουν ήδη δει τέτοιου είδους συγκλονιστικές ενδείξεις της δύναμης και της ισχύος της Πίστης του Μπαχάολλα. Χωρίς αμφιβολία, προτίμηση πρέπει να δείχνεται απ' όλους τους ενδεχόμενους πρωτοπόρους, καθώς και από τα μέλη της Παναμερικανικής Επιτροπής, στις πνευματικές ανάγκες αυτής της προνομιούχου Δημοκρατίας, παρόλο που, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη γνωστοποίηση της Πίστης, έστω και επιφυλακτικά, στις Δημοκρατίες της Γουατεμάλας, Ονδούρας, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουας και Κόστα Ρίκα που τη συνδέει, μ' έναν αδιάρρηκτο δεσμό, με τα μητρικά της Συμβούλια στη Βόρεια Αμερικανική ήπειρο. Τα εμπόδια, όσο τρομερά κι αν είναι, πρέπει να ξεπεραστούν, οι πόροι του Μπαχάι ταμείου να δαπανηθούν αφειδώς για λογαριασμό της και οι πιο ικανές και πολύτιμες προσπάθειες πρέπει να αφιερωθούν για το σκοπό της αφύπνισής της. Η οικοδόμηση ενός ακόμη προμαχώνα της Πίστης, στην καρδιά της, θα αποτελέσει, πιστεύω ακράδαντα, ένα ορόσημο στην ιστορία της Διαμορφωτικής Περιόδου της Πίστης του Μπαχάολλα στο Νέο Κόσμο. Θα δημιουργήσει απεριόριστες ευκαιρίες, θα εμπνεύσει τις προσπάθειες και θα αναζωογονήσει τη ζωή εκείνων που θα έχουν κατορθώσει αυτό τον άθλο και θα εμπνεύσει τεράστιο θάρρος και απεριόριστη χαρά στις καρδιές των απομονωμένων ομάδων και ατόμων στις γειτονικές και απόμακρες Δημοκρατίες και θα ασκήσει ακατάληπτη πνευματική επιρροή πάνω στη ζωή και στη μελλοντική ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Μια ανεξιχνίαστη Σοφία, μια επί πάντων επιβαλλόμενη Θέληση

Αυτή είναι, πολυαγαπημένοι φίλοι, η προοπτική που ανοίγεται μπροστά στα μάτια και αφυπνίζει το δυναμικό της αμερικανικής Μπαχάι κοινότητας σ' αυτά τα τελευταία χρόνια του Πρώτου Αιώνα της

Μπαχάι Εποχής. Αυτές είναι οι ιδιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται απ' αυτούς για τη σωστή εκτέλεση των ευθυνών και καθηκόντων τους. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, οι δυνατότητες και οι στόχοι του Σχεδίου που απαιτεί και το ελάχιστο της ενέργειάς τους. Ποιος ξέρει, μπορεί αυτά τα λίγα φευγαλέα χρόνια που υπολείπονται να εγκυμονούν γεγονότα αδιανόητης σημασίας, συμφορές πιο σοβαρές από οποιοσδήποτε έχει βιώσει μέχρι τώρα η ανθρωπότητα, διαμάχες πιο καταστρεπτικές από όλες εκείνες που προηγήθηκαν. Οι κίνδυνοι, όσο απειλητικοί κι αν είναι, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, να επισκιάσουν την ακτινοβολία της νεογέννητης πίστης. Όσο ανησυχητική κι αν είναι, η διαμάχη και η σύγχυση, δεν πρέπει ποτέ να επισκιάσουν το όραμά τους. Οι συμφορές, όσο οδυνηρές κι αν είναι, δεν πρέπει ποτέ να κλονίσουν την αποφασιστικότητά τους. Οι συκοφαντίες, όσο κραυγαλέες κι αν είναι, δεν πρέπει ποτέ να υπονομεύσουν την αφοσίωσή τους. Οι αναταραχές, όσο κατακλυσμικές κι αν είναι, δεν πρέπει ποτέ να τους κάνουν να παρεκκλίνουν της πορείας τους. Το παρόν Σχέδιο, που ενσαρκώνει τις πολλά υποσχόμενες ελπίδες ενός εκλιπόντος Κυρίου, πρέπει να συνεχιστεί, να συνεχιστεί επίμονα, οτιδήποτε κι αν τους συμβεί στο μέλλον, όσο ενοχλητικές κι αν είναι οι κρίσεις που μπορεί να ταραξουν τη χώρα τους ή τον κόσμο. Εκτός του ότι δε θα πρέπει να υποχωρήσουν στην αποφασιστικότητά τους, εκτός του ότι δεν πρέπει να λησμονήσουν το καθήκον τους, δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, όσο και να χτυπηθούν από τις περιστάσεις, να ξεχάσουν ότι ο συγχρονισμός τέτοιων κοσμοϊστορικών κρίσεων με την προοδευτική ανάπτυξη και την ευόδωση του θεϊκά καθορισμένου καθήκοντός τους, είναι αυτό καθαυτό το έργο της Θείας Πρόνοιας, το σχέδιο μιας ανεξιχνίαστης Σοφίας και ο σκοπός μιας επί πάντων επιβαλλόμενης Θέλησης, μιας Θέλησης που κατευθύνει και ελέγχει, με το δικό της μυστηριώδη τρόπο, τόσο την τύχη της Πίστης όσο και το πεπρωμένο των ανθρώπων. Τέτοιου είδους ταυτόχρονες διαδικασίες ακμής και παρακμής, σύνθεσης και αποσύνθεσης, τάξης και χάους, με τις συνεχείς και αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις τους, δεν είναι παρά πλευρές ενός μεγαλύτερου Σχεδίου, ενός και αδιαίρετου, του οποίου η Πηγή είναι ο Θεός, του οποίου ο δημιουργός είναι ο Μπαχά'Ολλα, του οποίου η σκηνή της δράσης είναι ολόκληρος ο πλανήτης και του οποίου οι έσχατοι στόχοι είναι η ενότητα της ανθρώπινης φυλής και η ειρήνη όλης της ανθρωπότητας.

Τέτοιου είδους συλλογισμοί όπως αυτοί θα πρέπει να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα ολόκληρης της Μπαχάι κοινότητας, να διαλύσουν τα κακά προαισθήματά τους και να τους κάνουν να αφιερωθούν εκ νέου σε κάθε μία διάταξη εκείνου του Θεϊκού Χάρτη, το διάγραμμα του οποίου έχει σκιαγραφηθεί γι' αυτούς από την πένα του Αμπντολ-Μπαχά. Το Επταετές Σχέδιο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αποτελεί παρά το πρώτο στάδιο, ένα σκαλοπάτι στη φανέρωση των συνεπειών αυτού του Χάρτη. Η ώθηση που δημιουργήθηκε αρχικά από την κίνηση εκείνης της πέννας και η οποία τώρα οδηγεί μπροστά, με αυξανόμενη ορμή, το μηχανισμό του Επταετούς Σχεδίου, πρέπει, στα πρώτα χρόνια του επόμενου αιώνα, να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο και ν' αναγκάσει την αμερικανική Μπαχάι κοινότητα να προωθήσει περαιτέρω στάδια στην εξέλιξη του Θεϊκού Σχεδίου, στάδια που θα το μεταφέρουν πολύ πέρα από τις ακτές του Βόρειου Ημισφαιρίου, σε τόπους, και ανάμεσα σε λαούς όπου πρέπει να διαδραματιστούν οι πιο ευγενείς πράξεις ηρωισμού εκείνης της κοινότητας.

Η Έλευση της Βασιλείας

Οποιοσδήποτε τείνει να αμφισβητήσει την πορεία που προορίζεται ν' ακολουθήσει αυτή η αξιοζήλευτη κοινότητα, ας στραφεί κι ας διαλογιστεί αυτά τα λόγια του Αμπντολ-Μπαχά, που είναι διαφυλαγμένα για πάντα στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου και απευθύνονται σ' ολόκληρη την κοινότητα των πιστών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά: *“Το πλήρες μέγεθος της επιτυχίας σας,”* τους πληροφορεί, *“δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, η σπουδαιότητά της δεν είναι ακόμη αντιληπτή. Σύντομα θα δείτε με τα ίδια σας τα μάτια, ότι ο καθένας από σας σαν ένα λαμπερό και ακτινοβόλο άστρο, θα σκορπίζει το φως της Θείας Καθοδήγησης από τον ορίζοντα της χώρας σας και θα απονέμει στους ανθρώπους της τη δόξα μιας αιώνιας ζωής.... Το φάσμα των μελλοντικών σας επιτεύξεων παραμένει ακόμη αφανέρωτο. Ελπίζω θερμά ότι στο προσεχές μέλλον όλη η γη θα διεγερθεί και θα κλονιστεί από τα αποτελέσματα των επιτεύξεών σας. Η ελπίδα που τρέφει ο Αμπντολ-Μπαχά για σας είναι, η ίδια επιτυχία που συνόδευσε τις προσπάθειές σας στην Αμερική να στέψει τις προσπάθειές σας και σε άλλα μέρη του κόσμου, ώστε διαμέσου εσάς να διαδοθεί η φήμη της Υπόθεσης του Θεού σ' όλη την Ανατολή και τη Δύση*

και να διακηρυχτεί η έλευση της Βασιλείας του Κυρίου των Δυνάμεων και στις πέντε ηπείρους της υδρογείου.” “Τη στιγμή,” προσθέτει δηλωτικά, “που αυτό το Θείο Μήνυμα μεταφέρεται από τους Αμερικανούς πιστούς, από τις ακτές της Αμερικής και διαδίδεται στις ηπείρους της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αυστραλασίας και ως τα νησιά του Ειρηνικού, αυτή η κοινότητα θα βρεθεί ασφαλώς εγκατεστημένη πάνω στο θρόνο μιας αιώνιας κυριαρχίας. Τότε όλοι οι λαοί του κόσμου θα μαρτυρήσουν ότι αυτή η κοινότητα είναι πνευματικά φωτισμένη και θεϊκά καθοδηγημένη. Τότε όλη η γη θα αντηχήσει τους επαίνους του μεγαλείου και της μεγαλοπρέπειάς της.”

Κανένας αναγνώστης αυτών των λόγων, που δονούνται τόσο από υποσχέσεις τις οποίες ακόμα και η θριαμβευτική εκπλήρωση του Επταετούς Σχεδίου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει, δε δύναται να περιμένει από μια κοινότητα που έχει ορθωθεί τόσο ψηλά και έχει προικιστεί τόσο πλουσιοπάροχα, να παραμείνει ικανοποιημένη με τα οποιαδήποτε δάφνινα στεφάνια μπορεί να κερδίσει στο άμεσο μέλλον. Η επανάπαυση σ’ αυτές τις δάφνες θα ισοδυναμούσε με μια προδοσία της εμπιστοσύνης που έδειξε ο Αμπντολ-Μπαχά σ’ εκείνη την κοινότητα. Αν μίκραινε η αλυσίδα των επιτυχιών, που πρέπει να την οδηγήσουν σ’ εκείνο τον υπέρτατο θρίαμβο κατά τον οποίο “*όλη η γη θα διεγερθεί και θα κλονιστεί*” από τα αποτελέσματα των επιτεύξεών της, θα γκρεμίζονταν οι ελπίδες Του. Αν δίστασε και αμελούσε τη διάδοση “*στις ηπείρους της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αυστραλασίας και πέρα ως τα νησιά του Ειρηνικού,*” ενός Μηνύματος που διακηρύχτηκε τόσο θαυμάσια από αυτήν στην αμερικανική ήπειρο, θα της στερούσε το προνόμιο να “*βρεθεί ασφαλώς εγκατεστημένη πάνω στο θρόνο μιας αιώνιας κυριαρχίας.*” Αν έχανε την τιμή να διακηρύξει την “*έλευση της Βασιλείας του Κυρίου των Δυνάμεων και στις πέντε ηπείρους της υδρογείου*” θα σταματούσε εκείνους “*τους επαίνους του μεγαλείου και της μεγαλοπρέπειάς της*” που σ’ άλλη περίπτωση θα αντηχούσαν σ’ “*όλη τη γη.*”

Οι Αμερικανοί πιστοί, οι πρεσβευτές της Πίστης του Μπαχάολλα, είμαι βαθιά πεπεισμένοι, δε θα επιτρέψουν ποτέ μια τέτοια αμφιταλάντευση, μια τέτοια αποτυχία, ή αμέλεια. Μια τέτοια εμπιστοσύνη δε θα προδοθεί ποτέ, τέτοιες ελπίδες δεν μπορούν ποτέ να γκρεμιστούν, ένα τέτοιο προνόμιο δε θα χαθεί ποτέ, ούτε θα παραμείνουν τέτοιοι έπαινοι ανέκφραστοι. Αντιθέτως, η παρούσα γενιά αυτής της ευλογημένης, αυτής της επανειλημμένα ευλογημένης κοινότητας θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη δύναμη και θα παραδώσει, καθώς ο πρώτος αιώνας πλησιάζει στο τέλος του, στις γενιές που θα την διαδεχτούν στο δεύτερο αιώνα, τον πυρσό της Θείας Καθοδήγησης, ανεπηρέαστη από τους θυελλώδεις ανέμους που πρέπει να πνεύσουν πάνω της, έτσι ώστε κι αυτές, με τη σειρά τους, πιστές στην επιθυμία και στην προσταγή του Αμπντολ-Μπαχά, να μεταφέρουν εκείνο το πυρσό με το ολόιδιο εκείνο σθένος, με αφοσίωση και ενθουσιασμό, στις πιο σκοτεινές και απομακρυσμένες γωνιές της γης.

Πολυαγαπημένοι φίλοι! Ανυπομονώντας να προσφέρω στον καθένα σας οποιαδήποτε βοήθεια διαθέτω που μπορεί να σας κάνει ικανούς να εκτελέσετε πιο αποτελεσματικά τα συνεχώς πολλαπλασιαζόμενα καθήκοντά σας, δεν μπορώ παρά να επιστήσω την ιδιαίτερη προσοχή σας, αυτή την αποφασιστική στιγμή, σε αυτά τα αθάνατα αποσπάσματα, συλλεγμένα εν μέρει από την πληθώρα των αδημοσίευτων και αμετάφραστων Γραφών του Μπαχάολλα. Είτε αποκαλύπτοντας τη στάθμη και τα καθήκοντα των αγαπημένων Του, είτε εγκωμιάζοντας το μεγαλείο της Υπόθεσής Του, είτε δίνοντας έμφαση στην υπέρτατη σπουδαιότητα της διδασκαλίας, είτε προμηνύοντας τους κινδύνους, δίνοντας συμβουλές, εκφράζοντας τις προειδοποιήσεις, αποκαλύπτοντας τα οράματα και δίνοντας επιβεβαιώσεις και υποσχέσεις, αυτά τα δυναμικά και χαρακτηριστικά παραδείγματα των έξοχων λόγων του Μπαχάολλα, το κάθε ένα από αυτά έχοντας άμεση σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει ν’ αντιμετωπίσει τώρα ή μελλοντικά η αμερικανική Μπαχάι κοινότητα, δεν είναι δυνατόν να αποτύχουν στο να δημιουργήσουν στο νου και στην καρδιά του καθενός από τα μέλη της, που τα προσεγγίζει με αρμόζουσα ταπεινότητα και αποδέσμευση, τέτοιες δυναμικές αντιδράσεις που θα φωτίσουν ολόκληρη την ύπαρξή του και θα εντείνουν τρομερά τις καθημερινές του προσπάθειες.

«Ω φίλοι, Μην περιφρονείτε τις αρετές με τις οποίες έχετε προικιστεί ούτε να αγνοείτε τον υψηλό σας προορισμό..... Εσείς είστε τα αστέρια του ουρανού της κατανόησης, η αύρα που σαλεύει τη χαραυγή, τα απαλά ρέοντα ύδατα από τα οποία πρέπει να εξαρτάται η ίδια η ζωή όλων των ανθρώπων, τα γράμματα χαραγμένα στον Ιερό Του Πάπυρο.» «Ω άνθρωποι του Μπαχά! Εσείς είστε οι ανοιξιότικες αύρες που πνέουν πάνω στη γη. Μέσω εσάς έχουμε στολίσει τον κόσμο της ύπαρξης με το κόσμημα της γνώσης του Πλέον Φιλεύσπλαχνου. Μέσω εσάς η όψη του κόσμου έχει περιβληθεί από χαμόγελα και

έχει φανερωθεί η λαμπρότητα του φωτός Του. Προσκολληθείτε στο Σχοινί της σταθερότητας, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαφανιστούν τελείως όλες οι μάταιες φαντασιώσεις. Σπεύστε από τον ορίζοντα της δύναμης, στο όνομα του Κυρίου σας, του Απεριόριστου και ανακοινώστε στους υπηρέτες Του, με σοφία και ευγλωττία, τις αγγελίες αυτής της Υπόθεσης, της οποίας η λάμψη έχει διαχυθεί στον κόσμο της ύπαρξης. Προσέξτε μην σας κρατήσει τίποτα μακριά από την τήρηση όσων έχουν οριστεί για εσάς από την Πένα της Δόξας, όπως κινήθηκε επάνω στην Πινακίδα Του με υπέρτατο μεγαλείο και ισχύ. Μεγάλη είναι η ευλογία εκείνου που άκουσε αυτή τη διαπεραστική φωνή όταν ανυψώθηκε με τη δύναμη της αλήθειας, ενώπιον όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και όσων είναι στη γη. ... Ω λαέ του Μπαχά! Ο ποταμός που είναι η πραγματική Ζωή ρέει για χάρη σας. Πιείτε άφθονα στο όνομά Μου, αψηφώντας αυτούς που δεν έχουν πιστέψει στο Θεό, τον Κύριο της Αποκάλυψης. Σας έχουμε κάνει να είστε τα χέρια της Υπόθεσής Μας. Αποδώστε νίκη σ' Αυτόν τον Αδικημένο, ο Οποίος έχει οδυνηρά δοκιμαστεί από τα χέρια των υποκινητών της αδικίας. Αυτός, αληθινά, θα βοηθήσει όποιον Τον βοηθά, και θα μνημονεύσει όποιον Τον μνημονεύει. Αυτό πιστοποιεί αυτή η Πινακίδα που έχει σκορπίσει τη λάμψη της στοργικής καλοσύνης του Κυρίου σας, του Πανένδοξου, του Επιβλητικού». «Ευλογημένοι είναι οι άνθρωποι του Μπαχά! Ο Θεός είναι μάρτυράς Μου! Αυτοί είναι η παρηγοριά για το μάτι της δημιουργίας. Διαμέσου αυτών το σύμπαν έχει στολιστεί και η Διαφυλαγμένη Πινακίδα έχει εξωραϊστεί. Αυτοί είναι εκείνοι που έχουν πλεύσει πάνω στην κιβωτό της πλήρους ανεξαρτησίας, με τα πρόσωπά τους στραμμένα προς τη Χαραυγή της Ωραιότητας. Πόσο μεγάλη είναι η ευλογία τους που έχουν φτάσει σ' αυτό που ο Κύριός τους, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος, έχει επιθυμήσει. Με το φως τους οι ουρανοί έχουν στολιστεί και έχουν λάμψει τα πρόσωπα εκείνων που έχουν προσελκυστεί σ' Αυτόν.» «Μα τις θλίψεις που πλήττουν την ωραιότητα του Πανένδοξου! Τέτοια είναι η στάθμη που έχει οριστεί για τον αληθινό πιστό που, εάν έστω και απειροελάχιστα αποκαλυπτόταν στην ανθρωπότητα η δόξα αυτής της στάθμης, κάθε παρατηρητής θα φλεγόταν από τον πόθο του να φτάσει σ' αυτήν. Γι' αυτό το λόγο έχει οριστεί σ' αυτή τη γήινη σφαίρα να παραμείνει κρυφό από τα μάτια ενός τέτοιου πιστού το πλήρες μέγεθος της δικής του στάθμης.» «Εάν το πέπλο αρθεί, και φανερωθεί η πλήρης δόξα της στάθμης εκείνων που έχουν στραφεί ολοκληρωτικά προς το Θεό, και εξαιτίας της αγάπης τους γι' Αυτόν έχουν απαρηγηθεί τον κόσμο, ολόκληρη η δημιουργία θα μείνει άναυδη».

«Αληθινά λέγω! Κανείς δεν έχει κατανοήσει το βάθος αυτής της Υπόθεσης. Επιβάλλεται στον καθένα, σήμερα, να παρατηρεί με τα μάτια του Θεού και να ακούει με τα αυτιά Του. Όποιος Με αντικρίζει με ένα μάτι εκτός από το δικό Μου δε θα είναι ποτέ σε θέση να Με γνωρίσει. Καμία από τις Φανερώσεις του παρελθόντος, παρά μόνον μέχρι ενός καθορισμένου βαθμού, δεν κατανόησε ποτέ πλήρως τη φύση αυτής της Αποκάλυψης.» «Μαρτυρώ ενώπιον του Θεού το μεγαλείο, το ασύλληπτο μεγαλείο αυτής της Αποκάλυψης. Επανεπιλημμένα, στην πλειονότητα των Πινακίδων Μας, πιστοποιήσαμε αυτή την αλήθεια, έτσι ώστε να ζυπνήσει η ανθρωπότητα από την αδιαφορία της.» «Πόσο μεγάλη είναι η Υπόθεση, πόσο συγκλονιστική η βαρύτητα αυτού του Μηνύματος!» «Σ' αυτή την πανίσχυρη Αποκάλυψη όλες οι θρησκείες του παρελθόντος έχουν φτάσει στην υψηλότερη, στην τελική τους ολοκλήρωση.» «Εκείνο που έχει φανερωθεί σ' αυτή τη διακεκριμένη, την πλέον έξοχη Αποκάλυψη, είναι απaráμιλλο στα χρονικά του παρελθόντος, και ούτε μελλοντικές εποχές θα δουν κάτι παρόμοιο μ' αυτήν.» «Ο θεμελιώδης σκοπός ολόκληρης της δημιουργίας είναι η αποκάλυψη αυτής της πλέον μεγαλειώδους, της πλέον άγιας Ημέρας, της Ημέρας που είναι γνωστή ως Ημέρα του Θεού, στα Βιβλία και τις Γραφές Του - Ημέρα την οποία όλοι οι Προφύτες, και οι Εκλεκτοί, και οι άγιοι έχουν επιθυμήσει να ζήσουν». «Η ύψιστη ουσία και η τελειότερη έκφραση όλων όσων οι άνθρωποι του παρελθόντος έχουν πει ή γράψει, έχει σταλεί από τον Ουρανό της Θέλησης του Κατόχου των Πάντων, του Παντοτινού Θεού, μέσω αυτής της πλέον δυναμικής Αποκάλυψης.» «Αυτή είναι η Ημέρα κατά την οποία οι πιο υπέροχες εύνοιες του Θεού έχουν σκορπιστεί πάνω στους ανθρώπους, η Ημέρα κατά την οποία η πιο ισχυρή χάρη Του έχει μεταδοθεί σ' όλα τα δημιουργήματα.» «Αυτή είναι η Ημέρα κατά την οποία ο ωκεανός του ελέους του Θεού έχει φανερωθεί στους ανθρώπους, η Ημέρα κατά την οποία ο Αυγερινός της στοργικής καλοσύνης Του έχει σκορπίσει την ακτινοβολία του επάνω τους, η Ημέρα κατά την οποία τα σύννεφα της πλουσιοπάροχης εύνοιάς Του έχουν επισκιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.» «Μα τη δικαιοσύνη του ίδιου Μου του Εαυτού! Μεγάλη, ασύγκριτα μεγάλη είναι αυτή η Υπόθεση! Ισχυρή, αφάνταστα ισχυρή είναι αυτή η Ημέρα!» «Κάθε Προφύτες έχει προαναγγείλει τον ερχομό αυτής της Ημέρας, και κάθε Αγγελιοφόρος έχει αναστενάζει στη λαχτάρα Του γι' αυτή την Αποκάλυψη - μία αποκάλυψη η οποία, μόλις είχε αποκαλυφθεί όλα τα

δημιουργήματα αναφώνησαν λέγοντας, 'Η γη είναι του Θεού, του πλέον Εξυψωμένου, του πλέον Μεγάλου!'» «Η Ημέρα της Υπόσχεσης έχει έρθει και Αυτός που είναι ο Υποσχόμενος διακηρύσσει μεγαλόφωνα ενώπιον όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και όλων όσων βρίσκονται στη γη, 'Αληθινά δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ' Αυτόν, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο!' Ορκίζομαι στο Θεό, Εκείνο που ήταν από την αιωνιότητα διαφυλαγμένο στη γνώση του Θεού, του Γνώστη των ορατών και αοράτων, έχει αποκαλυφθεί. Ευτυχισμένο είναι το μάτι που βλέπει και το πρόσωπο που στρέφεται προς την Παρουσία του Θεού, του Κυρίου ολόκληρης της ύπαρξης.» «Μεγάλη αληθινά είναι αυτή η Ημέρα! Οι υπαινιγμοί που έγιναν γι' αυτήν σ' όλες τις Ιερές Γραφές ως η Ημέρα του Θεού πιστοποιούν το μεγαλείο της. Η ψυχή κάθε Προφήτη του Θεού, κάθε Θεϊκού Αγγελιοφόρου, διψούσε γι' αυτή τη θαυμάσια Ημέρα. Όλες οι διαφορετικές φυλές της γης, παρομοίως, έχουν ποθήσει να τη φτάσουν.» «Αυτή την Ημέρα μία πύλη ανοίγεται πλατύτερα και από τον ουρανό και από τη γη. Το βλέμμα της ευσπλαχνίας Εκείνου ο Οποίος είναι η Επιθυμία των κόσμων έχει στραφεί προς όλους τους ανθρώπους. Μία πράξη, όσο απειροελάχιστη και αν είναι, όταν ειπωθεί στο κάτοπτρο της γνώσης του Θεού, είναι ισχυρότερη κι από ένα βουνό. Κάθε σταγόνα που προσφέρεται στο μονοπάτι Του είναι σαν θάλασσα σ' αυτό το κάτοπτρο. Γιατί αυτή είναι η Ημέρα την οποία ο ένας αληθινός Θεός, δοξασμένος ας είναι, έχει ανακοινώσει σ' όλα τα βιβλία Του στους Προφήτες και Αγγελιοφόρους Του.» «Αυτή είναι μία Αποκάλυψη, στην οποία, αν κάποιος χύσει για χάρη της μία σταγόνα αίμα, μυριάδες ωκεανών θα είναι η ανταμοιβή του.» «Μία φευγαλέα στιγμή, αυτή την Ημέρα, υπερέχει από αιώνες περασμένων εποχών... Ούτε ο ήλιος, ούτε το φεγγάρι έχουν δει μία μέρα σαν κι Αυτήν.» «Αυτή είναι η Ημέρα κατά την οποία ο αόρατος κόσμος αναφωνεί, 'Μεγάλη είναι η ευλογία σου, ω γη, γιατί εσύ έγινες το υποπόδιο του Θεού σου, και διαλέχτηκες ως έδρα του ισχυρού θρόνου Του.'» «Ο κόσμος της ύπαρξης λάμπει, αυτή την Ημέρα, με την ακτινοβολία αυτής της Θεϊκής Αποκάλυψης. Όλα τα δημιουργήματα εκθειάζουν τη σωτήρια χάρη της και ψάλλουν τις δοξολογίες της. Το σύμπαν περιβάλλεται από μια έκσταση χαράς και αγαλλίασης. Οι Γραφές των προηγούμενων Αποκαλύψεων εγκωμιάζουν το μεγάλο ιωβηλαίο που πρέπει να χαιρετίσει αυτή την πλέον επιφανή Ημέρα του Θεού. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που έχει ζήσει για να δει αυτή την Ημέρα και έχει αναγνωρίσει τη στάθμη της.» «Αυτή την Ημέρα ένας διαφορετικός Ήλιος έχει ανατείλει, και ένας διαφορετικός Ουρανός έχει στολιστεί με τα αστέρια και τους πλανήτες του. Ο κόσμος είναι ένας άλλος κόσμος, και η Υπόθεση μια άλλη Υπόθεση.» «Αυτή είναι η Ημέρα την οποία προηγούμενες εποχές και αιώνες δεν μπορούν ποτέ να συναγωνιστούν. Γνώριζέ το αυτό, και μην είσαι από τους αδαείς.» «Αυτή είναι η Ημέρα κατά την οποία τα ανθρώπινα αυτιά έχουν προικιστεί με το προνόμιο να ακούσουν τα όσα Αυτός που συνομίλησε με το Θεό (ο Μωυσής) άκουσε πάνω στο Σινά, εκείνα που ο φίλος του Θεού (ο Μωάμεθ) άκουσε όταν ανήλθε προς Αυτόν, εκείνα που Αυτός ο Οποίος είναι το Πνεύμα του Θεού (ο Ιησούς) άκουσε όταν ανελήφθη προς Αυτόν, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο.» «Αυτή η Ημέρα είναι η Ημέρα του Θεού, και αυτή η Υπόθεση η δική Του Υπόθεση. Ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει απαρνηθεί αυτόν τον κόσμο και έχει προσηλωθεί σ' Αυτόν που είναι ο Αυγερινός της Αποκάλυψης του Θεού.» «Αυτή είναι η Βασίλισσα των Ημερών, η Ημέρα που έχει δει τον ερχομό του Πλέον Αγαπημένου, Εκείνου που καθ' όλη την αιωνιότητα έχει ανακηρυχτεί ως η Επιθυμία του Κόσμου.» «Αυτή είναι η Πρωτοστάτησα όλων των ημερών και η Βασίλισσα αυτών. Μεγάλη είναι η ευλογία εκείνου που έχει φτάσει, χάρη στη γλυκιά γεύση αυτών των ημερών, την αιώνια ζωή, και ο οποίος, με τη μέγιστη σταθερότητα, έχει εγερθεί για να βοηθήσει την Υπόθεση Εκείνου ο Οποίος είναι ο Βασιλέας των Ονομάτων. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι σαν το μάτι για το σώμα της ανθρωπότητας.» «Απαράμιλλη είναι αυτή η Ημέρα, διότι είναι σαν το μάτι για τις περασμένες εποχές και αιώνες, και σαν ένα φως στο σκοτάδι των καιρών.» «Αυτή η Ημέρα διαφέρει από άλλες ημέρες, και αυτή η Υπόθεση διαφέρει από άλλες υποθέσεις. Ικετεύστε τον έναν αληθινό Θεό ώστε να μην στερήσει από τα μάτια των ανθρώπων το αντίκρισμα των σημείων Του, και από τα αυτιά τους το άκουσμα της διαπεραστικής φωνής της Πένας της Δόξας.» «Αυτές οι Ημέρες είναι οι ημέρες του Θεού, μια στιγμή των οποίων εποχές και αιώνες δεν μπορούν να συναγωνιστούν. Ένα άτομο, αυτές τις ημέρες, είναι σαν τον ήλιο και μια σταγόνα σαν τον ωκεανό. Μία και μόνο πνοή που βγάζει κανείς για την αγάπη του Θεού και για την υπηρεσία Του καταγράφεται από την Πένα της Δόξας ως μια μεγαλόπρεπη πράξη. Αν γινόταν να αφηγηθούν οι αρετές αυτής της Ημέρας, όλοι θα έμεναν εμβρόντητοι, εκτός από εκείνους που ο Κύριος έχει εξαιρέσει.» «Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Αυτές είναι οι ημέρες κατά τις οποίες ο Θεός έχει δοκιμάσει τις καρδιές ολόκληρης της συντροφιάς των Αγγελιοφόρων και Προφητών Του, και πέρα απ' αυτούς και εκείνους που φυλάγουν το άγιο και απαραβίαστο Ιερό Του, τους διαμένοντες στην ουράνια Έπαυλη και τους κατοίκους του Ναού της Δόξας.»

«Αν το μεγαλείο αυτής της Ημέρας αποκαλυπτόταν στην πληρότητά του, κάθε άνθρωπος θα θυσίαζε μυριάδες ζωές στον πόθο του να λάβει ένα μερίδιο έστω και για μια στιγμή, από την ύψιστη δόξα της - πόσο μάλλον αυτό τον κόσμο και τους φθαρτούς θησαυρούς του!». «Ο Θεός ο Αληθινός είναι Μάρτυράς Μου! Αυτή είναι η Ημέρα κατά την οποία επιβάλλεται στον καθένα που βλέπει να παρατηρήσει, και σε κάθε αυτί που ακούει να αφουγκραστεί, και σε κάθε καρδιά που καταλαβαίνει να αντιληφθεί, και σε κάθε γλώσσα που ομιλεί να διακηρύξει σ' όλους όσους βρίσκονται στον ουρανό και στη γη, αυτό το άγιο, αυτό το εξυψωμένο, αυτό το ύψιστο Όνομα.» «Λέγε, ω άνθρωποι! Αυτή είναι μια απaráμιλλη Ημέρα. Το ίδιο απaráμιλλη πρέπει να είναι και η γλώσσα που εγκωμιάζει τον έπαινο της Επιθυμίας όλων των εθνών, και απaráμιλλη η πράξη που φιλοδοξεί να γίνει δεκτή στα μάτια Του. Ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή έχει ποθήσει αυτή την Ημέρα, μήπως και μπορέσει να εκπληρώσει εκείνο που αρμόζει στη στάθμη της και είναι αντάξιο του προορισμού της.»

«Με την κίνηση της Ένδοξης Πένας Μας, κατ' εντολή του Παντοδύναμου Εντολέα, έχουμε εμφυσήσει μια νέα ζωή σε κάθε ανθρώπινη μορφή, και έχουμε ενσταλάξει μια νέα δύναμη σε κάθε λέξη. Όλα τα δημιουργήματα διακηρύσσουν τις αποδείξεις αυτής της οικουμενικής αναγέννησης.» «Ω άνθρωποι! Ορκίζομαι στον ένα αληθινό Θεό! Αυτός είναι ο Ωκεανός από τον οποίο έχουν προέλθει όλες οι Θάλασσες, και με τον οποίο η κάθε μια από αυτές θα ενωθεί τελικά. Από Αυτόν έχουν γεννηθεί όλοι οι Ήλιοι, και σε Αυτόν θα επιστρέψουν όλοι. Μέσω της ισχύος Του τα Δέντρα της Θείας Αποκάλυψης έχουν αποδώσει τους καρπούς τους, από τους οποίους καθένας έχει σταλεί με τη μορφή ενός Προφήτη, φέροντας ένα Μήνυμα στα δημιουργήματα του Θεού σε καθένα από τους κόσμους, τον αριθμό των οποίων, μόνο, ο Θεός, με τη γνώση Του που περιβάλλει τα πάντα, μπορεί να υπολογίζει. Αυτός το έχει επιτύχει με την επενέργεια ενός και μόνο Γράμματος του Λόγου Του, που έχει αποκαλυφτεί από την Πένα Του - μια Πένα που κινείται από το καθοδηγητικό Δάκτυλό Του - το Δάκτυλό Του που και αυτό ενισχύεται από τη δύναμη της Αλήθειας του Θεού.» «Μα τη δικαιοσύνη του ενός αληθινού Θεού! Εάν ένας κόκκος πολύτιμου πετραδιού χανόταν και θαβόταν κάτω από ένα βουνό από πέτρες, και παρέμενε κρυφό πέρα από τις επτά θάλασσες, το Χέρι της Παντοδυναμίας ασφαλώς θα το αποκάλυπτε αυτή την Ημέρα, αγνό και καθαρό από τους ρύπους» «Κάθε μεμονωμένο γράμμα που προφέρεται από το στόμα Μας είναι προικισμένο με τέτοια αναγεννητική δύναμη που είναι ικανό να φέρει στην ύπαρξη μια νέα δημιουργία - μια δημιουργία της οποίας το μεγαλείο είναι ανεξιχνίαστο απ' όλους εκτός από το Θεό. Αυτός αληθινά έχει γνώση των πάντων.» «Είναι στη δύναμή Μας, εάν το επιθυμούμε, να καταστήσουμε ικανό έναν κόκκο ρευστής σκόνης να παράγει, πιο σύντομα από μια ματιά, ήλιους άπειρης, αφάνταστης λαμπρότητας, να κάνουμε μια δροσοσταλίδα να εξελιχθεί σε πελώριους και αμέτρητους ωκεανούς, να ενσταλάξουμε σε κάθε γράμμα τέτοια ισχύ ώστε να δύναται να αποκαλύψει όλες τις γνώσεις των περασμένων και των μελλοντικών εποχών.» «Κατέχουμε τέτοια δύναμη, που αν έρθει στο φως, θα μετατρέψει το πλέον θανατηφόρο από τα δηλητήρια σε μια πανάκεια αδιάλειπτης αποτελεσματικότητας.»

«Οι μέρες πλησιάζουν το τέλος τους, και εντούτοις οι λαοί της γης είναι βυθισμένοι σε θλιβερή αδιαφορία και χαμένοι σε φανερή πλάνη». «Μεγάλη, μεγάλη είναι η Υπόθεση! Πλησιάζει η ώρα που θα εμφανιστεί η πλέον μεγάλη αναταραχή. Ορκίζομαι σ' Αυτόν που είναι η Αλήθεια! Αυτό θα γίνει αιτία χωρισμού που θα πλήξει τον καθένα, ακόμα κι αυτούς που περιστρέφονται γύρω Μου». «Λέγε: ω συνάθροιση των αδιάφορων! Ορκίζομαι στο Θεό! Η υποσχόμενη ημέρα έχει έρθει, η μέρα που βασανιστικές δοκιμασίες θα εφορμήσουν πάνω από τα κεφάλια σας και κάτω από τα πόδια σας, λέγοντας: 'Γευτείτε τα όσα διέπραξαν τα χέρια σας!'» «Η ώρα της καταστροφής του κόσμου και των ανθρώπων του έχει φτάσει. Αυτός που είναι ο Προϋπάρχων έχει έρθει για να απονείμει αιώνια ζωή, να παραχωρήσει παντοτινή προστασία και να προσφέρει εκείνο που συντελεί στην αληθινή ζωή.» «Πλησιάζει η μέρα που η φλόγα (του πολιτισμού) θα καταβροχθίσει τις πόλεις, όταν η Γλώσσα του Μεγαλείου θα διακηρύξει: Η Βασιλεία είναι του Θεού, του Παντοδύναμου, του Πανένδοξου!» «Ω εσείς που στερείστε κατανόησης! Μια δριμύτατη δοκιμασία σας καταδιώκει, και θα σας καταβάλλει αιφνίδια. Προσπαθήστε, ώστε ίσως περάσει και δε σας βλάψει.» «Ω εσείς λαοί του κόσμου! Να ξέρετε αληθινά, ότι σας κατατρέχει μια απρόβλεπτη συμφορά, και ότι σας περιμένει μια οδυνηρή τιμωρία. Μη νομίζετε ότι τα έργα που έχετε διαπράξει έχουν σβηστεί από τα μάτια Μου.» «Ω αδιάφοροι! Αν και τα θαύματα του ελέους Μου περιβάλλουν όλα τα δημιουργήματα, ορατά και αόρατα, αν και οι φανερώσεις της χάρις και της γενναιοδωρίας Μου έχουν

διαποτίσει κάθε άτομο του σύμπαντος, παρ' όλα αυτά η ράβδος με την οποία μπορώ να τιμωρώ τους μοχθηρούς είναι οδυνηρή, και η σφοδρότητα του θυμού Μου εναντίον τους τρομερή.» «Μη θλίβεστε για όσους ασχολούνται με τα πράγματα αυτού του κόσμου και έχουν λησμονήσει την ανάμνηση του Θεού, του Πλέον Μεγάλου. Στο όνομα Αυτού που είναι η Αιώνια Αλήθεια! Πλησιάζει η μέρα που η οργή του Πανίσχυρου θα τους κυριέψει. Αυτός, αληθινά, είναι ο Παντοδύναμος, ο Υποτάσσειν τα Πάντα, ο Πανίσχυρος. Αυτός θα εξαγνίσει τη γη από τη μόλυνση της διαφθοράς τους και θα την κληροδοτήσει σε εκείνους τους υπηρέτες Του που είναι πλησίον Του.» «Σύντομα το κάλεσμα 'Ναι, ναι, εδώ είμαι Εγώ, εδώ είμαι Εγώ' θα ακούγεται από κάθε τόπο. Διότι δεν υπήρχε ποτέ, ούτε θα υπάρξει ποτέ, άλλο καταφύγιο προσφυγής για κανέναν». «Και όταν φτάσει η προκαθορισμένη ώρα, θα εμφανιστεί ξαφνικά εκείνο, που θα κάνει τα μέλη της ανθρωπότητας να τρέμουν. Τότε, και μόνο τότε, θα ξεδιπλωθεί το Θεϊκό Λάβαρο και το Αηδόνι του Παραδείσου θα κελαηδήσει τη μελωδία του».

«Στην αρχή κάθε Αποκάλυψης επικρατούσαν αντιξοότητες, οι οποίες αργότερα μετατρέπονταν σε μεγάλη ευημερία.» «Λέγε: Ω άνθρωποι του Θεού! Προσέξτε μήπως σας ανησυχήσουν οι δυνάμεις του κόσμου, ή σας αποδυναμώσει η ισχύς των εθνών, ή η ταραχή των ανθρώπων της διχόνοιας σας αποθαρρύνει, ή σας λυπήσουν οι υποστηρικτές της γήινης δόξας. Να είστε σαν ένα βουνό στην Υπόθεση του Κυρίου Σας, του Πανίσχυρου, του Πανένδοξου, του Απεριόριστου.» «Λέγε: Προσέξτε, ω άνθρωποι του Μπαχά, μη τυχόν οι δυνατοί της γης σας στερήσουν τη δύναμη, ή αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο σας γεμίσουν με φόβο. Εναποθέστε την εμπιστοσύνη σας στο Θεό και αναθέστε τις υποθέσεις σας στη φροντίδα Του. Αυτός αληθινά, με τη δύναμη της αλήθειας θα σας καταστήσει νικηφόρους και Αυτός αληθινά, έχει τη δύναμη να κάνει ό,τι επιθυμεί και στην κατοχή Του έχει τα ηνία της παντοδύναμης ισχύος.» «Ορκίζομαι στη ζωή Μου! Τίποτε άλλο δεν μπορεί να συμβεί στους αγαπημένους Μου εκτός απ' εκείνο που τους ωφελεί. Αυτό πιστοποιεί η Πένα του Θεού, του Πλέον Ισχυρού, του Πανένδοξου, του Πλέον Αγαπημένου.» «Μην αφήνετε τα συμβάντα του κόσμου να σας λυπήσουν. Ορκίζομαι στο Θεό! Η θάλασσα της ευδαιμονίας ποθεί να φτάσει στην παρουσία σας, διότι κάθε καλό έχει δημιουργηθεί για σας, και σύμφωνα με τις ανάγκες των καιρών θα σας αποκαλυφτεί.» «Ω υπηρέτες Μου! Μη θλίβεστε, εάν σ' αυτές τις ημέρες και πάνω σ' αυτή τη γήινη σφαίρα, πράγματα αντίθετα με τις επιθυμίες σας έχουν οριστεί και φανερωθεί από το Θεό, γιατί σας περιμένουν βεβαιότατα ημέρες μακάριας χαράς και θείας ευδαιμονίας. Κόσμοι, άγιοι και πνευματικά ένδοξοι, θα ξεδιπλωθούν μπροστά στα μάτια σας. Έχετε προοριστεί από Αυτόν, σ' αυτόν και στο μέλλοντα κόσμο, να συμμετέχετε στα οφέλη τους, να συμμερίζεστε τις χαρές τους και να λαμβάνετε μερίδιο από την ενισχυτική χάρη τους. Αναμφίβολα θα κατακτήσετε το καθένα και όλα αυτά».

«Αυτή είναι η ημέρα για να μιλήσετε. Επιβάλλεται στο λαό του Μπαχά να προσπαθεί, με υπέρτατη υπομονή και μακροθυμία, να οδηγήσει τους λαούς της γης στο Μέγιστο Ορίζοντα. Κάθε σώμα αναζητάει μια ψυχή. Επουράνιες ψυχές πρέπει να αναζωογονηθούν με την πνοή του Λόγου του Θεού, τα νεκρά σώματα με ένα νέο πνεύμα. Μέσα σε κάθε λέξη είναι κρυμμένο ένα νέο πνεύμα. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που φτάνει σ' αυτό και έχει εγερθεί να διδάξει την Υπόθεση Εκείνου ο Οποίος είναι ο Βασιλέας της Αιωνιότητας.» «Λέγε: Ω υπηρέτες! Ο θρίαμβος αυτής της Υπόθεσης εξαρτήθηκε και θα συνεχίσει να εξαρτάται από την εμφάνιση άγιων ψυχών, από την επίδειξη ενάρετων πράξεων και τη φανέρωση λόγων τέλει σοφίας.» «Επικεντρώστε τις ενέργειές σας στη διάδοση της Πίστης του Θεού. Όποιος είναι αντάξιος μιας τέτοιας υψηλής αποστολής, ας εγερθεί και ας την προωθήσει. Όποιος αδυνατεί, καθήκον του είναι να ορίσει κάποιον που αντί αυτού θα διακηρύξει αυτή την Αποκάλυψη, της οποίας η δύναμη έχει κάνει να τρέμουν τα θεμέλια των ισχυρότερων κατασκευών, κάθε βουνό να συντριβεί σε σκόνη και κάθε ψυχή να μείνει εμβρόντητη.» «Κυριότερο μέλημά σας ας είναι να σώσετε τον πεσόντα στο τέλμα της επικείμενης εξάλειψης και να τον βοηθήσετε ν' ασπαστεί την πανάρχαια Πίστη του Θεού. Η συμπεριφορά σας απέναντι στο γείτονά σας πρέπει να είναι τέτοια που να φανερώνει σαφώς τα σημεία του ενός αληθινού Θεού, διότι εσείς είστε οι πρώτοι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν αναδημιουργηθεί από το Πνεύμα Του, οι πρώτοι που Τον λατρεύουν και υποκλίνονται μπροστά Του, οι πρώτοι που περιστρέφονται γύρω από το θρόνο της δόξας Του.» «Ω εσείς αγαπημένοι του Θεού! Μην επαναπαύεστε στις κλίνες σας, όχι, κινητοποιηθείτε μόλις αναγνωρίσετε τον Κύριό σας, το Δημιουργό και ακούστε τα πράγματα που Του έχουν συμβεί και σπεύστε να Τον βοηθήσετε. Λύστε τις γλώσσες σας

και διακηρύζετε ασταμάτητα την Υπόθεσή Του. Αυτό θα είναι καλύτερο για σας απ' όλους τους θησαυρούς του παρελθόντος και του μέλλοντος, αν είστε απ' αυτούς που κατανοούν αυτή την αλήθεια.» «Ορκίζομαι σ' Αυτόν που είναι η Αλήθεια! Σύντομα ο Θεός θα στολίσει την απαρχή του Βιβλίου της Υπαρξης με τη μνεία των αγαπημένων Του που υπέφεραν βάσανα στο μονοπάτι Του και ταξίδεψαν διασχίζοντας τις χώρες στο όνομά Του και για τη δόξα Του. Οποιος έχει φτάσει στην παρουσία τους θα δοξάζεται στη συνάθροισή τους και όλοι όσοι κατοικούν σε κάθε τόπο θα φωτιστούν από την ανάμνησή τους.» «Συναγωνιστείτε ο ένας τον άλλο στην υπηρεσία του Θεού και της Υπόθεσής Του. Αυτό είναι πραγματικά εκείνο που σας ωφελεί σ' αυτόν και στον επόμενο κόσμο. Ο Κύριος σας, ο Θεός του Ελέους είναι ο Ενήμερος των πάντων, ο Παντογνώστης. Μη θλίβεστε για τα πράγματα που βλέπετε σήμερα. Θα έρθει η Ημέρα κατά την οποία τα έθνη θα διακηρύσσουν: 'Η γη είναι του Θεού, του Παντοδύναμου, του Μοναδικού, του Ασύγκριτου, του Παντογνώστη!'» «Ευλογημένο είναι το σημείο, και το σπίτι, και ο τόπος, και η πόλη, και η καρδιά, και το βουνό, και το καταφύγιο, και η σπηλιά, και η κοιλάδα, και η στεριά, και η θάλασσα, και το νησί και το λιβάδι, όπου αναφέρθηκε ο Θεός και δοξάστηκε το όνομά Του.» «Η μετακίνηση αυτή καθ' αυτή από τόπο σε τόπο, όταν γίνεται για χάρη του Θεού, ανέκαθεν ασκούσε και μπορεί και τώρα να ασκεί την επιρροή της στον κόσμο. Στα Βιβλία του παρελθόντος η στάθμη αυτών που ταξίδευαν είτε μακριά είτε κοντά προκειμένου να καθοδηγήσουν τους υπηρέτες του Θεού έχει προβληθεί και καταγραφεί.» «Ορκίζομαι στο Θεό! Τόσο σπουδαία είναι τα πράγματα που έχουν οριστεί για τους σταθερούς που εάν, έστω και απειροελάχιστα αποκαλύπτονταν, όλοι όσοι βρίσκονται στον ουρανό και στη γη θα έμεναν εμβρόντητοι, εκτός από εκείνους που ο Θεός, ο Κύριος όλων των κόσμων, θέλησε να εξαιρέσει.» «Ορκίζομαι στο Θεό! Εκείνα που έχουν προοριστεί γι' αυτόν που βοηθά την Υπόθεσή Μου υπερβαίνουν τους θησαυρούς της γης.» «Όποιος ανοίξει τα χείλη του αυτή την ημέρα και μνημονεύσει το όνομα του Κυρίου του, τα πλήθη της Θείας έμπνευσης θα κατέλθουν σ' αυτόν από τον ουρανό του ονόματός Μου, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Σ' αυτόν θα κατέλθει επίσης το ουράνιο Πλήθος, κρατώντας ψηλά ένα δισκοπότηρο αγνού φωτός. Έτσι έχει προοριστεί στο Βασίλειο της Αποκάλυψης του Θεού με την προσταγή Εκείνου που είναι ο Πανένδοξος, ο Παντοδύναμος.» «Μα τη Δικαιοσύνη Εκείνου ο Οποίος αυτή την ημέρα αναφωνεί στα ενδόμυχα όλων των δημιουργημάτων, 'Θεέ, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Εμένα!' Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος εγερθεί για να υπερασπίσει, με τα γραπτά του, την Υπόθεση του Θεού, ενάντια στους επικριτές της, ένας τέτοιος άνθρωπος, όσο ασήμαντο κι αν είναι το μερίδιό του, θα τιμηθεί στον επόμενο κόσμο τόσο που το ουράνιο Πλήθος θα ζηλέψει τη δόξα του. Καμιά πένα δεν μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο της στάθμης του, ούτε καμιά γλώσσα μπορεί ν' αναπαραστήσει τη λάμψη του.» «Ας βοηθήσει ο Θεός ώστε να μπορέσετε όλοι να φέρετε σε πέρας εκείνο που είναι το Θέλημα του Θεού και να βοηθηθείτε ευσπλαχνικά ώστε να εκτιμήσετε τη στάθμη που έχει απονεμηθεί σ' εκείνους τους αγαπημένους Του που έχουν εγερθεί να Τον υπηρετήσουν και να εκθειάσουν το όνομά Του. Πάνω τους ας αναπαύεται η δόξα του Θεού, η δόξα όλων όσων υπάρχουν στους ουρανούς και όλων όσων υπάρχουν στη γη και η δόξα των κατοίκων του ύψιστου Παραδείσου, του ουρανού των ουρανών.» «Ω λαέ του Μπαχά! Το ότι δεν υπάρχει κανένας να σας ανταγωνιστεί είναι ένα σημάδι ελέους. Πιείτε από το Κύπελλο της Γενναιοδωρίας τον οίνο της αθανασίας, αψηφώντας εκείνους που έχουν απαρνηθεί το Θεό, τον Κύριο των ονομάτων και Δημιουργό των Ουρανών.»

«Ορκίζομαι στον ένα αληθινό Θεό! Αυτή είναι η μέρα εκείνων που έχουν αποδεσμευτεί απ' όλα εκτός από Αυτόν, η μέρα εκείνων που έχουν αναγνωρίσει την ενότητά Του, η ημέρα κατά την οποία ο Θεός δημιουργεί με τα χέρια της Δύναμής Του, θεϊκές υπάρξεις και άφθαρτες ουσίες, εκ των οποίων η καθεμιά θα απορρίψει τον κόσμο και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτόν και θα παραμείνει τόσο σταθερή στην Υπόθεση του Θεού που κάθε καρδιά με σοφία και κατανόηση θα εκπλαγεί». «Κρυμμένο κάτω από το Ιερό Πέπλο και έτοιμο να υπηρετήσει το Θεό, υπάρχει ένα τάγμα επίλεκτών Του που θα φανερωθεί στους ανθρώπους, θα βοηθήσει την Υπόθεσή Του, δε θα φοβάται κανέναν, ακόμα και αν ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή ξεσηκωθεί και πολεμήσει εναντίον του. Αυτοί είναι εκείνοι, που μπροστά στο βλέμμα των κατοίκων της γης και του ουρανού, θα εγερθούν και θα αναφωνήσουν δυνατά το όνομα του Παντοδύναμου και θα καλέσουν τα τέκνα των ανθρώπων στο μονοπάτι του Θεού, του Πανένδοξου, του Αείμνηστου.» «Πλησιάζει η μέρα κατά την οποία ο Θεός, με μια πράξη της Θέλησής Του, θα αναδειξεί μια φυλή ανθρώπων των οποίων η φύση είναι ανεξιχνίαστη σ' όλους εκτός του Θεού, του Πανίσχυρου, του Αυθύπαρκτου.» «Σύντομα, θα φανερώσει, από τους Κόλπους της Δύναμης, τα Χέρια της Υπεροχής και Ισχύος - Χέρια που θα εγερθούν να κατακτήσουν τη νίκη γι' αυτόν το Νέο, και τα οποία θα εξαγνίσουν την ανθρωπότητα από την μόλυνση των αθλίων και των

ασεβών. Αυτά τα Χέρια θα ετοιμαστούν προς δράση για το θρίαμβο της Πίστης του Θεού και στο όνομά Μου, το Αυθύπαρκτο, το Πανίσχυρο, θα υποτάξουν τους ανθρώπους και τις φυλές της γης. Θα εισέλθουν στις πόλεις και θα εμπνεύσουν φόβο στις καρδιές όλων των κατοίκων τους. Τέτοιες είναι οι ενδείξεις της ισχύος του Θεού. Πόσο φοβερή, πόσο σφοδρή είναι η ισχύς Του!»

Ένας ακόμη λόγος σαν συμπέρασμα. Ανάμεσα στις πιο βαρυσήμαντες και προκλητικές για στοχασμό δηλώσεις που έκανε ποτέ ο Αμπντολ-Μπαχά, στην πορεία των κοσμοϊστορικών ταξιδιών Του στην ήπειρο της Βόρειας Αμερικής, είναι και οι παρακάτω: *“Είθε η Αμερικανική Δημοκρατία να είναι το πρώτο έθνος που θα εγκαταστήσει τα θεμέλια της διεθνούς συμφωνίας. Είθε να είναι το πρώτο έθνος που θα διακηρύξει την ενότητα της ανθρωπότητας. Είθε να είναι το πρώτο που θα ξεδιπλώσει το Λάβαρο της Μεγίστης Ειρήνης.”* Και πάλι: *“Ο λαός της Αμερικής αξίζει πραγματικά να είναι ο πρώτος που θα χτίσει το Ναό της Μεγάλης Ειρήνης και θα διακηρύξει την ενότητα της ανθρωπότητας.... Διότι η Αμερική έχει αναπτύξει δυνάμεις και ικανότητες μεγαλύτερες και πιο θαυμαστές από τα άλλα έθνη.... Το αμερικανικό έθνος έχει τα εφόδια και τη δύναμη να επιτύχει εκείνο που θα στολίσει τις σελίδες της ιστορίας, να γίνει αξιοζήλευτο στον κόσμο και να ευλογηθεί τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση για το θρίαμβο του λαού του.... Η αμερικανική ήπειρος δείχνει σημάδια και ενδείξεις πολύ μεγάλης προόδου. Το μέλλον της υπόσχεται ακόμη πιο πολλά, διότι η επίδραση και τα φώτα της έχουν μεγάλη εμβέλεια.. Θα καθοδηγήσει πνευματικά όλα τα έθνη.”*

Το Πεπρωμένο της Αμερικής

Η δημιουργική ενέργεια που παράχθηκε μυστηριωδώς από τα πρώτα σκιρτήματα της εμβρυώδους Παγκόσμιας Τάξης του Μπαχάολλα, μόλις απελευθερώθηκε μέσα σ’ ένα έθνος που προορίζεται να γίνει η κοιτίδα και ο υπέρμαχος της, προίκισε εκείνο το έθνος με το αξίωμα και το περιέβαλε με δυνάμεις και ικανότητες και το εφοδίασε πνευματικά, ώστε να παίξει το ρόλο που έχει προδιαγραφεί σ’ αυτά τα προφητικά λόγια. Οι δυνάμεις που έχει εμφυτεύσει στο λαό της αυτή η Θεόσταλη αποστολή, αρχίζουν, από τη μια πλευρά, να διαφαίνονται μέσα από τις συνειδητές προσπάθειες και επιτεύξεις σε εθνική κλίμακα, τόσο στους διδασκαλικούς όσο και στους διαχειριστικούς τομείς της Μπαχά δραστηριότητας, της οργανωμένης κοινότητας των οπαδών του Μπαχάολλα στη Βόρεια Αμερικανική ήπειρο. Αυτές οι ίδιες δυνάμεις, αν και παράλληλες μ’ αυτές τις προσπάθειες και τις επιτεύξεις, διαμορφώνουν ανεπαίσθητα, από την άλλη πλευρά, υπό την επίδραση των παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων, το πεπρωμένο εκείνου του έθνους και επηρεάζουν τη ζωή και τις ενέργειες τόσο της κυβέρνησης όσο και του λαού της.

Στις προσπάθειες και στα κατορθώματα εκείνων οι οποίοι, έχοντας επίγνωση της Αποκάλυψης του Μπαχάολλα, κοπιάζουν τώρα σ’ εκείνη την ήπειρο, στην παρούσα και στη μελλοντική πορεία της δράσης τους έχω αναφερθεί στις προηγούμενες σελίδες επαρκώς. Αν είναι να κατανοηθεί σωστά το πεπρωμένο του αμερικανικού λαού, στην ολότητά του, πρέπει τώρα να ειπωθεί ένας λόγος σχετικά με τον προσανατολισμό εκείνου του έθνους σαν σύνολο, και την πορεία των υποθέσεων του λαού του. Διότι άσχετα από το πόσο αγνοεί την Πηγή από την οποία προέρχονται εκείνες οι κατευθυντήριες δυνάμεις και το πόσο αργή και κοπιώδης η διαδικασία, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι το έθνος σαν σύνολο, είτε με τη συμβολή της κυβέρνησής του είτε διαφορετικά, ρέπει, υπό την επίδραση δυνάμεων που ούτε να συλλάβει μπορεί αλλά ούτε και να ελέγξει, προς τέτοιους συνδέσμους και στρατηγικές, όπου, όπως έχει υποδείξει ο Αμπντολ-Μπαχά, βρίσκεται το αληθινό πεπρωμένο του. Τόσο η κοινότητα των αμερικανών πιστών, οι οποίοι έχουν επίγνωση εκείνης της Πηγής, όσο και το μεγάλο πλήθος των συμπατριωτών τους, που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Χέρι που κατευθύνει το πεπρωμένο τους, συμβάλλουν, ο καθένας με τον τρόπο του, στην πραγματοποίηση των ελπίδων και στην εκπλήρωση των υποσχέσεων που εκφράστηκαν στα λόγια που παρατέθηκαν παραπάνω από τον Αμπντολ-Μπαχά.

Ο κόσμος προχωρεί. Τα γεγονότα του ξεδιπλώνονται δυσοίωνα και με ανησυχητική ταχύτητα. Ο ανεμοστρόβιλος των παθών του είναι γρήγορος και τρομακτικά βίαιος. Ο Νέος Κόσμος παρασύρεται ανεπαίσθητα στη δίνη του. Οι πιθανές εστίες ταραχών της γης ρίχνουν ήδη τη σκιά τους πάνω στις ακτές της. Κίνδυνοι αφάνταστοι και απρόβλεπτοι, την απειλούν και από μέσα και απ’ έξω. Οι κυβερνήσεις και οι λαοί της μπλέκονται βαθμιαία στα δίχτυα των περιοδικών παγκόσμιων κρίσεων και έντονων

διενέξεων. Ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός, με κάθε επιτάχυνση στην πρόοδο της επιστήμης, συρρικνώνονται σταθερά σε απλά κανάλια. Η Μεγάλη Δημοκρατία της Δύσης βρίσκει τον εαυτό της ιδιαίτερα και όλο και περισσότερο αναμεμειγμένη. Απόμακρος ορυμαγδός ηχεί απειλητικά στον αναβρασμό του λαού της. Δίπλα της παρατάσσονται οι πιθανές εστίες ταραχών της ευρωπαϊκής ηπείρου και της Άπω Ανατολής. Στο νότιο ορίζοντά της διαφαίνεται αυτό που μπορεί ενδεχομένως να εξελιχθεί σ' ένα άλλο κέντρο αναταραχής και κινδύνου. Ο κόσμος συρρικνώνεται σε μια γειτονιά. Η Αμερική, ηθελημένα ή άθελά της, πρέπει να αντιμετωπίσει και να χειριστεί αυτή την καινούργια κατάσταση. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, πόσο μάλλον οποιουδήποτε ανθρωπιστικού κινήτρου, πρέπει ν' αναλάβει τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει αυτή η πρόσφατα δημιουργημένη γειτονιά. Όσο παράδοξο κι αν φανεί, η μοναδική της ελπίδα να απελευθερωθεί από τους κινδύνους που έχουν συγκεντρωθεί γύρω της είναι να πιαστεί στον ίδιο εκείνο ιστό της διεθνούς ένωσης που υφαίνει το Χέρι μιας ανεξιχνίαστης Θείας Πρόνοιας. Έρχεται στο νου με μια ιδιαίτερη καταλληλότητα και ισχύ, η συμβουλή του Αμπντολ-Μπαχά προς έναν υψηλό αξιωματούχο της κυβέρνησής της: *‘Ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσετε τη χώρα σας είναι ν’ αγωνιστείτε με την ιδιότητά σας ως πολίτη του κόσμου, να συμβάλετε στην τελική εφαρμογή της αρχής του ομοσπονδιακού συστήματος που θεμελιώνει την κυβέρνηση της χώρας σας στις σχέσεις που υπάρχουν τώρα ανάμεσα στους λαούς και στα έθνη του κόσμου.’* Τα ιδανικά που διέγειραν τη φαντασία του τραγικά αδικημένου Προέδρου της Αμερικής, του οποίου οι υψηλές προσπάθειες, όσο κι αν εκμηδενίστηκαν από μια γενιά χωρίς οράματα, ο Αμπντολ-Μπαχά, με την ίδια Του την πένα, ανακήρυξε ότι σηματοδότησαν την αυγή της Μεγίστης Ειρήνης, παρόλο που τώρα βρίσκονται στο χώμα, κατηγορούν δριμύτητα μια απερίσκεπτη γενιά, επειδή τα εγκατέλειψε τόσο ανελέητα.

Το ότι ο κόσμος μαστίζεται από συμφορές, το ότι οι κίνδυνοι επισωρεύονται και απειλούν πραγματικά το αμερικανικό έθνος, κανένας διορατικός παρατηρητής δεν μπορεί να αρνηθεί. Η γη έχει τώρα μεταμορφωθεί σ' ένα εξοπλισμένο στρατόπεδο. Περίπου πενήντα εκατομμύρια άντρες είναι είτε στα όπλα είτε εν εφεδρεία. Το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων λιρών τουλάχιστον ξοδεύεται μέσα σ' ένα χρόνο, για τους εξοπλισμούς της. Το φως της θρησκείας έχει σκιαστεί και οι κανόνες της ηθικής καταρρέουν. Τα έθνη του κόσμου, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, έχουν πέσει θύμα των μαχόμενων ιδεολογιών που απειλούν να κλονίσουν τα ίδια τα θεμέλια της ακριβά κερδισμένης πολιτικής τους ενότητας. Αναστατωμένα πλήθη σ' αυτές τις χώρες τα βλέπουν με δυσφορία, είναι πάνοπλα, έντρομα από φόβο και στενάζουν κάτω από το ζυγό των συμφορών που προκλήθηκαν από την πολιτική διαμάχη, το φυλετικό φανατισμό, τα εθνικά μίσση και τις θρησκευτικές έχθρες. *“Οι άνεμοι της απόγνωσης,”* έχει διαβεβαιώσει με σαφήνεια ο Μπαχάόλλα, *“φυσούν, αλίμονο, από κάθε κατεύθυνση και η διχόνοια που χωρίζει και βασανίζει την ανθρώπινη φυλή αυξάνεται καθημερινά. Τα σημάδια της επερχόμενης αναστάτωσης και του χάους μπορούν τώρα να διακριθούν...”* *“Τα δεινά,”* προέβλεψε ο Αμπντολ-Μπαχά γράφοντας πριν από δύο δεκαετίες³, *“από τα οποία υποφέρει τώρα ο κόσμος θα πολλαπλασιαστούν· το σκοτάδι που τον περιβάλλει θα βαθύνει. Τα Βαλκάνια θα παραμείνουν δυσαρεστημένα. Η ανησυχία τους θα αυξηθεί. Οι συντετριμμένες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να υποκινούν αναταραχές. Θα καταφύγουν σε κάθε μέτρο που θα αναζωπυρώνει τη φλόγα του πολέμου. Κινήματα καινούργια και παγκόσμια στο φάσμα τους, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση των σχεδίων τους. Το Κίνημα της Αριστεράς θα προσλάβει μεγάλη σπουδαιότητα. Η επιρροή του θα εξαπλωθεί.”*⁴ Όσο για το ίδιο το αμερικανικό έθνος, η φωνή του δικού του Προέδρου, εμφατική και σαφής, προειδοποιεί το λαό του ότι μια πιθανή επίθεση ενάντια στη χώρα τους πλησιάζει πολύ με την ανάπτυξη των αεροσκαφών και άλλων παραγόντων. Ο υπουργός των Εσωτερικών της χώρας, απευθυνόμενος σ' ένα πρόσφατο Συνέδριο στους συγκεντρωμένους αντιπροσώπους όλων των Αμερικανικών Δημοκρατιών, εκφράζει μια όχι λιγότερο δυσοίωνα προειδοποίηση: *“Αυτές οι αναδύμενες δυνάμεις διαφαίνονται απειλητικά σ' όλο τον κόσμο - η δυσοίωνα σκιά τους πέφτει κατά μήκος του δικού μας Ημισφαιρίου.”* Όσο για τον Τύπο. Εκφράζεται η ίδια προειδοποίηση και προαγγελία για τον επερχόμενο κίνδυνο. *“Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε και από μέσα και από έξω.... Τα αμυντικά μας σύνορα είναι εκτεταμένα. Απλώνονται από το Point Barrow της Αλάσκα μέχρι το Cape Horn, και εκτείνονται στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Το πότε και πού θα μας επιτεθούν οι εισβολείς από την Ευρώπη και την Ασία κανείς δεν ξέρει. Θα*

³ Ιανουάριος 1920

⁴ The World Order of Baha'u'llah, page 30

μπορούσε να είναι οπουδήποτε, οποτεδήποτε... Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να εξοπλιστούμε εμείς οι ίδιοι... Πρέπει να φρουρήσουμε με προσοχή το Δυτικό Ημισφαίριο.”

Το διάστημα που έχει διανύσει το αμερικανικό έθνος από τη στιγμή της επίσημης και κατηγορηματικής αποκήρυξης του ιδανικού του Γουίλσον, οι αλλαγές που έχουν συμβεί απροσδόκητα τα τελευταία χρόνια, η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα παγκόσμια γεγονότα, με την αναπόφευκτη επίδρασή τους στην πολιτική και στην οικονομία εκείνου του έθνους, είναι για τον κάθε Μπαχάι παρατηρητή, που εξετάζει τις εξελίξεις στη διεθνή κατάσταση, υπό το φως των προφητειών τόσο του Μπαχάολλα όσο και του Αμπντολ-Μπαχά, πολύ σημαντικά και εξαιρετικά διδακτικά και ενθαρρυντικά. Θα ήταν αδύνατον να καθορίσει κανείς την ακριβή πορεία την οποία, σ’ αυτούς τους ταραγμένους καιρούς και τα βαρυσήμαντα χρόνια, θα ακολουθήσει αυτό το έθνος. Το μόνο που μπορούμε, κρίνοντας από την κατεύθυνση που παίρνουν τώρα οι υποθέσεις του, είναι να προβλέψουμε την πορεία που πιθανόν θα διαλέξει ν’ ακολουθήσει στις σχέσεις του τόσο με τις Δημοκρατίες της Αμερικής όσο και με τις χώρες των υπόλοιπων ηπείρων.

Μια στενότερη σχέση με αυτές τις Δημοκρατίες, αφενός, και μια αυξημένη συμμετοχή, σε διάφορες βαθμίδες, αφετέρου, στις υποθέσεις όλου του κόσμου, σαν αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων διεθνών κρίσεων, φαίνεται να είναι οι πιο ενδεχόμενες εξελίξεις που επιφυλάσσει το μέλλον για εκείνη τη χώρα. Αναπόφευκτα θα προκύψουν καθυστερήσεις, θα υπάρξουν αποτυχίες στην πορεία της εξέλιξης εκείνης της χώρας προς τον τελικό της προορισμό. Τίποτα, ωστόσο, δεν μπορεί τελικά να μεταβάλει εκείνη την πορεία που έχει προοριστεί γι’ αυτήν από την αλάνθαστη πένα του Αμπντολ-Μπαχά. Αφού η ομοσπονδιακή της ενότητα έχει ήδη επιτευχθεί και οι εσωτερικοί της θεσμοί έχουν σταθεροποιηθεί - ένα στάδιο που σηματοδότησε την ενηλικίωσή της ως πολιτική οντότητα - η περαιτέρω εξέλιξή της, ως μέλος της οικογένειας των εθνών, πρέπει κάτω από συνθήκες που δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί προς το παρόν, να συνεχιστεί σταθερά. Μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να συνεχίσει μέχρι την ώρα που εκείνο το έθνος, μέσω του ενεργού και αποφασιστικού ρόλου που θα έχει παίξει στην οργάνωση και στην ειρηνική διευθέτηση των υποθέσεων της ανθρωπότητας, θα έχει φτάσει στο πλήρες μέγεθος των δυνάμεων και των λειτουργιών του ως εξέχον μέλος και συστατικό μέρος ενός ομόσπονδου κόσμου.

Το άμεσο μέλλον, σαν αποτέλεσμα αυτής της σταθερής, της βαθμιαίας και αναπόφευκτης απορρόφησης στις πολλαπλές επιπλοκές και στα προβλήματα που προσβάλλουν την ανθρωπότητα, πρέπει να είναι σκοτεινό και καταθλιπτικό για εκείνο το έθνος. Η συγκλονιστική για τον κόσμο δοκιμασία την οποία ο Μπαχάολλα, όπως παρατέθηκε στις παραπάνω σελίδες, έχει τόσο παραστατικά προβλέψει, μπορεί να το βρει σε άνευ προηγουμένου βαθμό παρασυρμένο στη δίνη της. Θα αναδυθεί πιθανόν από αυτήν, αντίθετα με τις αντιδράσεις του στην προηγούμενη παγκόσμια σύγκρουση, συνειδητά αποφασισμένο ν’ αρπάξει την ευκαιρία του, να χρησιμοποιήσει όλο το βάρος της επιρροής του για την αντιμετώπιση των γιγαντιαίων προβλημάτων που μια τέτοια δοκιμασία πρέπει ν’ αφήσει στο πέρασμά της και να εξοστρακίσει μια για πάντα, με τη σύμπραξη των αδελφικών εθνών του, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, τη μεγαλύτερη κατάρα που από αμνημονεύτων χρόνων έχει προσβάλει και υποβιάσει το ανθρώπινο γένος.

Τότε και μόνο τότε το αμερικανικό έθνος, διαμορφωμένο και εξαγνισμένο στη χοάνη ενός κοινού πολέμου, σκληραγωγημένο στις κακουχίες του και πειθαρχημένο από το μάθημά του, θα είναι σε θέση να υψώσει τη φωνή του στα συμβούλια των εθνών, να θέσει μόνο του τον ακρογωνιαίο λίθο μιας παγκόσμιας και διαρκούς ειρήνης, να διακηρύξει την αλληλεγγύη, την ενότητα και την ωριμότητα της ανθρωπότητας και να βοηθήσει στην εγκαθίδρυση της υποσχόμενης κυριαρχίας της δικαιοσύνης πάνω στη γη. Τότε και μόνο τότε, το αμερικανικό έθνος, καθώς η κοινότητα των Αμερικανών πιστών μέσα στην καρδιά της θα εκπληρώνει τη θεϊκά καθορισμένη αποστολή της, θα μπορέσει να εκπληρώσει το απερίγραπτα ένδοξο πεπρωμένο του που έχει οριστεί για αυτό από τον Παντοδύναμο και έχει διαφυλαχθεί αιώνια στις γραφές του Αμπντολ-Μπαχά. Τότε και μόνο τότε, το αμερικανικό έθνος θα επιτύχει *“εκείνο που θα στολίζει τις σελίδες της ιστορίας,” “που θα το κάνει αξιοζήλευτο στον κόσμο και θα γίνει ευλογημένο τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση.”*

ΣΟΓΙ

25 Δεκεμβρίου, 1938